

17/11/2020

## **Χρυσά λόγια προς τους νέους από τον Αρχιεπ. Αλβανίας**

/ [Νέοι και Εκκλησία](#)



**Μια επιστολή που είχε γράψει ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, απευθυνόμενη προς τους νέους, δημοσιεύει σήμερα η αλβανική ιστοσελίδα «[radiongjallja.org](http://radiongjallja.org)», που μεταδίδει και ραδιοφωνικά επί 24ώρου βάσεως και αποτελεί την επίσημη φωνή της Ορθόδοξου Εκκλησίας στον Αλβανία.**

«Αγαπητά μου παιδιά!

Θέλω να σας πω ότι μου δίνετε μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να είμαι κοντά σας πολύ πιο συχνά, αλλά είμαι υποχρεωμένος να βρίσκομαι σε πολλά μέρη. Γνωρίζω επίσης ότι η εποχή της εφηβείας και της νεολαίας είναι η πιο σημαντική εποχή της ζωής, είναι η εποχή της αναζήτησης του νοήματος της ζωής για ένα δημιουργικό ταξίδι, για όλη την προσπάθεια που κάνουμε εδώ στη γη. Θέλουμε να προχωρήσετε και να καλλιεργήσετε όλα τα ταλέντα που ο Θεός σας έχει δώσει. Να είστε επιτυχημένοι και ευλογημένοι στη ζωή σας. Αναμφίβολα, η περίοδος των σπουδών είναι θεμελιώδης για το μέλλον. Το μόνο πράγμα που σας ζητάμε είναι να μοιραστείτε με άλλους τι μαθαίνετε.

Σε λίγα χρόνια θα είστε στελέχη. Μην κλείσετε τη ζωή στον εαυτό σας! Μην ασχολείστε μόνο με τον εαυτό σας ή την οικογένειά σας. Προσέξτε ότι όπου κι αν βρίσκεστε, είστε μια ευλογία για τη χώρα, για την Αλβανία. Πρώτα απ' όλα, για την οικογένεια που θα δημιουργήσετε. Μια οικογένεια όπου οι γονείς σας χάνουν αργά τη δύναμή τους και θα χρειαστούν αγάπη και σεβασμό. Η χώρα χρειάζεται πολλή αγάπη. Πάρτε, λοιπόν, όσα το δυνατόν περισσότερα από τις σπουδές σας. Ενθαρρύνω συνεχώς όλους γύρω μου να προχωρήσουν στις σπουδές μου. Ο στόχος είναι ο ίδιος: Να μοιραζόμαστε με άλλους όσα μας έχει δώσει ο Θεός.

Η Αλβανία είναι μια χώρα, η οποία διαφέρει από πολλές άλλες χώρες. Είναι η τελευταία χώρα στα Βαλκάνια που κέρδισε ελευθερία. Στη συνέχεια ήρθε η καταιγίδα του κομμουνισμού και του αθεϊσμού, που τον απομόνωσε, αλλά πρέπει να ξανακερδίσει τη μεγάλη αξία που είχε. Οι αξίες στις οποίες βασίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, και αυτές οι αξίες είναι οι αξίες του Χριστιανισμού. Προσπαθείτε να τις ζήσετε.

Μην απελπιστείτε, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας. Φυσικά, μερικές φορές θα κάνετε λάθη, αλλά αναζητάτε τη χάρη του Θεού και προχωράτε.

Ενδυναμώστε περισσότερο την πίστη σας!

Η πίστη μας είναι ένας ατελείωτος ωκεανός. Ταξιδέψτε μέσα σε αυτόν, μάθετε περισσότερα και κάνετε κυρίως την αγάπη σας πράξη και όχι συναίσθημα.

Ανήκω σε μια γενιά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δύση της. Ξεκινήσαμε στην ηλικία σας με τις τρομερές υποδουλωμένες αντιξοότητες της Γερμανικής κατοχής και μέσα σε αυτό το σκοτάδι βρήκαμε τον Χριστό. Τον ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν μας απογοήτευσε ποτέ. Προχωρήστε λοιπόν με αυτόν τον προσδιορισμό και στη ζωή σας. Θα είμαστε κοντά σας. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, να αισθάνεστε ότι ανήκετε σε μια οικογένεια που ονομάζεται Εκκλησία.

Μην είστε απλώς θεατές. Αυτή είναι η συμβουλή μου.

Λέξεις που απευθύνονται στη νεολαία!

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιος»

