

Πενήντα δύο χρόνια ακάματης προσφοράς στην Καρυστία!

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καρυστίας και Σκύρου](#)



- Γράφει ο Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ύμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Επιτρέπει ο δωρεοδότης Κύριος, ο γλυκύτατός μας Ιησούς, να συμπληρωθούν εφέτος, στις 24 Νοεμβρίου, 52 χρόνια αρχιερατικής δράσεως, ακάματης προσφοράς και πολυσχιδούς διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ Ρόρη.



Ὦντως δωρεοδότης ο Κύριός μας, το πιο πολύτιμο δώρο του το έδωσε στην αγιοτρόφο γη της Καρυστίας, στην οποία δαψιλώς τον τελευταίο αιώνα χαρίζει ουράνια δώρα. Δώρο ο Άγιος Νεκτάριος· δώρο ο Άγιος Πορφύριος· δώρο οι μακαριστοί Γέροντες, Σίμων Αρβανίτης και Αγαθάγγελος Μιχαηλίδης, Αντώνιος Γκίκιζας· δώρο ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Καντιώτης· δώρο ο ακούραστος Επίσκοπος Σεραφείμ Ρόρης.

Δώρο του ουρανού στην γη ο Επίσκοπος Σεραφείμ άφησε το περιτύλιγμα του δώρου από την πρώτη ημέρα και ενδεδυμένος το ένδυμα της προσφοράς, «αναζωσάμενος την οσφύν» (Παρ. λα΄ 17), πήρε στα χέρια την αξίνα της καλλιέργειας της νοητής γης των καρδιών του ποιμνίου του.

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, το βλάστημα της ελατοσκεπούς κώμης του Πάρνωνα, του Κοσμά Κυνουρίας, με κατηχητικό λόγο θεόπνευστο, με αγάπη ακένωτη και με σύνθημα «όλα για την δόξα του Χριστού» δόθηκε ολοκληρωτικά στην ιεραποστολική μάχη της γνωριμίας του ποιμνίου του με τον Χριστό και της εντάξεως των γνωρίμων του στον στρατό Του τον ευλογημένο.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Σεβασμιωτάτου ήταν και είναι η πραότητα του, η λειτουργική και η κηρυκτική του διάθεση. Δεν φαίνεται ο χρόνος που πέρασε από πάνω του, αφού οι κινήσεις του, οι λειτουργίες του, οι λόγοι του, η συμπεριφορά του, είναι κινήσεις εφήβου. Η χάρις του Θεού τον δυναμώνει και η σχεδόν καθημερινή λήψη του Σώματος και του Αίματος του Υιού Του, τα τίμια Δώρα που μετουσιώνονται διά των αγίων χειρών του, τον καθιστά ευέλικτο, δραστήριο, διορατικό, τηρητή των Ορθοδόξων παραδόσεων και γιατρό ουρανόσδοτο ψυχών και σωμάτων



Αν ρωτήσουμε και τις πέτρες της Καρυστίας ποιος είναι ο άγρυπνος οφθαλμός της επαρχίας τους θα απαντήσουν με στεντόρεια φωνή: Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ!

Πενηνταδύο χρόνια στο πηδάλιο της τοπικής Εκκλησίας ο Επίσκοπος Σεραφείμ βαστά σταθερά το τιμόνι της Εκκλησίας, αλλά και ευέλικτα, για να μην ρίξει το καράβι του στα βράχια, όταν βρεθεί σε τρικυμίες και κυκλώνες. Στηρίζεται στο νοητό «Πηδάλιο» της Εκκλησίας μας, το οποίο συνέγραψε ο Άγιος Νικόδημος, «Αγιορείτης, ο οποίος έζησε και σε αυτά τα χώματα και στο νησάκι της Σκυροπούλας, της Μητροπόλεως Καρυστίας, συνέγραψε το μοναδικό «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο».

Προσεκτικός στις χειροτονίες του ο Άγιος Καρυστίας, είναι ο ανακαινιστής των Μοναστηριών του, για τα οποία μοχθεί πνευματικά, σωματικά και υλικά. Δεν παίρνει, αλλά δίνει εφαρμόζοντας το «μακάριόν εστι διδόναι μάλλον η λαμβάνειν» (Ματθ. ζ´ 11). Μοναδικό φαινόμενο. Γρήγορος στην εκπλήρωση αναγκών του ποιμνίου του μας αφήνει άφωνους με τους τρόπους που εφευρίσκει, για να προσφέρει βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονται σε δεινή θέση. Λειτουργός άφθαστος, προσεκτικός, διδακτικός, ταπεινός, ευπροσήγορος, έχει καταστεί πρότυπο πατρός πνευματικού, ποιμένος, καθοδηγητού, Ιεράρχου εις «τύπον και τόπον Χριστού», του Οποίου την πτωχείαν επόθησε και βιώνει.

Η Μητρόπολη Καρυστίας στα 52 χρόνια αρχερατικής διακονίας του Σεβασμιωτάτου κ. κ. Σεραφείμ ζη Χριστόν, ζη ουράνιες ευλογίες, ζη την χαρά και την ειρήνη που ο Χριστός δίνει σε όλους μας

. Τον βλέπουμε, τον θαυμάζουμε, δοξάζουμε τον Κύριο που τον έστειλε στην Εκκλησία Του και ευχόμεθα ολόψυχα να τον ανακαινίζει ως αετό, Αυτός που είναι ο Ζωοδότης, ο Κύριος του ουρανού και της γης· να του δίνει δύναμη, ώστε για πολλά ακόμη χρόνια να μας ευλογεί, να μας αγιάζει με την παρουσία του, να μας στηρίζει με τον λόγο του και να μας ευφραίνει με την γλυκύτητα των αρχιερατικών του πράξεων και την εκχεομένη γλυκύτητα από την καρδιά του.

