

«Η νόσος μας περιστέλλει τον εγωισμό»

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες](#) / [Εκκλησία της Κύπρου](#)



Ολοκληρώθηκε η έκτακτη Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά και μόνο με το ζήτημα της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων.

«Ως προς το θέμα της Θείας Μεταλήψεως η θέση της Εκκλησίας είναι σταθερή και ξεκάθαρη. Το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μεταδίδουν καμιά ασθένεια. Είναι τούτο αποδεδειγμένο από την μακραίωνη ζωή και πράξη της Εκκλησίας. Θα εξακολουθήσει να μεταδίδεται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο που γίνεται και σήμερα, τηρουμένων όλων των διατάξεων των υγειονομικών αρχών για τις μεταξύ αλλήλων αποστάσεις και τις προσωπικές προφυλάξεις» αναφέρεται στο σχετικό ανακοινωθέν.

Αναφορικά με τα εμβόλια, «η Ιερά Σύνοδος χωρίς να παραβλέπει τις επιφυλάξεις κάποιων ως προς τη σύσταση και τη δράση ορισμένων εμβολίων τα οποία

ετοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες, αλλά και χωρίς να ασπάζεται τη συνωμοσιολογία που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα και αφού άκουσε με προσοχή τους ειδικούς επιστήμονες που κάλεσε προς τούτο, αποφάσισε να συστήσει στους πιστούς να εμβολιασθούν εφόσον το συγκεκριμένο εμβόλιο συστήσουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες Υγείας του Κράτους».

«Δεν είναι δυνατόν να αποδώσουμε κανενός είδους συμφέροντα στις Ιατρικές Υπηρεσίες Υγείας του Κράτους παρά μόνο την έγνοια τους για την υγεία του λαού. Ασφαλώς κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εμβολιασθεί, θα πρέπει όμως και όσοι αποφασίσουν να εμβολιασθούν να μην επιβαρύνουν τη συνείδησή τους με ανεδαφικές και αντεπιστημονικές προλήψεις. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά όσο το δυνατό πιο σύντομα η πανδημία» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στην Ιερά Σύνοδο παρέστη και ομάδα ειδικών αποτελούμενοι από τους Δρ Πέτρο Καραγιάννη, Καθηγητή Μικροβιολογίας/Μοριακής ιολογίας, Δρ Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας και Δρ Γεώργιο Κρασιά, Επίκουρο Καθηγητή Μοριακής Ιατρικής, οι οποίοι αφού ενημέρωσαν τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου για το θέμα της πανδημίας απάντησαν σε ερωτήσεις των Συνοδικών Αρχιερέων.

«Η νόσος, ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο προέλευσής της, επετράπη από τον Θεό (αφού άνευ αυτού «ου πράξις, ου λόγος τελείται») για παιδαγωγικούς λόγους: Η νόσος μας περιστέλλει, πρώτα, τον εγωισμό και μας οδηγεί στην επίγνωση των ορίων μας. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τη λογική και τις δυνατότητές του, πέτυχε πολλά στη ζωή του. Η πρόοδος, όμως, αυτή συνέβαλε πολλάκις στην αποστασία από τον Θεό και στην έπαρση. Νόμισε, ο άνθρωπος, πως όλα τα μπορεί και όλα του επιτρέπονται. Έρχεται έτσι ένας μικροσκοπικός, αόρατος ιός να τον προσγειώσει και να του υποδείξει τα όριά του. Αναγκαζόμαστε, ομολογώντας την αδυναμία μας, να προστρέξουμε με ταπείνωση στον Θεό, εκζητώντας το έλεος και τη βοήθεια» τονίζεται στην ανακοίνωση

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνήλθε σήμερα Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020, εἰς ἕκτακτο συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου μὲ θέμα τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνωτιζόμενη τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τοῦ λαοῦ καὶ συμπάσχουσα μαζί του λόγω τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ ὀλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ ἐνημερώθηκε καὶ ἀπὸ ὁμάδα εἰδικῶν ἐπιδημιολόγων, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίσθηκαν ἐνώπιον Αὐτῆς, κατόπιν εὐγενικῆς ἀποδοχῆς τῆς ἀπευθυνθείσης πρὸς αὐτοὺς

προσκήσεως, οί ειδικοί ἐπιστήμονες: α) Δρ Πέτρος Καραγιάννης, Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακῆς ἰολογίας, β) Δρ Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης, Ἀναπληρωτῆς Καθηγητῆς Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας Ὑγείας, καὶ γ) Δρ Γεώργιος Κρασιᾶς, Ἐπίκουρος Καθηγητῆς Μοριακῆς Ἰατρικῆς, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἐνημέρωσαν τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸ θέμα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ (Covid-19) εἰς ὅλας τὰς πτυχάς, ἐδέχθησαν σωρείαν ἐρωτήσεων ἀπὸ ἕναν ἕκαστον τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, καὶ ἐδόθησαν οἱ δέουσες διαφωτιστικὲς ἀπαντήσεις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθυνεῖ πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ θέσει ὑπόψη του τὶς θέσεις της.

Ἡ νόσος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τόπο ἢ τὸν τρόπο προέλευσής της, ἐπετράπη ἀπὸ τὸν Θεὸ (ἀφοῦ ἄνευ αὐτοῦ «οὐ πράξις, οὐ λόγος τελεῖται») γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους:

Ἡ νόσος μᾶς περιστέλλει, πρῶτα, τὸν ἐγωισμὸ καὶ μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἐπίγνωση τῶν ὀρίων μας. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος, χρησιμοποιοῦντας τὴ λογικὴ καὶ τὶς δυνατότητές του, πέτυχε πολλὰ στὴ ζωὴ του. Ἡ πρόοδος, ὅμως, αὐτὴ συνέβαλε πολλάκις στὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στὴν ἔπαρση. Νόμισε, ὁ ἄνθρωπος, πὼς ὅλα τὰ μπορεῖ καὶ ὅλα του ἐπιτρέπονται. Ἔρχεται ἔτσι ἕνας μικροσκοπικός, ἀόρατος ἴδς νὰ τὸν προσγειώσει καὶ νὰ τοῦ ὑποδείξει τὰ ὅριά του. Ἀναγκαζόμαστε, ὁμολογώντας τὴν ἀδυναμία μας, νὰ προστρέξουμε μὲ ταπείνωση στὸν Θεό, ἐκζητώντας τὸ ἔλεος καὶ τὴ βοήθειά του.

Ἡ πανδημία, ὕστερα, δρᾷ καὶ σὰν πρόκληση πρὸς τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀναπτύξει τὶς δυνατότητές του. Ὁ Θεὸς δὲν ἐδημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ὡς ἄβουλο ὄν. Τὸν ἐδημιούργησε «κατ' εἰκόνα Του», δίνοντάς του μερικὰ ἀπὸ τὰ δικά Του γνωρίσματα, ὅπως εἶναι τὸ λογικὸ, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ σημερινὴ κατάστασις ὡθεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ νέες ἔρευνες καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἐργαστεῖ πρὸς παρασκευὴ νέων φαρμάκων καὶ νέων ἐμβολίων προκειμένου νὰ ἀναχαιτιστεῖ ἡ νόσος.

Στὴν προσπάθεια αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται βοηθὸς καὶ ὁ Θεός. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐκθέτει πολλὰ παραδείγματα στὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς ἀναπληρῶνει ὅ,τι δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐπιτύχουν. Κάνει ὁ ἄνθρωπος ὅ,τι περνᾷ ἀπὸ τὸ χέρι του καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα ἔχει τὴν ἔγνοια ὁ Θεός.

Μέσα σ' αὐτὰ τὰ πλαίσια τῆς δικῆς μας προσπάθειας καὶ τῆς ἀναπλήρωσης ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐκείνων ποῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ πετύχει, ἐντάσσεται καὶ τὸ καθῆκον ὄλων μας γιὰ τήρησις ὅσων τὸ ὑπεύθυνο Κράτος καὶ οἱ Ὑπηρεσίες Ὑγείας ὀρίζουν γιὰ τὴν προστασία ὄλων. Ἡ Ἐκκλησία συστήνει τοῦτο ἀνεπιφύλακτα. Περιορίζουμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματά μας, ἀκόμα καὶ στὸ θέμα τοῦ

ἐκκλησιασμοῦ, αὐτοβούλως, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ προστατεύσουμε τόσο τοὺς ἑαυτοὺς μᾶς ὅσο καὶ τοὺς συνανθρώπους μας καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ὅσον τὸ δυνατὸ συντομότερα.

Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς Θείας Μετιαλήψεως ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σταθερὴ καὶ ξεκάθαρη. Τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ δὲν μεταδίδουν καμιάν ἀσθένεια. Εἶναι τοῦτο ἀποδεδειγμένο ἀπὸ τὴν μακραίωνη ζωὴ καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἐξακολουθήσει νὰ μεταδίδεται μὲ τὸν ἴδιο παραδοσιακὸ τρόπο πὺ γίνεται καὶ σήμερα, τηρουμένων ὅλων τῶν διατάξεων τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν γιὰ τὶς μεταξὺ ἀλλήλων ἀποστάσεις καὶ τὶς προσωπικὲς προφυλάξεις.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος χωρὶς νὰ παραβλέπει τὶς ἐπιφυλάξεις κάποιων ὡς πρὸς τὴ σύσταση καὶ τὴ δράση ὀρισμένων ἐμβολίων τὰ ὁποῖα ἐτοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικὲς βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀσπάζεται τὴ συνωμοσιολογία πὺ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα καὶ ἀφοῦ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες πὺ κάλεσε πρὸς τοῦτο, ἀποφάσισε νὰ συστήσει στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν ἐφόσον τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο συστήσουν οἱ ἱατρικὲς Ὑπηρεσίες Ὑγείας τοῦ Κράτους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσουμε κανενὸς εἶδους συμφέροντα στὶς ἱατρικὲς Ὑπηρεσίες Ὑγείας τοῦ Κράτους παρὰ μόνο τὴν ἔγνοια τοὺς γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ.

Ἀσφαλῶς κανεὶς δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιασθεῖ, θὰ πρέπει ὅμως καὶ ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ ἐμβολιασθοῦν νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ συνείδησή τοὺς μὲ ἀνεδαφικὲς καὶ ἀντεπιστημονικὲς προλήψεις.

Στόχος ὅλων μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ μὴ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα καὶ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικὰ ὅσο τὸ δυνατὸ πὺ σύντομα ἡ πανδημία.

Τέλος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς προσκεκλημένους καὶ καταξιωμένους Ἐπιστήμονες, ὑπενθυμίζει σὲ ὅλους τὸ κραταιὸν ὄπλον τῆς προσευχῆς καὶ καλεῖ ὅλους σὲ μετάνοια προκειμένου οἱ προσευχῆς μας νὰ εἰσακουστοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὴ λοιμικὴ νόσο πὺ ἐνέσκηψε καὶ στὴν πατρίδα μας. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο, ὥστε νὰ μπορέσουμε, ἀπερίσπαστοι, νὰ ἐπιδοθοῦμε στὶς προσπάθειες ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας καὶ στὰ ἄλλα θεάρεστα ἔργα μας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπευθύνει πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ θέσει ὑπόψη τοὺς θέσεις τῆς. Ἡ νόσος ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τόπο ἢ τὸν τρόπο προέλευσης τῆς ἐπετρέπη ἀπὸ τὸν Θεὸ (ἀφοῦ ἄνευ αὐτοῦ «οὐ πράξις, οὐ λόγος τελεῖται») γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους:

Ἡ νόσος μᾶς περιστέλλει, πρῶτα, τὸν ἐγῶισμό καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἐπίγνωση τῶν

ορίων μας. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τη λογική και τις δυνατότητές του, πέτυχε πολλά στη ζωή του.

Η νόσος

Η πρόοδος, όμως, αυτή συνέβαλε πολλάκις στην απόστασία από τον Θεό και στην έπαρση. Νόμιζε, ο άνθρωπος, πως όλα τα μπορεί και όλα του επιτρέπονται.

Έρχεται έτσι ένας μικροσκοπικός, άορατος ιός να τον προσγειώσει και να του υποδείξει τα όριά του. Αναγκαζόμαστε, όμολογώντας την αδυναμία μας, να προστρέξουμε με ταπείνωση στον Θεό, έκζητώντας το έλεος και τη βοήθειά του.

Η πανδημία, ύστερα, δρᾷ και σαν πρόκληση προς τον άνθρωπο να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Ο Θεός δεν έδημιούργησε τον άνθρωπο ως άβουλο όν.

Τον έδημιούργησε «κατ' εικόνα Του», δίνοντάς του μερικὰ από τα δικά Του γνωρίσματα, όπως είναι το λογικό, ή έλευθερία και ή σημερινή κατάσταση ώθει τον άνθρωπο σε νέες έρευνες και τον αναγκάζει να έργαστεί προς παρασκευή νέων φαρμάκων και νέων έμβολίων προκειμένου να αναχαιτιστεί ή νόσος.

Στην προσπάθεια αυτή του ανθρώπου έρχεται βοηθός και ο Θεός. Η Αγία Γραφή εκθέτει πολλά παραδείγματα στα όποια ο Θεός αναπληρώνει ό,τι δεν μπορούν οι άνθρωποι να επιτύχουν. Κάνει ο άνθρωπος ό,τι περνᾷ από το χέρι του και για τα υπόλοιπα έχει την έγνοια ο Θεός.

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια τῆς δικῆς μας προσπάθειας και τῆς αναπλήρωσης από τον Θεό εκείνων που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει, εντάσσεται και το καθήκον όλων μας για τήρηση όσων το υπεύθυνο Κράτος και οι Ύπηρεσίες Ύγείας όρίζουν για την προστασία όλων. Η Έκκλησία συστήνει τοῦτο ανεπιφύλακτα. Περιορίζουμε την έλευθερία και τα δικαιώματά μας, ακόμα και στο θέμα του εκκλησιασμοῦ, αυτοβούλως, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο τους έαυτους μᾶς όσο και τους συνανθρώπους μας και να μπορέσουμε να έξέλθουμε από τους περιορισμούς όσον το δυνατό συντομότερα.

Ός προς το θέμα τῆς Θείας Μετιαλήψεως ή θέση τῆς Έκκλησίας είναι σταθερή και ξεκάθαρη. Το σῶμα και το αίμα του Χριστοῦ δεν μεταδίδουν καμιάν ασθένεια. Είναι τοῦτο αποδεδειγμένο από την μακραίωνη ζωή και πράξη τῆς Έκκλησίας. Θα έξακολουθήσει να μεταδίδεται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο που γίνεται και σήμερα, τηρουμένων όλων τῶν διατάξεων τῶν υγειονομικῶν αρχῶν για τις μεταξύ ἀλλήλων ἀποστάσεις και τις προσωπικές προφυλάξεις.

Η Ίερά Σύνοδος χωρίς να παραβλέπει τις έπιφυλάξεις κάποιων ως προς τη

σύσταση καὶ τῆ δράση ὀρισμένων ἐμβολίων τὰ ὁποῖα ἐτοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικὲς βιομηχανίες, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ ἀσπάζεται τῆ συνωμοσιολογία ποὺ ἀναπτύσσεται γύρω ἀπὸ τὸ θέμα καὶ ἀφοῦ ἄκουσε μὲ προσοχὴ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ποὺ κάλεσε πρὸς τοῦτο, ἀποφάσισε νὰ συστήσει στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιαστοῦν ἐφόσον τὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο συστήσουν οἱ Ἱατρικὲς Ὑπηρεσίαι Ὑγείας τοῦ Κράτους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσουμε κανενὸς εἶδους συμφέροντα στὶς Ἱατρικὲς Ὑπηρεσίαι Ὑγείας τοῦ Κράτους παρὰ μόνο τὴν ἔγνοια τοὺς γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ.

Ἀσφαλῶς κανεὶς δὲν θὰ ἐξαναγκαστεῖ νὰ ἐμβολιασθεῖ, θὰ πρέπει ὅμως καὶ ὅσοι ἀποφασίσουν νὰ ἐμβολιαστοῦν νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ συνείδησή τοὺς μὲ ἀνεδαφικὲς καὶ ἀντεπιστημονικὲς προλήψεις.

Στόχος ὅλων μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι νὰ μὴ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα καὶ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικὰ ὅσο τὸ δυνατὸ πιὸ σύντομα ἢ πανδημία.

Τέλος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τοὺς προσκεκλημένους καὶ καταξιωμένους Ἐπιστήμονες, ὑπενθυμίζει σὲ ὅλους τὸ κραταιὸν ὄπλον τῆς προσευχῆς καὶ καλεῖ ὅλους σὲ μετάνοια προκειμένου οἱ προσευχῆς μας νὰ εἰσακουστοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὴ λοιμικὴ νόσο ποὺ ἐνέσκηψε καὶ στὴν πατρίδα μας. Τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο, ὥστε νὰ μπορέσουμε, ἀπερίσπαστοι, νὰ ἐπιδοθοῦμε στὶς προσπάθειαις ἀπελευθέρωσης τῆς πατρίδας μας καὶ στὰ ἄλλα θεάρεστα ἔργα μας.