

03/12/2020

Χριστός γεννάται!

Οικουμενικό Πατριαρχείο / Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου



- Του Μητροπολίτη Βρυούλων

«Το απ' αιώνας απόκρυφον και Αγγέλων άγνωστον μυστήριο» θα εορτάσωμεν σε λίγες μέρες.

Αυτός που περίμεναν αιώνες οι γενεές των ανθρώπων ως Μεσία, Αυτός που προανήγγειλαν οι Προφήτες, ήλθε!

Ήλθε ανάμεσά μας ο Θεός. Ήλθε στη γη μας, συναναστράφηκε με ανθρώπους

,ακόμη και με τελώνες και αμαρτωλούς, εδίδαξε, θαυματουργήσε. Και όταν ολοκλήρωσε το έργο και την αποστολή Του, πριν αναληφθή, μας υπενθύμισε, ότι θα είναι μαζί μας • “Ιδού εγώ μεθ’ ημών είμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος (Ματθ.28,20).

Αυτό είναι Χριστούγεννα. Όσο βαθύτερα ζούμε αυτή την αλήθεια, τόσο πιο αληθινά Χριστούγεννα ζούμε. Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που ζούμε, όσο βλέπουμε το κακό να κυριαρχεί, τόσο πιο ακράδαντα να πιστεύουμε, ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

Ήλθε, για να χαρίσει στους ανθρώπους όλων των γεννεών, τους αδελφούς Του πλέον, Ανάσταση, Ζωή και Σωτηρία.

Σ’ αυτούς βεβαίως, που το θέλουν και του το ζητούν, ολόψυχα.

Ο κόσμος βέβαια στις μέρες μας, έχει τη δική του ερμηνεία ή καλύτερα παρερμηνεία θα λέγαμε, για τη μεγάλη Εορτή. Γίνεται λόγος για Χριστουγεννιάτικο στολισμό των πόλεων και των σπιτιών, για δώρα, ξεχωριστή κουζίνα. Η πανδημία βάζει φρένο στις διασκεδάσεις, τα ξεφαντώματα, τα ρεβεγιόν. Ποιος όμως μιλά για Χριστού Γεννά;

Στην εποχή μας, το φως του Άστρου της Βηθλεέμ, κρύβεται πίσω από τη θολούρα των φώτων μιας ψεύτικης ευδαιμονίας, φτιάχνοντας την εικόνα της φιέστας του μοντέρνου ανθρώπου.

Χριστούγεννα είναι γιορτή γενεθλίων. Ποιος γεννιέται όμως;

Οι περισσότεροι θα απαντήσουν ο Χριστός • χωρίς να αισθάνονται καν τι κρύβει αυτό το Όνομα.

Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο πέρα από κάθε όριο και προκειμένου να μην θίξει την ελευθερία του ανθρώπου, προτιμά να θυσιαστεί ο ίδιος. Γι’ αυτό ήλθε στη γη μας, ενώ θα μπορούσε να τιμωρήσει τον άνθρωπο για την αποστασία του• Αποστασία, γιατί ο άνθρωπος χαρακτήρισε την αγάπη του Θεού ως φυλακή, ζυγό, που του στέρησε την ελευθερία.

Τέκνα έν Κυρίω αγαπητά.

Ο άνθρωπος πάντα θα είναι ζητιάνος της χαράς και κυνηγός της αλήθειας.

Εκεί, μέσα στον στάβλο, σ’ ένα παχνί, χτυπά η καρδιά της νέας ανθρωπότητας που έφερε η Γέννησή Του. Γιατί η χαρά και η αλήθεια δεν εδρεύουν στα χρηματιστήρια και τα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Η χαρά και η αλήθεια που διψά η ύπαρξη του καθενός από μας, εδρεύει στον στάβλο της Βηθλεέμ, όπου γεννιέται ο Υιός του Θεού.

Μέσα στο θείο βρέφος κρύβεται η “λύτρωση ” που “απέστειλε ο Κύριος τω λαώ αυτού” (Ψαλμ. 110,9). Μέσα στο βρεφικό σώμα δεν κρύβεται μόνο ο Θεός, αλλά και το πλήρωμα της σωτηρίας μας.

Μη ξεχνάμε, ότι ο Θεός, πριν τον ερχομό Του στη γη, ήταν απλησίαστος, όλος

φωτιά. Δήλωνε την παρουσία Του με σεισμούς και κεραυνούς. Τότε, μπροστά Του ο άνθρωπος ένωθε ένα μηδενικό. Όταν όμως “ήλθε το πλήρωμα του χρόνου” αποκαλύφθηκε ο Θεός ως αγάπη, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να τον αγγίζει και Εκείνος να μεταγγίζει στον άνθρωπο το αίμα Του, για να κατανικά τον πιο φοβερό εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο.

Αδερφοί μου,

Φέτος, θα ζήσουμε τα Χριστούγεννα διαφορετικά από τις άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας. Σας παρακαλώ να ανταποκριθούμε στην Αγάπη Του Θεού. Να δούμε πιο καθαρά το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων, συντονίζοντας τα βήματα της καθημερινής μας ζωής, με τις αλήθειες Του Θείου Λόγου Του. Να ενωθούμε με τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας για να αγιασθούμε, ώστε να μπορούμε να λέμε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος “Ζω ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμί Χριστός “(Γαλατ.2,20).

Καλά κι Ευλογημένα Χριστούγεννα.

Ο Βρυούλων Παντελεήμων