

## «Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη στάση της για τους ναούς»

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου](#)



**Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου, προκειμένου να ασχοληθεί με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την εξαγγελία, εκ μέρους της Κυβέρνησης, των νέων περιοριστικών μέτρων ως προς την προσέλευση των πιστών στους ναούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και άλλων εκκλησιαστικών ακολουθιών.**

«Η Ιερά Σύνοδος κατανοεί την αγωνία των υπευθύνων και τις προσπάθειές τους για προστασία της υγείας του λαού. Είναι τούτο και δική της μέριμνα. Ταυτόχρονα, όμως, η Ιερά Σύνοδος θεωρεί ότι τα νέα μέτρα είναι υπερβολικά και άδικα για την Εκκλησία» αναφέρεται στην ανακοίνωση μετά το πέρας της συνεδρίασης και προστίθεται: «Έχοντας υπόψη και τη διακηρυγμένη θέση των υπευθύνων ότι γνωρίζουν την ψυχολογική κατάσταση του λαού και κατανοούν την κόπωσή του από τους ποικίλους περιορισμούς, αναμέναμε διαφορετική αντίκρουση του θέματος του εκκλησιασμού εκ μέρους της Κυβέρνησης, ιδιαιτέρως κατά την

επί θύραις περίοδο των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης».

«Είμαστε σίγουροι ότι η Κυβέρνηση θα ακούσει τα δικαιολογημένα αιτήματά μας και επανεξετάζοντας τη θέση της θα δώσει στον θρησκευόμενο λαό μας την ευκαιρία να εορτάσει χριστιανοπρεπώς τα κοσμοσωτήρια γεγονότα της επί γης Επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» τονίζεται στην ανακοίνωση στην οποία παράλληλα καλούνται οι πιστοί «να επιδείξουν υπομονή στις παρούσες δύσκολες καταστάσεις».

## **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ**

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, εἰς ἕκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξαγγελία, ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης, τῶν νέων περιοριστικῶν μέτρων ὡς πρὸς τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στοὺς ναοὺς κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατανοεῖ τὴν ἀγωνία τῶν ὑπευθύνων καὶ τὶς προσπάθειές τους γιὰ προστασία τῆς υγείας τοῦ λαοῦ. Εἶναι τοῦτο καὶ δική της μέριμνα. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι τὰ νέα μέτρα εἶναι ὑπερβολικὰ καὶ ἄδικα γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Ἐχοντας ὑπόψη καὶ τὴ διακηρυγμένη θέση τῶν ὑπευθύνων ὅτι γνωρίζουν τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τοῦ λαοῦ καὶ κατανοοῦν τὴν κόπωσή του ἀπὸ τοὺς ποικίλους περιορισμούς, ἀναμέναμε διαφορετικὴ ἀντίκρουση τοῦ θέματος τοῦ ἐκκλησιασμοῦ ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης, ἰδιαίτερος κατὰ τὴν ἐπὶ θύραις περίοδο τῶν μεγάλων εορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης.

Ὁ λαός μας, ὁ ὁποῖος στὴ μεγάλη του πλειοψηφία εἶναι βαθύτατα θρησκευόμενος, κρατήθηκε μακριὰ ἀπὸ τοὺς ναοὺς κατὰ τὶς ἐορτὲς τοῦ Πάσχα· δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ τὸ ἴδιο οὔτε γιὰ τὶς ἐορτὲς τοῦ ἀγίου Δωδεκαημέρου οὔτε καὶ κάθε Κυριακή.

Μπορεῖ γιὰ ἄλλους λαοὺς ἢ καὶ γιὰ μερικοὺς στὴν Κύπρο, τὰ Χριστούγεννα νὰ ἐξαντλοῦνται στὴν ἀνταλλαγὴ δώρων ἢ στὸ ἐορταστικὸ τραπέζι.

Γιὰ τὸν πιστὸ λαό μας, ὅμως, ἄλλες εἶναι οἱ προδιαγραφές τῆς ἐορτῆς. Γιὰ τὸν πιστὸ λαό μας δὲν νοοῦνται Χριστούγεννα ἢ Θεοφάνια χωρὶς ἐκκλησιασμὸ καὶ συμμετοχὴ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γι' αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ γίνῃ σύγκριση ἀνόμοιων πραγμάτων. Δὲν θὰ

πρέπει οί ναοί νά τίθενται στήν ἴδια μοίρα μέ χώρους κοινωνικῆς συνάθροισης ἢ ἐργασιακῆς ἀπασχόλησης.

Ἄν γιά χώρους προμήθειας ὑλικῶν ἀγαθῶν λαμβάνεται πρόνοια ἀπό τῆς σχετικῆς ὑγειονομικῆς διατάξεως - καί καλῶς γίνεται τοῦτο -, θά πρέπει νά δίδεται μεγαλύτερη ἔμφαση στήν ἀπόκτηση πνευματικῶν ἐφοδίων ἀπό τόν λαό.

Δέν πρέπει νά παραβλέπεται τὸ γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑλικοπνευματικὴ ὄντοτητα καί χρειάζεται σύμμετρη ἀνάπτυξη τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς ὑπόστασῆς του.

Ἡ πείρα τῆς ζωῆς ἐπιβεβαιώνει ὅτι «οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνω ζήσεται ἄνθρωπος». Ἄν ἀδιαφορήσουμε γιά τὸ πνευματικὸ του συστατικὸ θά ὀδηγηθοῦμε σὲ μίαν ἀσύμμετρη ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου μέ χαρακτηριστικὸ τὴν ψυχολογικὴ του ἀστάθεια καί τὴν πνευματικὴ του κόπωση. Ἄς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι οί ναοί μας εἶναι «ἰατρεῖα πνευματικά», ἀπαραίτητοι ὅσο εἶναι τὰ Νοσοκομεῖα γιά τῆς σωματικῆς ἀσθένειες.

Καλοῦμε, ὡς ἐκ τούτου, τὴν Κυβέρνηση ὅπως ἐπανεξετάσει τὴ θέση τῆς ὡς πρὸς τὴν παρουσία τῶν πιστῶν στοὺς ναοὺς καί στὶς μεγάλες ἐορτές, ἀλλὰ καί κάθε Κυριακή. Ἔχουμε κι ἐμεῖς τὴν εὐαισθησία γιά τὴ διαφύλαξη τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ.

Ἔχουμε, ὅμως, τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ παρουσία πιστῶν στοὺς ναοὺς, ἀνάλογα μέ τὸ ἐμβαδὸν τῶν ναῶν καί τηρουμένων καί ὄλων τῶν ἄλλων σχετικῶν ὑγειονομικῶν διατάξεων, δέν συμβάλλει στὴ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ.

Κάτι τέτοιο δέν παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, ὅπως καί οἱ εἰδικοί μᾶς διαβεβαίωσαν. Τόσο οἱ ἱερεῖς ὅσο καί οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι ἔχουν λάβει αὐστηρὲς ὁδηγίες γιά τήρηση ὄλων τῶν σχετικῶν ὁδηγιῶν τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Στὶς ἐνορίες τῶν πόλεων καί σὲ μεγάλες κοινότητες, ὅπου ὑπάρχουν πέραν τοῦ ἐνὸς ἱερεῖς θά γίνονται δύο καί τρεῖς Θ. Λειτουργίες πρὸς ἐξυπηρέτηση περισσότερων πιστῶν, τηρουμένων πάντοτε τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων.

Καλοῦμε καί τοὺς πιστοὺς νά ἐπιδείξουν ὑπομονὴ στὶς παροῦσες δύσκολες καταστάσεις. Συμπάσχουμε μαζί τους καί μέ ὅσους, εἰδικότερα, ἔχουν πληγεῖ μέ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἀπὸ τὴν πανδημία.

Συλλυπούμαστε καί ὅσους ἔχουν χάσει οἰκείους τους, γιά τοὺς ὁποίους εὐχόμαστε τὴν ἀνάπαυση ἀπὸ τὸν Θεό.

Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ Κυβέρνηση θά ἀκούσει τὰ δικαιολογημένα αἰτήματά μας καί ἐπανεξετάζοντας τὴ θέση τῆς θά δώσει στὸν θρησκευόμενο λαό μας τὴν

εὐκαιρία νὰ ἐορτάσει χριστιανοπρεπῶς τὰ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς Ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εὐχόμαστε, τέλος, ὅπως ὁ Θεός, δεχόμενος τὶς προσευχὲς καὶ τὴ μετάνοιά μας, μᾶς ἀπαλλάξει σύντομα ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα λοιμικὴ νόσο, γιὰ νὰ μπορέσουμε ἐλεύθεροι νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ χωρὶς περιορισμοὺς προηγούμενη θρησκευτικὴ ζωὴ μας.