

## «Αποκρουστικός για τον Χριστό ο σταύλος της ψυχής μας»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος](#)



**Μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος και σημειώνει ότι «Ο Χριστός δεν γεννήθηκε τυχαία στον σταύλο. Μήπως ο κόσμος δεν είναι ένας απέραντος σταύλος των αμαρτιών μας; Είναι, όμως, φανερό ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε δύο σταύλους, τον σταύλο των ζώων και τον «σταύλο» της ψυχής του ανθρώπου. Τα ζώα είναι «άλογα», χωρίς ανθρώπινη λογική, εκ φύσεως. Δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν προς τον Θεό, όπως εμείς οι άνθρωποι, ούτε να καλλιεργήσουν αρετές για να μπορέσουν να μοιάσουν με τον Θεό. Αντίθετα, εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε «άλογοι» εκούσια, όταν με τη θέλησή μας υποδουλωνόμαστε σε πάθη, που πολλές φορές μας κάνουν να καταντούμε χειρότεροι και από τα ζώα!»**

**Δείτε το μήνυμά του:**

**Τά φετινά Χριστούγεννα έορτάζονται σέ κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, φόβου καί αγωνίας για τό μέλλον, λόγω τῆς άπειλητικῆς πανδημίας, πού**

**μαστίζει ολόκληρο τόν κόσμο.**

**Μέσα σέ ένα τόσο άρνητικό περιβάλλον, έλπιδοφόρο άκούγεται τό μήνυμα τής Γεννήσεως του Χριστού: «Έτέχθη ύμιν, σήμερα Σωτήρ».**

Πρίνάπό πολλά χρόνια, ή μεγαλύτερη έφημερίδα τής Άμερικής είρωνεύθηκε έναν χριστιανό πολιτικό, ό όποιος είχε δηλώσει τήν άκράδαντη πίστη του ότι τό μωρό πού γεννήθηκε στόν σταύλο τής Βηθλεέμ είναι ό Σωτήρας του κόσμου.

Καί πράγματι! Ό Σωτήρας μας γεννήθηκε μέσα σέ ένασταύλο. Δέν βρέθηκε ούτε μία καλύβα νά φιλοξενήσει τόν Ίωσήφ μέ τήν έτοιμόγεννη Μαρία. Ό Βασιλιάς και Δημιουργός του κόσμου, κατεβαίνοντας στή γή για τή σωτηρία μας, βρήκε όλες τίς πόρτες τών ανθρώπων κλειστές! Καί κατέληξε νά «φιλοξενηθεϊ» σέ κατοικία ζώων, σέ σταύλο!

Καλούμαστε, λοιπόν, κι έμεϊς νά πιστέψουμε ότι τό βρέφος πού γεννήθηκε μέσα στόν σταύλο είναι ό Σωτήρας του κόσμου.

Ό Χριστός δέν γεννήθηκε τυχαία στόν σταύλο. Μήπως ό κόσμος δέν είναι ένας άπέραντος σταύλος τών άμαρτιών μας;

Είναι, όμως, φανερό ότι υπάρχουν ούσιαστικές διαφορές ανάμεσα σέ δύο σταύλους, τόν σταύλο τών ζώων και τόν «σταύλο» τής ψυχής του ανθρώπου.

Τά ζώα είναι «άλογα», χωρίς ανθρώπινη λογική, έκ φύσεως. Δέν έχουν τή δυνατότητα νά στραφοϋν πρός τόν Θεό, όπως έμεϊς οι άνθρωποι, ούτε νά καλλιεργήσουν άρετές για νά μπορέσουν νά μοιάσουν μέ τόν Θεό. Αντίθετα, έμεϊς οι άνθρωποι γινόμαστε «άλογοι» εκούσια, όταν μέ τή θέλησή μας υποδουλωνόμαστε σέ πάθη, πού πολλές φορές μάς κάνουν νά καταντοϋμε χειρότεροι και από τά ζώα!

Ή δυσωδία και οι άκαθαρσίες πού υπάρχουν σέ ένα σταύλο είναι μία φυσική κατάσταση, πού δέν προκαλείται έσκεμμένα από τά ζώα. Ή δυσωδία όμως τών άμαρτιών και τών άκαθάρτων παθών, πού γεμίζουν τήν ψυχή μας και μολύνουν – κυριολεκτικά – όλο τόν κόσμο, είναι καρπός τής έλεύθερης βούλησής μας. Καί γι' αυτή τή δυσωδία είμαστε άπόλυτα υπεύθυνοι και υπόλογοι ένώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού.

**Συνεπώς, άποκρουστικός για τόν Χριστό δέν είναι ό σταύλος τής Βηθλεέμ, αλλά ό «σταύλος» τής ψυχής μας! Γι' αυτό, ως φροντίζουμε νά κρατοϋμε τήν ψυχή μας καθαρή, για νά έχουμε τό θάρρος νά ζητοϋμε από τόν Χριστό νά γεννιέται καθημερινά μέσα μας.**

Στόν Σωτήρα τοῦ κόσμου, λοιπόν, πού γεννιέται ὡς βρέφος στόν σταῦλο τῆς ψυχῆς μας καλούμαστε νά προσφέρουμε τή μετάνοιά μας, γιά τίς ἁμαρτίες πού διαπράξαμε.

- Μόνον τότε θά βρεθοῦμε ἀληθινοί προσκυνητές στή φάτνη τῶν Χριστουγέννων.
- Μόνον τότε θά ξεπεράσουμε τίς ἀρνητικές συγκυρίες πού προκάλεσε στόν κόσμο ἡ ἀπροσδόκητη ἀπειλητική πανδημία.
- Μόνον τότε θά πιστέψουμε ὅτι τό νεογέννητο Βρέφος τῆς Βηθλεέμ θά ἐλεήσει καί πάλι τόν κόσμο Του.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κίτρος Γεώργιος