

## **Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Βεβαίως και θα κάνω το εμβόλιο**

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου](#)



**Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄, μιλάει στο Themaonline για την Ιερά Σύνοδο, τα φετινά (διαφορετικά) Χριστούγεννα και τους λόγους για τους οποίους θέλει να παίρνει πάντα ξεκάθαρη θέση, αποφεύγοντας την ουδετερότητα.**

(Συνέντευξη στον Τάσο Θεοδώρου)

**Θα κάνετε το εμβόλιο; Έχετε κάποιες επιφυλάξεις;**

Βεβαίως και θα το κάνω αφού ανήκω στις ευπαθείς ομάδες.

**Πριν λίγο καιρό δηλώσατε: “Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Έχω μία πορεία ζωής μέσα στην Εκκλησία που έδωσα όλο τον καλό εαυτό μου, δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι ήρθα εδώ για να απολαύσω”. Με το χέρι στην καρδιά, δεν πιστεύετε ότι κάνατε λάθη όλα αυτά τα χρόνια;**

Ερχόμενος στην Αρχιεπισκοπή είχα αποφασίσει ότι οι τομές που χρειαζόταν η εκκλησία πρέπει να γίνουν. Το είχα πει στον μακαρίτη τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν

επιθυμούσε καμία αλλαγή. Έτσι, με πίστη ότι θα βοηθήσω την εκκλησία, ξεκίνησα και έκανα όλες εκείνες τις τομές. Βεβαίως με τη χάρη του Θεού. Πιστεύω ότι η εκκλησία έχει ωφεληθεί από αυτές τις αλλαγές που έχω κάνει. Σίγουρα κάποιος που εργάζεται μπορεί να κάνει και λάθη, αλλά έμαθα να συμβουλευόμαι αρκετούς, ώστε όταν κάνω κάτι να αποφεύγονται τα λάθη όσο δυνατόν τα λάθη. Και πιστεύω αν κάναμε ακούσια κάποιο λάθος είναι ανεπαίσθητο. Και δήλωσα ότι ναι, έκανα δυο λάθη. Το ένα πρόλαβα και το «θεράπευσα», το δεύτερο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Όποιος εργάζεται, όσο θετικά κι αν εργαστεί θα κάνει και κάτι αρνητικό. Ουδείς τέλειος. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Όλοι οι άλλοι κάνουμε λάθη.

**Θεωρείτε ότι υπήρξαν στιγμές που υπήρξατε παρορμητικός, είτε σε δηλώσεις σας, είτε σε αποφάσεις;**

Ο χαρακτήρας μου οπωσδήποτε ήτο και είναι παρορμητικός. Πήρα πολλές αποφάσεις που με έσπρωχνε ο χαρακτήρας μου, να τις πάρω άμεσα. Αλλά και πάλι επειδή εβίωνα καθημερινώς τα θέματα ή τα προβλήματα της εκκλησίας, κατά τη στιγμή που ήμουν σε κάποια κατάσταση όπου το αίσθημα της παρόρμησης με έσπρωχνε, μπορώ να πω ότι δεν έκανα λάθη. Διότι είχα εκ των προτέρων μελετήσει σε βάθος τα διάφορα θέματα και πάντοτε με απασχολούσαν και τα σκεφτόμουν για μέρες, εβδομάδες και μήνες. Όταν ωρίμαζαν τα υλοποιούσα. Ποτέ δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό και στο δευτερόλεπτο αμέσως το έπραξα. Ότι έκανα ήταν κατόπιν επισταμένης μελέτης. Όσο παρορμητικό χαρακτήρα κι αν έχω, δεν πήρα ποτέ αψυχολόγητα καμία απόφαση.

**Αλήθεια, υπάρχουν μέτωπα στην Ιερά Σύνοδο; Νιώσατε ποτέ να απειλείστε;**

Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν μέτωπα στην Ιερά Σύνοδο. Εκείνο που προσπάθησα αυτά τα 14 χρόνια που βρίσκομαι επικεφαλής της εκκλησίας, ήταν να στείλω το μήνυμα της συνοδικότητας σε όλους τους αδερφούς. Το να μετρώ κεφάλια (ποιοι συμφωνούν μαζί μου και ποιοι όχι) ή άλλοι να μετρούν πλειοψηφία για τις αποφάσεις, δεν είναι σύνοδος. Και σίγουρα δεν πρέπει να δουλεύει κατ' αυτόν τρόπο. Στη Σύνοδο πρέπει να εισέρχονται όλοι με σεβασμό και με πολλή ταπείνωση, να υπάρχει λόγος και αντίλογος. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να έχει προσωπική άποψη. Όταν η συζήτηση διεξάγεται με πνεύμα Χριστού, δεν έχει παρά να βρούμε τη χρυσή τομή και να πάρουμε απόφαση που θα ωφελήσει την εκκλησία και το σύνολο του λαού μας.

**Δεν θα σας φοβίζονται οι συγκρούσεις; Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να κρατά ουδέτερη στάση σε πολλά ζητήματα. Εσείς όμως δεν το κάνετε. Γιατί;**

Σίγουρα δεν με φοβίζονται οι συγκρούσεις, διότι δεν έχω ούτε να κερδίσω ούτε να χάσω από τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις. Δεν είμαι συγκρουσιακός άνθρωπος. Εάν κάποιος επιμένουν σε κάτι που βλάπτει την εκκλησία, δεν μπορώ να το δεχθώ. Σίγουρα θα αγωνιστώ να το αποτρέψω. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν μου αρέσει οι ουδέτερη στάση. Το να μείνει κάποιος μετέωρος δεν είναι καλό. Η ουδετερότητα δεν χρειάζεται στην εκκλησία. Πρέπει να παίρνω ξεκάθαρη θέση. Το να είμαι ουδέτερος σημαίνει ότι δεν υπηρετώ την εκκλησία και δεν κάνω τίποτα. Και κάτι τέτοιο δεν μου αρέσει.

**Φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Αλήθεια, πως γιορτάζει τις ημέρες των Χριστουγέννων ο Αρχιεπίσκοπος;**

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα είναι διαφορετικά τα φετινά Χριστούγεννα. Θα προσπαθήσουμε με τη δύναμη της ψυχής μας να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο θετικά και Χριστιανικά. Να βιώσει ο λαός μας τον ερχομό του Σωτήρα, ο οποίος γεννάται καθημερινώς, πεθαίνει καθημερινώς και ανίσταται καθημερινώς. Αυτή είναι η ευχή μου και όσο μπορώ να διαδραματίσω αυτό το ρόλο στα φετινά Χριστούγεννα θα προσπαθήσω ώστε ο λαός μας να βιώσει την γέννηση του Χριστού που πρέπει να αναγεννηθεί στην ψυχή και την καρδιά κάθε ανθρώπου. Η παρουσία του Χριστού είναι εκείνη που θα φέρει την πραγματική χαρά και την πραγματική ευτυχία εις τον άνθρωπο. Τα τραπέζια και τα άλλα που προσπαθεί ο κόσμος να απολαύσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, δεν μπορούν να του φέρουν την πραγματική χαρά και την πραγματική ευτυχία. Μπορεί να του φέρουν προς στιγμή μία χαρούμενη διάθεση αλλά με το που φύγουν οι γιορτές, φεύγει η χαρά και η ευτυχία. Η μόνιμη χαρά είναι να αναγεννηθεί μέσα μας ο Χριστός.