

Για μας που πιστεύουμε στον Χριστό όλα γίνονται «σήμερα»!

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων](#)



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος απηύθυνε, εν όψει των Χριστουγέννων, το παρακάτω μήνυμα σε κλήρο και λαό. Μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Μπορεί ο κόσμος να μεταθέτει για το μέλλον την χαρά, όμως για μας που πιστεύουμε στον Χριστό όλα γίνονται «σήμερα»! «Σήμερα γεννάται εκ Παρθένου», «Η Παρθένος σήμερα τον Υπερούσιον τίκτει» ψάλλουμε και γεμίζει η καρδιά μας από αγαλλίαση! Διότι το μήνυμα της σωτηρίας και της ανακαινίσεως της υπάρξεώς μας, το μήνυμα της αναστάσεώς μας από τα πάθη και την κακία, το μήνυμα της λυτρώσεώς μας από τον θάνατο, σήμερα το ζούμε, σήμερα το καθιστούμε δικό μας, σήμερα το κοινωνούμε μετέχοντας στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, σήμερα το μοιραζόμαστε με τον πλησίον μας διά της αγάπης!».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:

«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ Πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ἰωάν. 1, 14). Ἐορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε τὸν ἐρχομὸ ἀνάμεσά μας, μέ τὴν πρόσληψη τῆς φύσεώς μας, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁμολογεῖ ὅτι τὰ φετινὰ Χριστούγεννα εἶναι διαφορετικά ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιά. Μοιάζει σὰν νὰ μᾶς προτρέπει νὰ μὴν ἐορτάσουμε, διότι δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ συνδέσουμε τὴν ἐορτὴ μέ τὸν τρόπο τὸν ὁποῖο εἶχαμε συνηθίσει, λόγω τῆς ἀσθενείας πού ἐνέσκηψε! Τὸ ἀντίθετο ὅμως πρέπει νὰ συμβεῖ! Νὰ γίνῃ ἡ ἐορτὴ εὐκαιρία νὰ δοῦμε τὸ αὐθεντικό, τὸ πνευματικό τῆς περιεχόμενου! Νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀλήθεια πού εἶναι γιὰ μᾶς ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ θανάτου, νὰ πλησιάσουμε καρδιακὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ κατανοήσουμε τί σημαίνει ἡ δόξα τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς ἤρθε νὰ μᾶς χαρίσει, νὰ ἀφεθοῦμε στὴν θεϊκὴ χάρη τὴν ὁποία λαμβάνουμε στὴν Ἐκκλησία.

Μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ μεταθέτῃ γιὰ τὸ μέλλον τὴν χαρὰ, ὅμως γιὰ μᾶς πού πιστεύουμε στὸν Χριστὸ ὅλα γίνονται «σήμερα»! «Σήμερα γεννᾶται ἐκ Παρθένου», «Ἡ Παρθένος σήμερα τὸν Ὑπερούσιον τίκτει» ψάλλουμε καὶ γεμίζει ἡ καρδιά μας ἀπὸ ἀγαλλίαση! Διότι τὸ μῆνυμα τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἀνακαινίσεως τῆς ὑπάρξεώς μας, τὸ μῆνυμα τῆς ἀναστάσεώς μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴν κακία, τὸ μῆνυμα τῆς λυτρώσεώς μας ἀπὸ τὸν θάνατο, σήμερα τὸ ζοῦμε, σήμερα τὸ καθιστοῦμε δικό μας, σήμερα τὸ κοινωνοῦμε μετέχοντας στὸ μυστήριό τῆς θείας Εὐχαριστίας, σήμερα τὸ μοιραζόμαστε μέ τὸν πλησίον μας διὰ τῆς ἀγάπης!

«Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο»! Ἐγίνε ἀνθρωπος σὲ ἕναν κόσμο στὸν ὁποῖο οἱ ἀνθρωποὶ ἀναζητοῦσαν τὴν ἐλευθερία! Ἄλλοι ἐνιωθὰν τὸν φόβο τῆς ἐξουσίας νὰ ἐπικρέμαται, σὲ μία ἐποχὴ παγκοσμιοποιήσεως, στὴν ὁποία ἡ τότε πανίσχυρη Ρώμη δὲν ἄφηνε κανέναν λαὸ νὰ ἀποφασίζει γιὰ τὴν ζωὴ του, ἀλλὰ ρύθμιζε τὰ πάντα ἐλέγχοντας μέ τὴν δύναμη τῶν ὄπλων, τοῦ ἐμπορίου, τῶν δρόμων, τῆς εἰδωλολατρίας, τίς ἀνθρώπινες συνειδήσεις, τὰ σώματα καὶ τίς ψυχές! Ἄλλοι ἐνιωθὰν ἀνικανοποίητοι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μέτρο στίς ἀπολαύσεις καὶ στὰ πάθη δὲν ὑπῆρχε. Ὅλα ἐπιτρέπονταν χωρὶς Θεό, εὐτυχία ὅμως δὲν ὑπῆρχε, διότι ὁ πλεονέκτης ἀνθρωπος ὁδηγεῖται στὴν κακία τοῦ νὰ θέλει χωρὶς ὄριο καὶ νὰ παγιδεύεται σὲ ὅ,τι τοῦ λείπει. Ἄλλοι ἐνιωθὰν τὴν ἀνάγκη νὰ λάβουν ἀπαντήσεις

γιά τόν σκοπό καί τό νόημα τῆς ζωῆς, ἀλλά δέν μπορούσαν νά τίς βροῦνε στήν πληρότητά τους στά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ, τήν φιλοσοφία, τήν ἀστρονομία, τήν γνώση καί τήν ἐπιστήμη. Ὅλοι ὅμως ἦταν δέσμιοι τοῦ θανάτου. Ἐνιωθαν μέσα τους ὅτι ἡ ζωή θά τελειώσει κάποια στιγμή καί τά πάντα θά τά κατέτρωγε τό σκότος τῆς ἀνυπαρξίας!

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! Ὁ Χριστός ἦρθε καί ἔφερε τήν ἐλευθερία τῆς πίστεως! Σ' αὐτούς πού καυχῶνταν γιά τήν ἐξουσία τους, τούς ἔδειξε ὅτι ἡ καρδιά πού ἐμπιστεύεται τόν Θεό δέν νικιέται ἀπό τόν φόβο, διότι ὁ ἐξουσιαστής δέν μπορεί νά κυριεύσει τήν ψυχή τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου, ὅταν νιώθει τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ νά τόν ἐνισχύει. Σ' αὐτούς πού ἀναζητοῦσαν τήν εὐτυχία στίς ἀπολαύσεις ἔδειξε ὅτι ἡ χαρά δέν βρίσκεται στήν εὐχαρίστηση τῆς στιγμῆς, ἀλλά στήν κοινωνία τῶν προσώπων, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, διά τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς τηρήσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ! Σ' αὐτούς πού ἀναζητοῦσαν ἀπαντήσεις γιά τόν κόσμο, ἔδειξε ὅτι τά πάντα δημιουργήθηκαν ἀπό τό μηδέν χάρις στόν Δημιουργό Θεό, ὁ Ὅποιος ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τήν δύναμη τῆς γνώσεως ὄχι γιά νά ὑπερηφανεύεται, ἀλλά γιά νά κατανοεῖ τά ὅρια καί τά μέτρα του. Σέ ὅλους ἔδωσε τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου, τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ κακοῦ, καταπαύοντας τήν κυριαρχία τοῦ διαβόλου καί τοῦ ἐγωιστικοῦ φρονήματος πού αὐτός φέρει!

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! Στήν ἀγωνία τῆς ἀνθρωπότητος ἀκολουθοῦμε ταπεινά τόν γεννηθέντα Θεάνθρωπο. Δέν παραθεωροῦμε τόν πόνο καί τήν λύπη! Ἡ ἀπάντηση ὅμως βρίσκεται ἀκριβῶς στό νόημα τῆς ἐορτῆς! Πέρα ἀπό τήν ἀσθένεια, τήν φθορά, τόν θάνατο βρίσκεται τό πρόσωπό Του! Ὅποιος τόν ἐμπιστεύεται, δέν εἶναι μόνος του, διότι Αὐτός μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τόν φόβο διά τῆς ἀγάπης Του κι ἄς κραυγάζει εἰς βάρος μας τό κοσμικό πνεῦμα! Τον Χριστό διακηρύττουμε! Αὐτόν δοξάζουμε! Αὐτόν ζητοῦμε νά γεννηθεῖ στίς καρδιές μας! Γιά νά μᾶς ἀναγεννήσει πνευματικά! Γιά νά μᾶς δώσει τήν δύναμη νά πορευτοῦμε ἐλεύθεροι πρὸς τήν ζωή πού δέν γνωρίζει τέλος. Γιά νά μᾶς παρηγορήσει! Γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι τά παιδιά ἐμπιστεύονται τόν Πατέρα τους! Καί μέσα στήν Ἐκκλησία αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη ἐκφράζεται μέ τήν μετοχή μας στήν χάρη τῶν μυστηρίων, ἰδίως τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Ἐκφράζεται μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τόν πλησίον! Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι «ἀπό τόν δικό Του πλοῦτο πήραμε ὅλοι ἐμεῖς τήν μιά δωρεά πάνω στήν ἄλλη» (Ἰωάν. 1, 16)!

Χρόνια πολλά κι εὐλογημένα, ἀδελφοί! Εἰρήνη καί ἀγάπη στίς καρδιές σας, στίς οἰκογένειες καί στήν ζωή σας! Χριστός ἐγεννήθη! Ἀληθῶς ἐγεννήθη!