

## Θαύμα Αγίας Ζώνης: Δεν φαινόταν πιά η λευχαιμία!

/ [Θαύματα Αγίας Ζώνης](#)



**Ακολουθεί απόσπασμα επιστολής από πρόσωπα τα οποία έλαβαν κορδέλα ευλογημένη στην Αγία Ζώνη της Παναγίας μας:**

Όνομάζομαι Μ.Η., κάτοικος Θεσσαλονίκης, κοντά στον Άγ. Δημήτριο. Είμαι δεύτερη φορά παντρεμένος και η δεύτερη γυναίκα μου κατάγεται από την Κορυτσά, Βορειοηπειρώτισσα, Μ.Ζ.. Η γυναίκα μου ήταν παντρεμένη και χώρισε, έχοντας ένα γιό που είναι δάσκαλος στην Κορυτσά και ονομάζεται Κ. και είναι παντρεμένος. Τη γυναίκα του την λένε Α., γιατρός όρθοπεδικός και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κορυτσάς.

Το ζευγάρι αυτό έχει ένα αγοράκι 2 ετών. Ξαφνικά το αγοράκι αρρώστησε και από έξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει λευχαιμία. Ήρθανε και στην Ελλάδα, κάνανε πολλές έξετάσεις και διαπιστώνεται ότι πάσχει από λευχαιμία. Οι γονείς του είναι

ἀπελπισμένοι καὶ κλαῖνε ὅλη τὴν ἡμέρα, ἡ μητέρα εἶναι τόσο ἀπελπισμένη πὺ δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ πάει στὴν δουλειά της.

Στέλνω τὴν γυναῖκα μου νὰ πάει στὴν Κορυτσᾶ καὶ τῆς δίνω καὶ τὴν Τίμια Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας πὺ μοῦ εἶχαν δώσει πρόσφατα πὺ πῆγα καὶ προσκύνησα τὴν Ἁγία Ζώνη πὺ εἶχε ἔρθει στὸν Ναὸ τῆς Παναγίας στὸν Εὐοσμο Θεσ/νίκης. Καὶ ἐγὼ κάθε μέρα διάβαζα τοὺς χαιρετισμοὺς τῆς Μεγαλόχαρης καὶ συγχρόνως διάβαζα καὶ τὸν Ἅγιο ἱαματικὸ Ἀνάργυρο ἱατρὸ καὶ Θαυματουργὸ Ἅγιο Παντελεήμονα. Μόλις βάλανε τὴν Ἁγία Ζώνη στὸ παιδάκι τὸ πρῶι, τὸ ἀπόγευμα ζητοῦσε ἐπίμονα ἀπὸ τοὺς γονεῖς, «θέλω νὰ μὲ πᾶτε στὴν ἐκκλησία τώρα». Παράξενο γιὰ τοὺς γονεῖς, γιὰτὶ πρώτη φορὰ ἔγινε αὐτὸ καὶ μόλις τὸ πῆγανε στὴν ἐκκλησία πῆγε μπροστὰ στὴν Παναγία καὶ ἔλεγε, «Παναγία μου δῶσε μου Ζωή, θέλω νὰ ζήσω».

Νὰ μὴν μακρηγορῶ, τὸ παιδὶ φάνηκε ὅτι ἔγινε πλήρως καλὰ καὶ μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις πάλι, δὲν φαινόταν πιά ἡ λευχαιμία, σύγκριναν τὶς παλιὲς ἐξετάσεις του μὲ τὶς καινούργιες καὶ ἐξεπλάγησαν οἱ γιατροί. Καὶ τὸ ὠραῖο εἶναι, ὅταν ἡ μητέρα του πῆγε νὰ τοῦ βγάλει τὴν Ζώνη, νὰ τὴν πλύνει, δὲν δέχεται τὸ παιδὶ νὰ τοῦ τὴν βγάλουν καὶ ὠρύεται. Μεγάλη ἡ χάρη τῆς Μεγαλόχαρης. Ἐγὼ προσωπικά, ἡ γυναῖκα μου καὶ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ εὐχαριστοῦμε καὶ εἴμαστε εὐγνώμονες πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ πανευλαβεῖς.

Ἄλλὰ καὶ στοὺς ἁγίους πατέρες πὺ ὑπηρετοῦν καὶ φυλάσσουν τὴν Τιμία Ζώνη στὸ Βατοπαίδι καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε πὺ βγάζουν τὴν Τιμία Ζώνη σὲ διάφορους Ναοὺς καὶ γίνονται καλὰ οἱ συνάνθρωποί μας ἀπὸ ἀσθένειες. Ἡ Παναγία νὰ προστατεύει τοὺς ἁγ. πατέρες, νὰ εἶναι πάντα καλὰ καὶ εὐλογημένοι.