

04/02/2019

Καθηγουμένου Βαρθολομαίου Ι.Μ. Εσφιγμένου: “Το έλαιο της αγάπης”

/ [Ιερές Μονές](#)



Του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους - 3 Φεβρουαρίου 2019

«Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε κάποιον;» ρωτά ο Πέτρος τον Ιησού. Ο Ιησούς του απαντά: «εβδομηκοντάκις επτά», δηλαδή εβδομήντα φορές το εφτά, εννοώντας άπειρες φορές. Αμέσως εξιστορεί την γνωστή παραβολή του κακού δούλου, ο οποίος, ενώ γεύθηκε την ευεργεσία του Κυρίου του, στον οποίο χρωστούσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, εκείνος του χάρισε το χρέος. Κατόπιν, φεύγοντας από τον Κύριό του, αυτός συνάντησε έναν άλλο σύνδουλό του, ο οποίος του όφειλε ένα πολύ μικρό ποσό. Αμέσως τον έπιασε από τον λαιμό και τον έπνιγε να του δώσει το οφειλόμενο.

Δεν κάμφθηκε ούτε από τις ικεσίες του σύνδουλου, να του δώσει λίγο χρόνο, αλλά τον έκλεισε στην φυλακή μέχρι να τον ξεχρεώσει.

Πόσο σκληρόκαρδος γίνεται ο άνθρωπος, όταν έχει πάψει να αγαπά! Η αγάπη έχει

ως αποτέλεσμα την συγχώρεση και η συγχώρεση είναι προϋπόθεση της αγάπης. Η αγάπη είναι το λιπαντικό της καρδιάς. Χωρίς αγάπη σκληραίνει η καρδιά, πετρώνει. Η σκληροκαρδιά μετατρέπει την καρδιά σε άγονη. Τότε τίποτε δεν την αγγίζει, τίποτε δεν την κάνει να σκιρτά. Γίνεται σαν απaráκλητη έρημος που δεν φιλοξενεί τίποτε. Ο σκληρόκαρδος άνθρωπος δεν χωρά κανέναν στην καρδιά του, ούτε καν τον εαυτό του. Ακόμη και λόγος αγαθός να ακουστεί, δεν θα καρπίσει στην άγονη σκληρή καρδιά. Συνεπώς, αν η καρδιά μας δεν είναι καλλιεργημένη, αν δεν έχει λιπανθεί με την αγάπη, τίποτε σε αυτήν δεν βλασταίνει.

Πόσοι χριστιανοί δεν έχουμε δεχθεί ευεργεσίες, δεν ακούσαμε λόγους παρακλήσεως, δεν νιώσαμε την χάρη του Θεού; Είναι όλα όμως ανενεργά, όταν η καρδιά μας είναι σκληρή. Για να βλαστήσει ο σπόρος, θέλει να βρει γόνιμο έδαφος.

Ασχολούμαστε με την καρδιά μας; Αναρωτηθήκαμε ποτέ αν είμαστε σκληρόκαρδοι; Πόσες φορές δεν μας ευεργέτησαν, αλλά εμείς δεν σκεφτήκαμε καν να ευεργετήσουμε! Πόσες φορές μας χαρίστηκε κάποια μεγάλη οφειλή κι εμείς, σαν τον κακό δούλο του ευαγγελίου, απαιτούσαμε κάποιο μικρότερο χρέος να μας εξοφλήσουν! Μπορούμε να συγχωρέσουμε;

Ένα από τα αποτελέσματα της σκληροκαρδιάς είναι η αχαριστία. Ο αχάριστος μόνο να αδικεί γνωρίζει. Η αδικία δεν ευλογείται γιατί μαζεύει οργή Θεού.

Ας λιπάνουμε τις καρδιές μας με το έλαιο της αγάπης! Τίποτε δεν είναι δύσκολο εμπρός στην αγάπη. Ας νιώσουμε την γλύκα που η αγάπη προσφέρει στην καρδιά. Η αγάπη δίνει πνοή στον άνθρωπο και τον μετατρέπει σε γόνιμο έδαφος, έτοιμο να δεχθεί τον σπόρο του Χριστού για να βλαστήσει με τους καρπούς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

ΠΗΓΗ: www.esphigmenou.gr