

«Οι πειρασμοί είναι ένα καθήκον που στέλνει ο Θεός να λύσουμε»

[Πατριαρχία / Πατριαρχείο Σερβίας](#)



«Ο Άγιος Δοσίθεος του Ζάγκρεμπ ήταν ένας άνθρωπος αγάπης, που έχτισε γέφυρες και εκπαίδευσε τους πιστούς να δοξάζουν τον Θεό με όλη τους την ύπαρξη και να αγαπάνε τους ανθρώπους με όλη τους την ύπαρξη» σημείωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριος την ημέρα μνήμης του Αγίου στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου όπου εορτάστηκε η μνήμη του με την παρουσία της αδελφότητας του μοναστηριού της Αγίας Πέτκας.

Ο Σεβασμιώτατος μιλώντας στους πιστούς σημείωσε μεταξύ άλλων » Καθώς η παγκόσμια ιστορία εξελίσσεται, αλλά και η ιστορία της ατομικής ζωής, οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, κατά κανόνα, γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Στην εποχή μας, οι δυσκολίες δεν είναι λιγότερες από ό, τι στο παρελθόν. Ο Θεός μας δίνει την απαραίτητη Χάρις και τη δύναμή Του να περάσουμε από αυτούς τους πειρασμούς.

Για να περάσουμε από αυτές τις δυσκολίες μπορούμε να καθαρίσουμε την εσωτερική μας ύπαρξη, την καρδιά και την ψυχή μας, και να τη γεμίσουμε με αγάπη. **Οι πειρασμοί είναι, επομένως, ένα είδος καθηκόντων που ο Θεός θέτει μπροστά μας. Μας καλεί να τα λύσουμε για να μεγαλώσουμε στο Πνεύμα, που σημαίνει να μεγαλώνουμε στην αγάπη για Αυτόν, τον ζωντανό Θεό, αλλά και για τους γείτονές μας, δηλαδή για κάθε άνθρωπο, επειδή ο γείτονας είναι αυτός που έχουμε στην καρδιά μας ως γείτονα, όχι αυτός ποιος λέει ότι είναι ή όχι.**

Αυτό σημαίνει ότι ο γείτονάς μας μπορεί επίσης να είναι αυτός που μας αντιτίθεται, και ακόμη και αυτός που, για τον εαυτό του, καθορίζει ότι δεν είμαστε οι γείτονές του. Ποιος είναι ο γείτονάς μας εξαρτάται από το αν έχουμε βιώσει, και ορίσει, και αποδεχτεί κάποιον ως γείτονά μας. Καλούμαστε, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, να δεχτούμε κάθε άνθρωπο ως γείτονά μας» είπε ο Μητροπολίτης.

Ο Άγιος Δοσίθεος επιβεβαίωσε την πίστη του στον ζωντανό Θεό, τον Σταυρωμένο και Αναστημένο Χριστό, με τη ζωή του. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Αγίου Δοσιθέου ώστε να γνωρίσουμε τα κατορθώματα και την προσωπικότητά του και να προχωρήσουμε με τον τρόπο που έζησε και εκείνος στο δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης του Θεού.