

20/01/2021

Ευχές από τον Καθηγούμενο της Μονής Γρηγορίου δέχθηκε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου



Τις εόρτιες ευχές του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη Χριστοφόρου, δέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου
Κύριον Κωνσταντίνον
Εἰς Λάρισαν

Σεβασμιώτατε,

Μέσα στήν θλίψη τῶν ἡμερῶν, λόγῳ καί τῆς πανδημίας, θά ἀκουσθῆ καί πάλι τὸ παχαρμόσυνο μήνυμα τῆς Εὐαγγελιστικῆς τοῦ Κυρίου μας, τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας διαλαλεῖ στά πέρατα τῆς γῆς μέ τοὺς ἐξαισίους ὕμνους τῆς: «*Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, γῆ εὐφραίνεται, ὅτι ἐτέχθη ἐπὶ γῆς ὁ Ἄμνος τοῦ Θεοῦ, παρέχων τῷ κόσμῳ τὴν ἀπολύτρωσιν*» (Κάθισμα μετὰ τὴν γ' ὥδή). «*Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου*» (Μετά τὸν Ν' ψαλμὸ). «*Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος*» (α' Ἰδιόμελον Αἰνῶν).

Κύριος τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρωπίνων, ἄρα καί τῆς λοιμικῆς νόσου, εἶναι ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν ἅγιον Μάξιμο, «*τοῖς γενομένοις κακοῖς ἀγαθοπρεπῶς κέχρηται πρὸς διόρθωσιν ἡμῶν*» (PG4, 305D).

Γι' αὐτὸ, λαμβάνοντες θάρρος καί Χάρι, ἀπὸ τὸν Κύριο πού μᾶς λέγει: «*Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον*» (Ἰωάν. ιστ' 33), ἅς πανηγυρίσουμε θεοπρεπῶς τὴν ἁγία Του Γέννησι, προσφέροντες σὲ Αὐτόν, πού εἶναι «*ὁ πρὸ αἰώνων Θεός*» καί ἔγινε «*δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καί διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν*» «*παιδίον νέον*», τὰ μυρίνοια δῶρα τῆς καρδιάς μας, τὸν πόθο μας, τὴν δοξολογία μας, τὴν προσευχή μας, τὴν ἀγάπη μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς Του καί ἀδελφούς μας, τὴν καθαρότητα

τῶν λογισμῶν μας, τὴν μετάνοιά μας. «Ἄς καταργήσωμε», κατὰ τὸν ἅγιον Θεόκλητον Φιλαδελφείας, «τοὺς ἐξωτερικοὺς περισπασμούς καὶ ἄς ἀφανίσωμε τοὺς ἐσωτερικοὺς λογισμούς, γιὰ νὰ διεγερθῇ ὁ νοῦς μας γιὰ τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους ποὺ ἐμπνέει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα» (ἐκδ. «Ἐτοιμασία», σελ. 95). Ἔτσι θά εὐαρεστήσωμε τὸν Θεόν ἡμῶν καὶ θά ἀξιωθοῦμε τῆς χαρᾶς τῶν ἐκλεκτῶν Του.

Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.

Ἐν Ἁγίῳ Ὁρει τῇ 10η/23η δεκεμβρίου 2020

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου

+ Ἀρχιμ. Χριστοφόρος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί