

23/01/2021

«Η Θεία Ευχαριστία είναι βίωμα, είναι αλλαγή ζωής»

/ [Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία](#)



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος μίλησε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία» και στην Μαρία Γιαχνάκη και αναφέρθηκε στο ζήτημα της Θείας Κοινωνίας με αφορμή τη στέρησή της στον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό και μεταξύ άλλων σημείωσε:

Η Καρτερία του Αγίου Μαξίμου του Γραικού με συγκινεί, πως άντεξε χωρίς Θεία Κοινωνία, αυτό είναι που πρέπει να προβληματιστούμε όλοι» και στη συνέχεια εξήγησε για τη Θεία Κοινωνία **«Η Θεία Κοινωνία δεν είναι μια αυτόματη τελετή, πήγα άνοιξα το στόμα μου μπήκε μέσα το κουτάλι με το καθαγιασμένο υλικό και θεώθηκα. Το Μυστήριο είναι βίωμα, είναι αλλαγή ζωής, είναι κοινωνία με τον ίδιο το Χριστό.** Είναι όπως λέει όταν ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε «Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, Σῶμα Δεσπότου, φόβω πρόσελθε, μὴ φλεγῆς» και λες τελικά τι είναι η Θεία Κοινωνία φως που με φωτίζει ή κάρβουνο που με καίει; τίποτα δεν είναι από μόνο του! Είναι εκείνο το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι είναι Θεία Κοινωνία για εκείνον που μεταλαμβάνει Σώμα Χριστού για τον άλλον γίνεται κάρβουνο που καίει, το ίδιο Σώμα του Χριστού, αυτός ο καθαγιασμένος άρτος».

Και συνέχισε: **«Εσύ μπορεί να πας μετανιών και καθαρά συνειδήσει με μαρτυρικό φρόνημα να κοινωνήσεις το Σώμα του Εσταυρωμένου και εγώ από το ίδιο Κουτάλι από το ίδιο περιεχόμενο του Αγίου Μαρτυρίου να πάρω μέσα μου κάρβουνο αναμμένο και να καώ. Θέλω να πω δεν είναι ένα αντικείμενο είναι ένα πρόσωπο που κοινωνάω και τα πρόσωπα τα κοινωνάς ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχεις, όχι ανάλογα με το ποιος είναι αυτός αλλά ανάλογα με το εγώ ποιος είμαι εγώ τι είμαι. Για αυτό απορώ πως γίνεται να στερήθηκε τη Θεία Ευχαριστία ο φωτιστής του Θεού** » σημείωσε για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό.

Στη συνέχεια σημείωσε για όσους καταφέρονται εναντίον της Θ. Κοινωνίας «Ειλικρινά σας λέω ότι αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα τα είχα μέσα μου ως δύναμη για να αντέξουμε όλη αυτήν την περίοδο. Η μορφή του Αγίου Μαξίμου του Γραικού. Του στέρησαν την Θεία Κοινωνία.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα από το 14.00 λεπτό:

``