

## «Οι κρουνοί των δακρύων του Οσίου Εφραίμ τον ανέδειξαν σε αστέρα πολύφωτο!»

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου](#)



Στη γενέτειρα του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, το Συρικάρι Κισάμου, και τον Ιερό Προσκυνηματικό του Ναό τελέστηκε Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, με τη μνημόνευση χιλιάδων ονομάτων που έχουν καταγραφεί στην παρρησία του Προσκυνήματος.

Στη Θεία Λειτουργία εψάλη η Ακολουθία του Οσίου πατρός ημών Εφραίμ του Καντουνακιώτου και ετέθη προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του ιερού του Λειψάνου, στο τέλος δε αναπέμφθηκε δέηση «υπέρ ίάσεως των υπό την πανδημίας κατατρυχομένων αδελφών ημών, ενισχύσεων των ιατρών και διακόνων της υγείας και αναπαύσεως των υπό της πανδημίας τελειοθέντων».

Ο ιερουργών Ιεράρχης σημείωσε: «**Συνενώνουμε τις προσευχές μας με όλους εσάς τους ευλαβείς προσκυνητές σε τούτο τον τόπο, τον ιερό και άγιο, που γέννησε έναν μεγάλο Όσιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο πατήρ ημών Νικηφόρο τον Λεπρό.**









**Η αγάπη του Θεού θέλησε να τον φανερώσει- αποκαλύψει στους χαλεπούς καιρούς μας ως επιστηριγμό και ενίσχυση του αγώνα και δοκιμασιών της ζωής. Λαβωμένος ο Ίδιος από την λέπρα, ανίατη ασθένεια της εποχής Του, γνωρίζει τον πόνο της αρρώστιας, γεύθηκε όμως και την επίσκεψη της Θείας παραμυθίας, η οποία τον μεταμόρφωσε σε φως και χαρά. Ας γίνεται το ολόφωτο παράδειγμα της υπομονής και καρτερίας του, της πίστης και ταπεινώσεως του, αιτία ενίσχυσης και δυνάμεως πάντων ημών. Σήμερα όμως εορτάζουμε, δια πρώτη φορά, και έναν άλλο παμμέγιστο Όσιο της Εκκλησίας μας. Τον Όσιο Εφραίμ τον Καντουνακιώτη. Οι κόποι και οι μόχθοι του, οι κρουνοί των δακρύων και προσευχών του, η άσκηση και εγκράτεια του τον ανέδειξαν σε αστέρα πολύφωτο. «Όλα να τα έχεις και να μην έχεις τον Χριστό, δεν έχει τίποτα. Να μην έχεις τίποτα και να έχεις μόνο τον Χριστό έχεις τα πάντα», δίδασκε όχι μόνον με τον λόγο του αλλά κυρίως με την αγία βιωτή του. Ζούσε την πληρότητα της χάριτος του Θεού σε ένα ταπεινό καλυβάκι στην έρημο των Καντουνακίων. Όλοι εμείς σήμερα βιώνουμε την τραγωδία της ερημιάς μας καθώς επιλέξαμε να τα έχουμε όλα και όχι τον Χριστό, δηλ. να μην έχουμε τίποτα», κατέληξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμο Κισάμου δια την χορηγία κατασκευής του περιστύλιου στην είσοδο του Ναού.**

Επίσης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μελέτης δια την κατασκευή, παράπλευρα

του Προσκυνηματος, βοηθητικού κτηρίου, το οποίο θα καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του προσκυνηματος (αίθουσα φιλοξενίας, γραφείο, χώροι υγιεινής, κ.α.). Ανακοινώθηκε, επίσης, ο Τραπεζικός Λογαριασμός επ' ονόματι του προσκυνηματος, για όσους επιθυμούν να συμβάλλουν εις την προσπάθεια αυτή. Εθνική Τράπεζα GR4301103900000039029609078.

