

ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΙΑ ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

/ [Γνώμες](#)



Του Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Εγκλειστριώτου

Η Κύπρος «της Μπανανίας», όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης, έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά με την «ευφάνταστη» επιλογή από τους «πεφωτισμένους» του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, που θα παραμείνουν στην ιστορία ως οι γνησιότεροι εκφραστές του σατανισμού στη χώρα μας και μάλιστα με τις ευλογίες του «πεφωτισμένου» Προεδρικού ενός καθ' ολοκληρίαν σατανικού τραγουδιού, που θα εκπροσωπήσει την πονεμένη και διχοτομημένη πατρίδα μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό

τραγουδιού.

Διερωτάται κανείς, πόσες εκπτώσεις μπορεί να δεχθεί αυτός, ο κατά τα άλλα, φιλοπρόδος, εργατικός, ευσεβής και βαθειά θρησκευόμενος και πολύ πονεμένος Κυπριακός λαός;

Τις τελευταίες δεκαετίες υπέστη τα πάνδεινα από τα τραγικά λάθη των ηγετών του.

Τι να πρωτοθυμηθούμε, πέραν της καταστροφής της Κύπρου το 1974, που διχοτόμησε την Πατρίδα μας;

1) Την Οικονομική Χρηματιστηριακή καταστροφή του 1999, που έδωσε την ευκαιρία σε μια χούφτα ανθρώπων να αφαιμάξουν, εν μιά νυκτί, τις αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής του κόσμου;

2) Την Τραπεζική κατάρρευση του 2013, ως αποτέλεσμα της ανυπαρξίας ελέγχου από την Κεντρική Τράπεζα, την ολιγωρία της τότε Κυβέρνησης, αλλά και την μη έγκαιρη από πλευράς Κράτους και Βουλής των Αντιπρόσωπων θέσπιση αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των καταναλωτών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες καταθέτες να χάσουν οικονομίες μιας ζωής, χωρίς μέχρι σήμερα να δικαιωθούν;

3) Την πρόσφατη κατάρρευση του Συνεργατισμού, από λανθασμένους Κυβερνητικούς χειρισμούς, που ήταν το στήριγμα του αγροτικού κόσμου και όχι μόνο;

4) Την ιστορία με τις ανεξέλεγκτες πολιτογραφήσεις ατόμων τρίτων χωρών, που κατέληξε τελικά στην διακωμώδηση και δυσφήμιση της Νήσου μας, γιατί αφέθησαν μερικοί να εκμεταλλεύονται κενά του συστήματος;

Για όλες αυτές τις αντικειμενικές επισημάνσεις μας, διαπίστωσε κανείς να έχει επέλθει οποιαδήποτε κάθαρσης;

Αντίθετα, κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη φυλακή και όλοι οι ένοχοι ζουν και βασιλεύουν, συνεχίζοντας να προκαλούν την κοινωνία και να εκμεταλλεύονται τους φτωχούς και αδυνάτους, εξαιρέσει κάποιων μεμονωμένων ατόμων, που έχοντας ευαισθησίες, στηρίζουν με κάθε τρόπο, έμπρακτα συνανθρώπους μας, που έχουν ανάγκη και όχι μόνο;

Προσωπικά πίστευα ότι τόσο το ΡΙΚ, όσο και η Κυβέρνηση θα έκαναν δεύτερες σκέψεις, ιδιαίτερα μετά τις έντονες αντιδράσεις οργανωμένων συνόλων (της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Κύπρου, των Συνδέσμων Θεολόγων, αλλά και άλλων

μεμονωμένων ατόμων, επιστημόνων, ειδικών κ.α.).

Αντ' αυτού απέδειξαν ότι, όχι μόνο δεν αφουγκράζονται τις ανησυχίες και αντιδράσεις του κόσμου αλλά προκαλούν με τις δηλώσεις τους και συνεχίζουν να προσβάλλουν την πίστη και τα θρησκευτικά συναισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού.

Το χειρότερο, που δεν ανέμενε κανείς, είναι η επικύρωση των λανθασμένων επιλογών του ΡΙΚ από πλευράς του Προεδρικού.

Η δήλωση του Διευθυντή Τύπου του γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου, επικυρώνει ουσιαστικά την απόφαση του Δ.Σ του ΡΙΚ, αλλά ταυτόχρονα φανερώνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς την Ανώτατη Εκκλησιαστική Αρχή της Κύπρου, την Ιερά Σύνοδο και κατ' επέκταση προσβάλλει την πίστη και το θρησκευτικό συναίσθημα των μελών της Εκκλησίας μας.

Αν αυτή είναι η τελεσίδικη απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη τότε ας προβληματιστεί η Ιερά Σύνοδος, κι ας επιλέξει τη δυναμική αντίδραση, με ότι αυτό συνεπάγεται. Η Εκκλησία μας έχει πολλά όπλα στα χέρια της. Προσωπική μου άποψη είναι η ώρα να αφήσουμε τις λεκτικές καταδίκες και να καλέσουμε τους Ορθόδοξους Χριστιανούς μας, με μπροστάρηδες τους Ιεράρχες, τον Ιερό Κλήρο και τους πιστούς μας, για να απαιτήσουμε δυναμικά την απόσυρση του εν λόγω σατανικού τραγουδιού, που προσβάλλει τα ιερά και τα όσια μας, την ίδια την Πίστη και τις Παραδόσεις μας.

Η δήλωση του Προεδρικού, ότι σέβεται την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, αλλά την ίδια ώρα δηλώνει ότι σέβεται απόλυτα την πνευματική και καλλιτεχνική ελευθερία της δημιουργίας και ότι η τέχνη πρέπει να τέρπει και να ευχαριστεί τον κόσμο, είναι εμπαιγμός και στρουθοκαμηλισμός. Η τέχνη, κύριε Βίκτωρα Παπαδόπουλε, έχει ως αποστολή να εμπεδώνει και να καλλιεργεί σωστές στάσεις ζωής και σωστά πρότυπα συμπεριφοράς, να προβάλλει τις διαχρονικές ηθικές αξίες και να διαμορφώνει σωστούς και ενάρετους πολίτες κι όχι απλώς να τους τέρπει, εκμαυλώνοντας τις ψυχές και τις συνειδήσεις τους.

Αποστολή της τέχνης είναι να αλλάζει τους ανθρώπους προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο. Να καλλιεργεί στη ψυχή του ανθρώπου την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την ανθρωπιά και όχι να τον οδηγεί στη διαστροφή και στις εξαρτήσεις οποιασδήποτε μορφής (υλιστικές, σεξουαλικές, ναρκωτικές, σατανιστικές κ.λπ.). Να ελευθερώνει τον άνθρωπο από οποιουσδήποτε τοξικούς και ηδονιστικούς καταναγκασμούς και οποιασδήποτε μορφής εκμεταλλεύσεις. Να

καλλιεργεί την αληθινή αγάπη για την αλήθεια!!!

Ελεύθερη είναι η τέχνη, που προάγει τις βαθύτερες ηθικοθρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες ενός λαού, που καλλιεργεί και ενδυναμώνει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που φωτίζει και ενδυναμώνει τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις και όχι μόνο.

Αποστολή της τέχνης είναι, επίσης, να βοηθά τον άνθρωπο να αποδεσμεύεται από τον υλιστικό και καταναλωτικό τρόπο ζωής, για να μπορεί να αντικρίζει την βαθύτερη εσωτερική και πνευματική του οντότητα. Να τον βοηθά να λυτρώνεται από την υπαρξιακή του αγωνία και καθημερινότητα. Η τέχνη καλείται να εξευγενίζει το ήθος, να εξιδανικεύει το σώμα και το πνεύμα και να μας κάνει όλους καλύτερους ως ανθρώπους. Να προβάλλει τις κοινωνικές αξίες και τα ιδανικά ενός λαού, εξυπηρετώντας έτσι την εθνική ταυτότητα του και όχι να εκχυδαίζει την κοινωνία, να μετατρέπει δηλ. το υψηλό και ευγενικό σε χυδαίο και ευτελές.

Κάνοντας τις πιο πάνω επισημάνσεις, ευελπιστούμε ότι, έστω και την υστάτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το συγκυβερνών κόμμα του, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα παρέμβουν για ακύρωση του σατανιστικού αυτού τραγουδιού, που έχει επιλέξει χωρίς περίσκεψη, σύνεση και προβληματισμό το ΡΙΚ.

Ας έχουμε πάντοτε όλοι υπόψη μας, ότι με το ιερό Βάπτισμα που δεχθήκαμε, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αποταχθήκαμε τις σατανικές δυνάμεις του κόσμου τούτου και συνταχθήκαμε με το Χριστό, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συμπορευόμαστε μαζί Του, για να είμαστε άξιοι της Βασιλείας του Θεού!!! Αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που δεχθήκαμε πρέπει να τη διαφυλάττουμε και να αγωνιζόμαστε να την αυξήσουμε, με το να τηρούμε τις εντολές του Θεού και όχι να τις παραβαίνουμε και το χειρότερο, να συμβιβάζομαστε με τις δαιμονικές δυνάμεις.

Η επιβίωση ενός Έθνους είναι συναρτημένη με το ήθος των ηγετών του και την ίδια την αξιοπρέπεια του λαού!!!

Ηγέτες που με την ανοχή τους προσβάλλουν την πίστη και τις ηθικοθρησκευτικές παραδόσεις του λαού επισύρουν την οργή του Θεού, με ότι αυτό συνεπάγεται.

«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας».