

## Το συγκινητικό μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ: “Η Παναγία να σας σκέπει όλους” (ΒΙΝΤΕΟ)

/ [Επικαιρότητα](#)



“Το Ελληνικό Έθνος είναι προορισμένο να ζήσει και θα ζήσει! Και τώρα και πάντα και εις τον αιώνα τον άπαντα!! Ερχόμαστε από τα βάθη της Ιστορίας και το λαμπρό φως απ’ το Βαλτέτσι και τα Δερβενάκια, απ’ την Αράχωβα και το Χάνι της Γραβιάς, από το Γέροντα και τη Μυκάλη, μας δείχνει το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ!»! Μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, και θα τον βαδίσουμε αν χρειασθεί, προκειμένου να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Ελλάδα Ελεύθερη και Υπερήφανη, όπως ακριβώς μας την παρέδωσαν οι αθάνατοι Πρόγονοί μας!!! Όχι μόνο στα τελευταία 200 χρόνια, αλλά σε όλη την υπερτρισεχλιετή ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Αυτής της διαδρομής είμαστε κληρονόμοι και φύλακες. Αυτό είναι το Χρέος μας!!!” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου και προσθέτει:” Η Παναγία να σας σκέπει όλους!!!”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce\_SELRES\_start"></span>

## **ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ**

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα εντελώς ξεχωριστή. Ξεχωριστή τόσο για το Έθνος συλλογικά, όσο και για τον κάθε Έλληνα ατομικά!!!

Σήμερα γιορτάζουμε με ευλάβεια όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα το χαρμόσυνο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και της Μεγάλης Προστάτιδας των Ελλήνων.

Αυτό που κάνει όμως ξεχωριστή τη σημερινή μέρα, είναι ότι εφέτος ταυτόχρονα γιορτάζουμε γεμάτοι υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση τα διακόσια χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, τα διακόσια χρόνια απ' το Μεγάλο Ξέσπασμα του Γένους! Τα διακόσια χρόνια από την μεγάλη απόφαση των προγόνων μας να υπάρξει η Ελλάδα ως Κράτος Ξανά!!! Την απόφαση να ξαναμπούν οι Έλληνες αυτόνομα στον ρου της Ιστορίας!

Κι είναι στ' αλήθεια η πιο λαμπρή και ουσιαστική επέτειος, η κορωνίδα των εθνικών επετείων! Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε με μεγίστη συγκίνηση και υπέρτατο σεβασμό τους προγόνους μας με τις αδούλωτες ψυχές, στους οποίους οφείλουμε την προσωπική μας ύπαρξη, την κρατική μας υπόσταση και την εθνική μας υπερηφάνεια!

Δύο ακριβώς αιώνες πριν, ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος, από τα κορφοβούνια του Μωριά και της Ρούμελης ως τους θαλασσοδαρμένους βράχους των νησιών μας, μετατρέπεται σ' ένα απέραντο πεδίο μάχης. Ένα πεδίο μάχης στο οποίο το διακύβευμα είναι Υπαρξιακό! Σύσσωμο το Έθνος εγείρεται, ξεσηκώνεται, ξυπνά και παίρνει στα χέρια του τ' άρματα, παίρνει στα χέρια του τα όπλα, αποφασισμένο να σπάσει τα ανυπόφορα δεσμά της σκλαβιάς και της ταπείνωσης ή αλλιώς να πεθάνει!

Η στρατιωτική και αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου δεν πτοεί τους ψυχωμένους Έλληνες! Το συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο, μοναδικό και απολύτως

ανατριχιαστικό σύνθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» ξεχύνεται απ' τις ψυχές των έως τότε ραγιάδων σαν λάβα, σαν πυρακτωμένο ατσάλι και είναι σύνθημα εθνικού πόθου και ιερής αγανάκτησης που ξεριζώνει απ' τις καρδιές κάθε φόβο, κάθε αναστολή, κάθε αμφιβολία!!!

Έχοντας πίστη στον σκοπό τους και εμπνεόμενοι απ' τη δόξα των προγόνων τους απ' όπου αντλούν δύναμη και κουράγιο, οι Έλληνες αποφασίζουν να υψώσουν το ανάστημά τους. Να υψώσουν το μπόι τους και να αναμετρηθούν με μια ολόκληρη Αυτοκρατορία. Μια χούφτα άνθρωποι... Μια χούφτα άνθρωποι με το DNA των ομηρικών ηρώων, κι ας μην τους μελέτησαν ποτέ! Μια χούφτα άνθρωποι ανυπέρβλητοι, αποφασισμένοι και γεννημένοι Νικητές, γράφουν χρυσές σελίδες ελληνικής Ιστορίας στα πεδία των μαχών και ανυψώνονται στο στερέωμα των μεγάλων Ηρώων του ιστορικού μας πανθέου! Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης και Ανδρούτσος, Νικηταράς και Μάρκος Μπότσαρης, Κανάρης και Μιαούλης, Μπουμπουλίνα και Μαντώ Μαυρογένους, και τόσοι άλλοι και άλλες, αναδεικνύονται ως οι καλύτεροι της γενιάς τους!

Στο πλευρό τους, οι ανώνυμοι Έλληνες αγωνιστές: Οι κλέφτες κι οι αρματολοί, οι σκληροτράχηλοι αγρότες της υπαίθρου και οι αγέρωχοι θαλασσινοί μας! Ορμούν με το γιαταγάνι και το καριοφύλι εναντίον του εχθρού του Γένους και πετυχαίνουν αυτό που φάνταζε βάσει της λογικής ακατόρθωτο! «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν». Όλοι αυτοί επώνυμοι και ανώνυμοι το έκαναν πράξη, το εξετέλεσαν στο ακέραιο, ήταν η πρόκληση της Γενιάς τους... Κι ας μην ήξεραν ότι ούτε καν υπήρχε σαν φράση, σαν γραφή του Ομήρου, κι ας μην την είχαν διαβάσει ποτέ!!! Ήταν χαραγμένη στην ψυχή τους απ' την πρώτη ανάσα της ζωής τους! Και το' καναν! Το' καναν και το παρέδωσαν σε εμάς! Σε όλους αυτούς που ήρθαν μετά απ' αυτούς. Με την αρετή και την τόλμη τους, με τις κακουχίες και τις στερήσεις τους, και τελικά με το αίμα και τη θυσία τους, με την ίδια τους τη Ζωή, κέρδισαν την πολυπόθητη Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια γι' αυτούς, για τα παιδιά τους και για τις νεότερες γενιές των Ελλήνων. Για όλους μας!!! Για όλους τους Έλληνες σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου! Είναι ωραίο να είσαι Έλληνας! Βαρύ αλλά ωραίο!!! Πολύτιμο! Μοναδικό!!!

Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων,

Έχουμε τη μέγιστη τιμή, το υπέρτατο προνόμιο και την ύψιστη ευλογία να προερχόμαστε από μια γενιά ηρωικών, ακατάβλητων κι αδούλωτων ανθρώπων.

Διακόσια χρόνια μετά, εμπνεόμαστε και αντλούμε δύναμη από αυτούς για ν' αντιπαλέψουμε κάθε δυσκολία, να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να διαλύσουμε

κάθε αμφιβολία, όπως ακριβώς εμπνεύστηκαν και άντλησαν δύναμη εκείνοι απ' τους αρχαίους μας προπάτορες.

Διακόσια χρόνια μετά, διδασκόμαστε από αυτούς το πιο σπουδαίο μάθημα. Μάθημα εθνικό αλλά και παγκόσμιο... Μάθημα που λέει ότι ένας τιμημένος θάνατος είναι προτιμότερος από μια ζωή συμβιβασμένη με τη σκλαβιά και την αναξιοπρέπεια.

Διακόσια χρόνια μετά, κρατάμε την μεγαλειώδη και ασυγκράτητη ορμή τους, την δίκαιη και ιερή οργή τους, αλλά και το απίστευτο και μεγαλειώδες σθένος τους απέναντι σε όλους αυτούς που λόγω και έργω επιβουλεύονται τα εθνικά μας δίκαια και ονειρεύονται τον κόσμο όπως ήταν αιώνες πριν, γιατί τάχα είναι δυνατοί κι εμείς αδύναμοι...

Το 1821 έχει δώσει τις απαντήσεις... Ο Κωστής Παλαμάς τις κάρφωσε στη συλλογική μνήμη απαντώντας διαχρονικά και μόνιμα εκ μέρους όλων των Ελλήνων και για πάντα... «Η μεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα».

Κανείς δεν πρέπει να μπερδεύει την αυτοσυγκράτηση, την σιωπή, την καρτερία, την υπομονή ως αδυναμία... Κανείς!

Κι εδώ στέκεστε εσείς!! Οι φύλακες του Έθνους! Οι απόγονοι εκείνων των υπέροχων Ελλήνων, εκείνων των υπέροχων προγόνων. Οι ακοίμητοι φρουροί από το Ορμένιο του Έβρου μέχρι το Καστελλόριζο, δίνοντας το βροντερό «ΠΑΡΩΝ» εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο... ΠΑΝΤΟΥ... Σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Πατρίδας... και πέρα απ' αυτά.

Υπερήφανοι, αγέρωχοι, ατσαλένιοι, αποφασισμένοι και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να πράξετε το ιερό καθήκον σας, να εκπληρώσετε το Χρέος σας, να εκπληρώσουμε το Χρέος μας προς το ιερότερο όλων... Προς την Πατρίδα! Διότι όπως ορίζει ο Πλάτων στον Κρίτωνα: «Μητρός τε και Πατρός και των άλλων Προγόνων, απάντων τιμιώτερον εστίν η Πατρίς...». Εκπαιδευόμαστε γι' αυτό, προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, υπάρχουμε γι' αυτό. Για την Εθνική μας Ανεξαρτησία, για την Εδαφική μας ακεραιότητα και την Ελευθερία των Ελλήνων. Γι' αυτά υπάρχουμε...

Κλείστε μέσα στην καρδιά σας το μεγαλείο των Ηρώων μας και μη φοβάστε κανέναν και τίποτα!

«Αυτό τον λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλον κανένα, μεθύστε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!»

Το Ελληνικό Έθνος είναι προορισμένο να ζήσει και θα ζήσει! Και τώρα και πάντα και εις τον αιώνα τον άπαντα!!

Ερχόμαστε από τα βάθη της Ιστορίας και το λαμπρό φως απ' το Βαλτέτσι και τα Δερβενάκια, απ' την Αράχωβα και το Χάνι της Γραβιάς, από το Γέροντα και τη Μυκάλη, μας δείχνει το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»!

Μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, και θα τον βαδίσουμε αν χρειασθεί, προκειμένου να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Ελλάδα Ελεύθερη και Υπερήφανη, όπως ακριβώς μας την παρέδωσαν οι αθάνατοι Πρόγονοί μας!!! Όχι μόνο στα τελευταία 200 χρόνια, αλλά σε όλη την υπερτριχιλιετή ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού. Αυτής της διαδρομής είμαστε κληρονόμοι και φύλακες. Αυτό είναι το Χρέος μας!!!

Η Παναγία να σας σκέπει όλους!!!

Χρόνια πολλά σε όλους σας!!!

Χρόνια πολλά στο Έθνος μας!!!

Ζήτω το ένδοξο 1821!

Ζήτησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις!!!

Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ