

## Το παρασκήνιο της πρόσκλησης της Προέδρου στον Αρχιεπίσκοπο

/ [Επικαιρότητα](#)



**Κάλεσε η Πρόεδρος τον Αρχιεπίσκοπο στο επίσημο δείπνο; Είναι ένα ερώτημα που συζητήθηκε πολύ σήμερα.**

Μετά τις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια για το γεγονός ότι **η Πρόεδρος της Δημοκρατίας** δεν αναφέρθηκε στην εορτή του Ευαγγελισμού, στην ομιλία της στο επίσημο δείπνο που παράθεσε στους υψηλούς καλεσμένους της, άρχισε ένας αγώνας δρόμου για να απαντηθεί το ερώτημα αν τελικά κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο σε αυτό το δείπνο ή όχι.

Από νωρίς το πρωί κυκλοφορούν διάφορα σχόλια στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν πήγε στο δείπνο διότι ήταν ενοχλημένος από το γεγονός ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας **ασπάστηκε τον Σταυρό με μάσκα** στην Δοξολογία που τελέσθηκε στην **Μητρόπολη Αθηνών την 25η Μαρτίου**.

Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι δεν είναι έτσι όπως προφανώς διάφορα παπαγαλάκια προσπαθούν να παπαγαλίσουν.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές η Πρόεδρος τηλεφώνησε δύο φορές στον

Αρχιεπίσκοπο για να τον καλέσει στο δείπνο αλλά ο ίδιος αρνήθηκε ευγενικά. (Εδώ υπάρχει βέβαια ένα ερωτηματικό για το αν δηλαδή οι επίσημες προσκλήσεις σε επίπεδο Προέδρου και Αρχιεπισκόπου γίνονται τηλεφωνικά ή με επίσημη πρόσκληση όπως σε όλους του υψηλούς καλεσμένους).

Όπως και να έχει το θέμα **η Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Μακαριώτατο** αλλά εκείνος θέλοντας να αποφύγει την πρόσκληση για δικούς του λόγους, την ενημέρωσε ότι δεν θα παραβρεθεί.

Η προσπάθεια της Προέδρου να τον πείσει έπεσε στο κενό αφού **ο Αρχιεπίσκοπος της απάντησε**, ότι δεν πειράζει και να μην είναι στο δείπνο αυτό ο ίδιος, τονίζοντας πολύ αυθόρμητα, ότι εκείνος είναι ένας απλός παπάς.

Τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ore.gr ο Αρχιεπίσκοπος είχε ήδη αποφασίσει να μην πάει ούτε στην παρέλαση πολύ πριν την **δοξολογία**. Οπότε όταν πήρε αυτή την απόφαση δεν ήξερε βέβαια ότι η Πρόεδρος δεν θα ασπαστεί τον Σταυρό.

Αν σκεφτούμε λογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι **ο Αρχιεπίσκοπος δεν πήγε στην παρέλαση καταρχήν λόγω του καιρού αφού και λόγω ηλικίας και λόγω πρόσφατης ασθένειας**, θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο πιο προσεχτικός.

Ωστόσο στην παρέλαση τον εκπροσώπησε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος.

Από την άλλη θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί, και στο επίσημο δείπνο κάτι το οποίο δεν έγινε.

Ίσως βέβαια αν βρισκόταν τουλάχιστον στο επίσημο δείπνο κάποιος από την Εκκλησία, η ομιλία της Προέδρου να ήταν λίγο διαφορετική ως προς το θέμα του διπλού εορτασμού της ελευθερίας μας από τους Τούρκους και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Θα πει κανείς έπρεπε να είναι παρούσα η Εκκλησία για να τιμήσει η προεδρία την Παναγία μας και να αναφέρει την διπλή γιορτή;

Νομίζουμε πάντως ότι αυτή η απόφαση της διαφοροποίησης της μιας γιορτής από την άλλη φάνηκε από τότε που το επίσημο σήμα στο τρέιλερ για τους εορτασμούς του 1821 δημιουργήθηκε χωρίς το σύμβολο της Πιστεώς μας. Όλα αυτά είναι επακόλουθα εκείνων των αποφάσεων.

**Κατά τα άλλα.... Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος ...**