

## “Ένα νέο Θαύμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ Ν. Μάκρης”

[/ Ορθόδοξες Προβολές](#)



### Του Αρχιμ. Αλέξιου Εγκλειστριώτη

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Ποιες λέξεις να αρθρώσουμε, στ' αλήθεια, για να εκφράσουμε τα απερίγραπτα συναισθήματα που νιώθουμε αυτή τη στιγμή!!!

“Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, συ εί ο Θεός, ο ποιών θαυμάσια μόνος”.

Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό μας, που μας αξιώνει, εμάς τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους Του, που γινόμαστε δέκτες τόσον αλληπάλληλων θαυμαστών γεγονότων, που συμβαίνουν σε αρκετούς αδελφούς μας, που πάσχουν και υποφέρουν από διάφορες, ανίατες και όχι μόνο, ασθένειες, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, από την χρήση και μόνο του θαυματουργικού λαδιού, του Αγίου της αστραπής, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ Όρους Αμώνων, Νέας Μακρής;

Το νέο συγκλονιστικό και εξόχως συγκινητικό και θαυμαστό γεγονός έλαβε χώραν, αυτή τη φορά, στον μακρινό ΚΑΝΑΔΑ, ένα νέο θαύμα που ευεργέτησε ένα αγγελούδι, μόλις επτά χρονών, την Χρυσταλένη μας, θυγατέρα της οικογένειας Angy Βασιλόπουλου, που ζουν και διαμένουν στο ΚΕΜΒΕΚ του Καναδά.

Η μικρή Χρυσταλένη, από τη στιγμή που γεννήθηκε, έπασχε από σπαστική

τετραπληγία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει.

Ας αφήσουμε όμως την μητέρα της, κυρία Angy Βασιλόπουλου να εκθέσει η ίδια το πως βίωσε το θαύμα:

«Καλημέρα σας, μου έχετε στείλει λαδάκι την περασμένη εβδομάδα εδώ στον Καναδά με το ταχυδρομείο και σταύρωσα την κορούλα μου.

Όπως σας είπα και στο email που σας είχα στείλει η Χρυσταλένη μου είχε κινητικό πρόβλημα από την ημέρα που γεννήθηκε και δεν μπορούσε να περπατήσει.

Από την ημέρα που ήρθε το λαδάκι, την σταύρωνα κάθε μέρα και σήμερα μύριζε όλο το σπίτι μου μια μυρωδιά ωραία, απεριγράπτη.

Ραφαέλ μου η Χρυσταλένη μου σήμερα σηκώθηκε από μόνη της και περπάτησε και μου έλεγε mummy είναι εδώ αυτός ο παπούλης.

Κρατούσε την εικόνα του Αγίου που μου έστειλες με το λαδάκι και μου την έδειχνε .

Ραφαέλ μου δεν έχω λόγια, δεν το πιστεύω η κορούλα μου περπατάει χάρις στον Άγιο Εφραίμ. Ήρθε εδώ στον Καναδά και έκανε την κορούλα μου καλά.

Δεν το πιστεύω θα κάνω ότι χρειαστεί για να έρθω στην Κύπρο και στην Ελλάδα να προσκυνήσω τα λείψανα του. Πες μου τι μπορώ να κάνω για την εκκλησία που χτίζεις;

Angy Βασιλόπουλου: Στο ερώτημα σας, αν μπορείτε να το δημοσιεύσετε με το όνομα μου, ναι βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα, απλώς είμαι κάπως χαρούμενη τώρα με όλο αυτό που έγινε και δεν μπορώ να γράψω καλά ελληνικά. Η Χρυσταλένη μου είναι 7 χρονών τώρα και δεν μπορούσε να περπατήσει λόγω σπαστικής τετραπληγίας».

Το πιο πάνω θαύμα επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, τις θαυματουργικές παρεμβάσεις του Θεού και των Αγίων Του στην καθημερινή μας ζωή.

Τα θαύματα προκαλούνται, από την ζωντανή πίστη, που εκδηλώνεται με την έμπρακτη αγάπη και την ταπείνωση, όλων εκείνων που γίνονται αποδέκτες τέτοιων θαυμάτων.

Η Χάρις του Θεού παραχωρεί να γίνονται τα θαύματα μέσω των Αγίων Του, για να ωφελούνται πνευματικά οι ψυχές των ανθρώπων και να ελκύονται έτσι κοντά στον Θεό!!!

Μας στέλνουν επίσης το μήνυμα, να αλλάξουμε όλοι ριζικά την ζωή μας, να

μετανοήσουμε, καθαρίζοντας έτσι τις καρδιές μας από τα πάθη μας και “εξομολογούμενοι τας αμαρτίας ημών”.

Ένας λοιπόν είναι ο δρόμος, η Πίστη και η Μετάνοια μας, που μας την ζητάει ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός κι έτσι αλλάζοντας ζωή, να δώσουμε δόξα στον Τριαδικό Θεό μας.

“ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ” (Ιω. 1,47).