

24/04/2021

Σεβαστείτε την Εκκλησία και τον λαό

/ [Γνώμες](#)



Του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου, Προέδρου Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Προέδρου και Κοσμήτορος Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Σε προηγούμενο άρθρο μου (22.12.2020) στα ΜΜΕ με τίτλο «Ευτελισμός της Εκκλησίας Κύπρου από ανειδίκευτους επιδημιολόγους» έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη ότι η ομάδα των λεγομένων επιδημιολόγων του Υπουργού Υγείας της Κύπρου είναι ανειδίκευτοι, άπειροι και συνεπώς ανεπαρκείς να σηκώσουν επιστημονικά και υπεύθυνα την πανδημία του κορωνοϊού, όπως εκδηλώνεται στην μαρτυρική πατρίδα μας στην Κύπρο και συνιστούσα να αντικατασταθούν και αυτοί και ο Υπουργός Υγείας με αρμοδιότερα πρόσωπα, τα οποία να έχουν επιστημονική επάρκεια, να είναι διακεκριμένοι καθηγητές επιδημιολογίας και όχι άπειροι, ανειδίκευτοι Λέκτορες και Επίκουροι, που μόλις αρχίζουν την Ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Δυστυχώς φαίνεται ότι τα κομματικά κριτήρια και οι ομαδούλες, δεν επέτρεψαν στον Πρόεδρο να προχωρήσει στην αναμόρφωση της Επιδημιολογικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να αποδειχθούν ανεπαρκείς οι μικρόβαθμοι και τα ανειδίκευτα μέλη της.

- Κωνσταντίνος Τσιούτης, Πρόεδρος της Επιδημιολογικής Ομάδος του Υπουργείου Υγείας. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το 2007 πήρε πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με ειδικότητα Παθολογίας το 2015 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης και το 2016 διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σήμερα εμφανίζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και από τις 19/11/20 Πρόεδρος της Επιδημιολογικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Είναι ποτέ δυνατόν ένα ανειδίκευτο παιδί να σηκώνει τέτοιο βάρος ευθύνης;

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ Υγείας, είμαστε σοβαροί;

Σε ένα νεαρό παιδάκι που μόλις τελείωσε τις Πανεπιστημιακές Σπουδές του, με ένα απλό Διδακτορικό του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς κανένα σοβαρό επιστημονικό συγγραφικό έργο και χωρίς Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, στηρίζεται η Επιδημιολογική Ομάδα της Κύπρου και παραγνωρίζετε Επιστήμονες του επιπέδου Λεόντιου Κωστρίκη, Γεώργιου Πάνου, Πέτρου Καραγιάννη και Ελπιδοφόρου Σωτηριάδη, να τους αναθέσετε το βαρύ και δύσκολο έργο; Πώς να μην καταλήξει η Κύπρος με την πανδημία του κορωνοϊού σε νέο καθολικό lockdown αφού και τα άλλα μέλη της Επιστημονικής Επιδημιολογικής Ομάδας είναι χαμηλόβαθμοι επιστήμονες και με ανεπαρκή εξειδίκευση και πείρα στην Επιδημιολογία;

Εκτός από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τσιούτη, Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στηρίζομαστε στους χαμηλόβαθμους και άπειρους που είναι:

- Γιώργος Νικολόπουλος, του οποίου εξέπεσε η εκλογή του από το Διοικητικό Δικαστήριο, από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Κύπρου.
- Ειρήνη Χριστάκη, Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου.
- Ζωή Δωροθέα Πανά, Λέκτορας Παιδιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.
- Μαρία Κολιού, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Επιστημονική ανεπάρκεια, η έλλειψη πείρας και συγγραφικής δραστηριότητας οδήγησαν την Κύπρο στο νέο καθολικό lockdown.

Αυτό που μας εκπλήσσει και μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι οδήγησαν τον πονεμένο λαό της Κύπρου μακριά από τις ακολουθίες του Νυμφίου, των Παθών και του Επιταφίου της Μεγάλης Εβδομάδος, παρασύροντας τον Υπουργό Υγείας και το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη στο ολικό κλείσιμο και πάλι των Ορθοδόξων ναών, όταν από απέναντι στην σκλαβωμένη Βόρεια Κύπρο ακούγεται η φωνή του Χότζα από τον μιναρέ των κατεχομένων από το πρωί ως το βράδυ.

Συμπαραστεκόμαστε στη σθεναρή απόφαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου Β΄ και άλλων Ιεραρχών του νησιού, να παραμείνουν ανοιχτοί οι ναοί καθ' όλη την Μεγάλη Εβδομάδα, πράγμα που ανάγκασε την Κυπριακή Κυβέρνηση να υποχωρήσει στην αρχική απόφασή της, καθ' υπόδειξη των ανειδίκευτων Επιδημιολόγων της.

Ενώ η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου σχετικά με τον εκκλησιασμό προέβλεπε:

«Η Θεία Λειτουργία στους ιερούς ναούς/θρησκευτικούς χώρους λατρείας τελείται χωρίς την παρουσία πιστών. Κατ' εξαίρεση και μόνο για τη βραδινή Αναστάσιμη Ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου), επιτρέπεται η παρουσία πιστών στον προαύλιο χώρο των ιερών ναών... Όλες τις υπόλοιπες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, απαγορεύεται η παρουσία πιστών στους χώρους θρησκευτικής λατρείας είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο».

Μετά τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου: «Δεν θα υπακούσουμε και θα καλέσουμε τους πιστούς να προσέλθουν στους Ναούς με αποστάσεις και φορώντας τις μάσκες», υπαναχώρησε η Κυβέρνηση με νέα ανακοίνωση που αναιρούσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορούσε τη Μεγάλη Εβδομάδα από 26/4/2021 έως 2/5/2021, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα:

«1) Στο εσωτερικό των ναών, επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 50 ατόμων, νοουμένου ότι θα προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους για το COVID-19, με το οποίο να αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον με τη μια δόση, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν και τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης, καθώς και του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας. Επιτρέπεται επίσης, η παρουσία πιστών στον προαύλιο χώρο των ιερών ναών, τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ισχύει για τη λειτουργία των εκκλησιών και νοουμένου ότι θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθημένοι οι πιστοί».

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε αυτονόητη την υποβολή της παραίτησης του Υπουργού Υγείας και όλων των νεαρών, ανειδίκευτων και ανεπαρκών μελών του Επιδημιολογικού Συμβουλίου, αρχής γενομένης από τον υπεύθυνον κ. Κωνσταντίνο Τσιούτη, που όπως αναφέραμε παραπάνω, με βάση τα δημοσιευμένα βιογραφικά του στοιχεία είναι ακατάλληλος και ανεπαρκής για τη θέση αυτή, με αποτέλεσμα να έχουμε υπό την καθοδήγησή του αυτά τα θλιβερά αποτελέσματα. Λίγη ευθυξία δε βλάπτει κ. Τσιούτη και λοιπά μέλη του Συμβουλίου. Παραιτηθείτε, άμεσα, αφού είστε ανεπαρκείς. Εξ άλλου αυτή η προϋπηρεσία σας θα λειτουργήσει αρνητικά για την μελλοντική Ακαδημαϊκή σας εξέλιξη γιατί υπήρξε η προσφορά σας πλήρη καταστροφική αποτυχία.

Τόσο η ομάδα των Λεκτόρων και Επίκουρων «Επιδημιολόγων» όσο και ο Υπουργός Υγείας και το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, οφείλουν να σέβονται την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία οφείλει να λειτουργεί με βάση το Συνοδικό Σύστημα αποφάσεων, γιατί εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού λαού. Ευκαιρίας δοθείσης θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η ύπαρξη

κάποιων δημοσιογράφων με βορβορώδη λόγο εναντίον των λειτουργών, των θεολόγων και της Εκκλησίας θεωρούνται κατάπτυστοι υβριστές της Εκκλησίας, η οποία είναι η κιβωτός της σωτηρίας του Κυπριακού λαού, από το 34 μ.Χ. που ακούστηκε το πρώτο ευαγγελικό κήρυγμα της σωτηρίας στο νησί μας μέχρι την εποχή του αγίου Επιφανίου, του αγίου Νεοφύτου και τη σύγχρονη εποχή. Η ταυτότητα του νησιού παραμένει Ορθόδοξη, Χριστιανική και Ελληνική.

Μέσα από τον χριστιανικό και ελληνικό πολιτισμό της Κύπρου διεξάγεται σήμερα ο αγώνας επιβίωσης του πολύπαθου αυτού λαού στα ιερά χώματα των πατέρων του. Αυτή είναι η δύναμή του και στην άτυπη πενταμερή και στο μέλλον για την εξασφάλιση της παραμονής και συνέχισης της πίστης, της ιστορίας και του πολιτισμού του λαού της.

Καλό Πάσχα με ψυχική ειρήνη, συμπόρευση, συσταύρωση και συνανάσταση με τον Κύριο και λυτρωτή του θανάτου.