

07/05/2021

Ευχές του Πατριάρχη Βουλγαρίας για την ημέρα του Αγίου Γεωργίου

[Πατριαρχεία](#) / [Πατριαρχείο Βουλγαρίας](#)



Ευχετήριο μήνυμα για την ημέρα Θάρρους και την εορτή του Βουλγαρικού Στρατού, που γιορτάζει ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, απέστειλε χθες (6 Μαΐου - επί τη εορτή με το παλαιό εορτολόγιο), ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτος.

Διαβάστε το ευχετήριο μήνυμα:

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και Ανώτατε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων,

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ Άμυνας,

Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ του Στρατού,

Αγαπητοί αξιωματικοί, λοχίες και στρατιώτες,

Εξοχότατοι,

Αγαπητοί εκπρόσωποι της βουλγαρικής πολιτείας,

Αγαπητοί εν Ανεστημένω Κυρίω Πατέρες και αδελφοί,

Παραμένοντας πλήρης της χαράς του Πάσχα, λίγες μέρες μετά τη λαμπρή εορτή της ένδοξης Αναστάσεως του Χριστού, την ημέρα μνήμης του γενναίου και νικηφόρου πολεμιστή Αγίου Γεωργίου, ο πάντα νικηφόρος στρατός της Ορθόδοξης Βουλγαρίας γιορτάζει την Ημέρα θάρρους. Μια ημέρα μνήμης και εορτασμού όλων των γνωστών και άγνωστων πολεμιστών που έδωσαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της αγαπημένης μας πατρίδας - της Βουλγαρίας. Μια μέρα χαράς, εορτασμού και υπερηφάνειας, στην οποία οι αξιωματούχοι Βούλγαροι στρατιώτες μας υπενθυμίζουν σε όλους ότι ο βουλγαρικός στρατός είναι ένας ανίκητος στρατός - ένας στρατός που δεν γνωρίζει καμία ήττα και ο οποίος σήμερα παραμένει σίγουρος εγγυητής της ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων της χώρας μας, εκπληρώνοντας το ιερό έργο και την ευγενή αποστολή του με υψηλή επίγνωση του καθήκοντος και της ευθύνης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ιερή Ορθόδοξη Εκκλησία μας είχε πάντα στις προσευχές της όχι μόνο τους στρατιώτες που έδωσαν τη ζωή τους στην εκπλήρωση του καθήκοντος, αλλά και εκείνους που συνεχίζουν να ακολουθούν τα βήματά τους, δίνοντας την ισχύ και τις ικανότητές τους, έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμη και τη ζωή τους για την τιμή του βουλγαρικού στρατού και για την προστασία του λαού και του κράτους τους. Μια έκφραση και μαρτυρία αυτής της στενής σύνδεσης μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του στρατού της Ορθόδοξης Βουλγαρίας είναι η αφιέρωση των εθνόσημων.

Κάθε στρατός είναι ένας νικηφόρος στρατός όταν αγωνίζεται για έναν καθαρό και δίκαιο σκοπό, αλλά ειδικά όταν έχει την ευλογία του Θεού και την υποστήριξη και την προστασία του Θεού επάνω του, διότι ο Κύριος είναι «ύπερασπιστής έστι πάντων τών έλπιζόντων έπ' αυτόν» (Ψαλμός 17:31), και «εύδοκεϊ Κύριος έν τοῖς φοβουμένοις αυτόν και έν πᾶσι τοῖς έλπίζουσιν έπί τὸ έλεος αυτού.» (Ψαλμός 146:

11).

Είθε η χάρη του Θεού να παραμένει πάντα πάνω σε αυτές τις ιερές σημαίες του βουλγαρικού στρατού και μπορεί η δεξιά του Κυρίου να προστατεύσει τον ατρόμητο στρατό μας από κάθε εχθρό και αντίπαλο. Για να κρατήσουμε ιερά τα παραδείγματα και τις διαθήκες που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, περπατώντας σταθερά στα χνάρια τους και συνεχίζοντας να χτίζουμε αυτήν τη Βουλγαρία – ελεύθερη και ευημερούσα στη δικαιοσύνη του Θεού, για την οποία έδωσαν εκείνοι τη δύναμη και τη ζωή τους.

Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Μεγαλομάρτυρος Τροπαιοφόρου Γεωργίου, είθε ο Κύριος να μας δίνει την ουράνια βοήθεια και προστασία του!

Καλή και ευλογημένη γιορτή!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

† ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα