

Εορτάστηκε ο Άγιος Μάρκος στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών](#)



Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στον Βροντάδο της Χίου και φέτος. Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαΐου τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός με τη συμμετοχή των Ιερέων της Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο να κηρύττει τον λόγο.

Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, ὅτι ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός ἐπέβλεπεν ἐφ' ἡμᾶς καί ἀξιούμεθα ἵνα ἐορτάζωμεν καί αὖθις τήν ἱεράν μνήμην τοῦ πρὸς Κύριον ἀκαταισχύντου πρεσβευτοῦ ἡμῶν Ἁγίου, ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί

Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Μεμνημένοι τῆς σωτηρίου τοῦ Κυρίου ἐντολῆς καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων, θά τελέσωμεν τήν Θεῖαν Εὐχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ´, 23) τιμῶντες τόν θεόληπτον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εἴλκυσεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ἀπάτης τούς πρώην ἐν τῇ θαλάσῃ ὑπό τοῦ Μωυσέως βυθισθέντας Αἰγυπτίους.

Ἄνω σχόντες τάς καρδίας, θά προσευχηθῶμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ´, 38) εἰς τόν πανάριστον Εὐαγγελιστήν, ὅστις ὡς περιφανέστατος ποταμός εἰρήνης ἐξώρμησεν ἐξ Ἐδέμ καί κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τά συστήματα τῆς Ἐκκλησίας.

Ῥυσθέντες ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, θά κηρύξωμεν πανταχοῦ (πρβλ. Μάρκου ιστ´, 20) ἐγκώμιον πρὸς τόν θεηγόρον Εὐαγγελιστήν, ὅστις καθοδηγεῖ διδαχαῖς καί πρεσβείαις πρὸς τόν ἀκύμονα βίον.

Κράζοντες τοῦ Τελώνου τήν φωνήν, θά ὑμνήσωμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ´, 26) τόν θεόσοφον Εὐαγγελιστήν, ὅστις θεοπνεύστως, ὡς κάλαμος σοφοῦ καί ὀξυγράφου γραμματέως, ἔγραψεν ῥήματα ἀτελευτήτου ζωῆς.

Οἱ τά Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, εὐχαριστίαν καί δοξολογίαν (πρβλ. Μάρκου β´, 12) θά ἀναπέμψωμεν πρὸς τόν θεόπνουν Εὐαγγελιστήν, ὅστις κατέγραψεν ἐν πλαξί τῶν καρδιῶν ἡμῶν τόν καινότατον νόμον, κατευθύνων τάς πορείας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ἀπειργων τάς ἐνέδρας τοῦ πλάνου.

Στάντες καλῶς, στάντες μετὰ φόβου, θά παρακαλέσωμεν (πρβλ. Μάρκου ε´, 23) τόν πανέντιμον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εὐηγγελίσατο τῇ οἰκουμένη τόν σεπτόν φωτισμόν τῆς ἀληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεῖ φωτοχυσία, πρὸς σωτηρίαν καί ἀνάπλασιν ἡμῶν.

Ὅθεν, εὐχόμεθα ὅπως ὁ θεοκήρυξ καί πνευματοφόρος Εὐαγγελιστής ἀποβάλη τήν σινδόνα πάσης πλάνης ἐκ τοῦ κόσμου ὡς θέμεθλος ἄσειστος τῆς ἀληθοῦς πίστεως καί ἐγχαράξη διά τῶν χριστογράφων χειρῶν του ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἀνεξαλείπτως τό Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος, ἵνα πρεσβείαις αὐτοῦ τύχωμεν ἅπαντες τοῦ θείου ἐλέους, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Στην διάρκεια του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος κ. Μάρκος χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Χρήστο Κων. Κίτσο, φοιτητή του τμήματος Μηχανικών, Οικονομίας και Διοικήσεως του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ο οποίος προέρχεται από την Έδεσσα.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στους Εδεσσαίου Αγίου και ιδιαίτερα στάθηκε στην Αγία Βάσσα και στον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα Άγιο Καλλίνικο, πνευματικά

τέκνα του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος και ο Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ και τόνισε την πνευματική κοινωνία που είχε με τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος κυρό Ιάκωβο Παχή ενώ τέλος ο Μητροπολίτης Χίου συνέστησε στον Χειροθετηθέντα αναγνώστη να ομοιάσει στην πνευματικότητα σε αυτά τα πρόσωπα και του ευχήθηκε να αναδειχθεί και εκείνος Άγιος της Εκκλησίας.

Την κυριώνυμο ημέρα Πέμπτη 6 Μαΐου ετελέσθη ο Όρθρος και, εν συνεχεία, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τον Θείον Λόγον κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος π. Απόστολος Λάρδας λέγων:

« Μέσα εις τό πέρασμα τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν πολλοί σοφοί ἀνεφάνησαν, πολλοί κοινωνιολόγοι καί ἀναμορφωταί ἔδρασαν εἰς τό προσκήνιον τῆς ζωῆς, πολλοί καί πολλῶν εἰδῶν παράγοντες ἐζήτησαν νά θεραπεύσουν τήν ἀνθρωπίνην δυστυχίαν. Εἶπαν καί ἔγραψαν πολλά. Ἀλλά ποῖος ἐξ αὐτῶν ἔγραψε μέ τό πνεῦμα καί τήν δύναμιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου; Ποῖος ἔφερε τούς καρπούς, πού ἔφεραν ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος; Καί ποῖος ἤμπορεῖ νά συγκριθῆ μέ τήν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοῦ νεαροῦ Εὐαγγελιστοῦ; Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν εἶναι σοφός, ὅπως εἶναι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Εἶναι σοφός ἀπό θείαν ἔμπνευσιν καί κατέχει θείαν σοφίαν. Δι' αὐτό καί εἶναι δημιουργός. Δημιουργός γενεῶν ἀνθρώπων πού ἦσαν προτῆτερα ἀγέλαι θηρίων. Δημιουργός καί οἰκοδόμος πολιτισμοῦ. Ὅχι τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ πού ἐδημιούργησαν οἱ σοφοί τοῦ αἰῶνος μας. Ἀλλά τοῦ πνευματικοῦ, πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπον ἀπό τήν ἀγριότητα τῶν φυσικῶν του ἐνστίκτων καί τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσῃ καί τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ τά ἀγαθά.

Καί ἀπό τέτοιους ἔχομεν καί τώρα ἀνάγκην. Σήμερα πού ὁ κόσμος ὅλος στενάζει κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῆς συγχρόνου κρίσεως. Σήμερα πού καί οἱ σοφοί μας ἔχουν σαστίσει, καί εἰς τήν θέσιν τῶν ἀληθινά σοφῶν ἐμβῆκαν πολλοί πλαστογράφοι καί ἀπατεῶνες διά νά διαλαλοῦν τό ψέμμα καί προκαλοῦν συμφοράς. Σήμερα πού ὅλαι αἱ ἀνθρώπιναι θεωρίαι ἔχουν χρεωκοπήσει καί καμμία δέν δίδει ἐλπίδα σωτηρίας, εἶναι ἀνάγκη νά γυρίσωμεν ὀπίσω πρὸς τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον».

Ακολούθως περί ὥραν 10.30 π.μ. ετελέσθη και δευτέρα Θ. Λειτουργία διά να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και συμπροσευχή περισσοτέρων Χριστιανῶν.

Στις λατρευτικές συνάξεις παρέστησαν μεταξύ άλλων αι τοπικαί Αρχαί και μέγας αριθμός πιστῶν, κυρίως νέων.

Την 12ην μεσημβρινήν της Πέμπτης ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων Εκθέσεως Βιβλίου διά το 1821 εις την Βιβλιοθήκην της Ιεράς

Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Το εσπέρας της Πέμπτης 6 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Μεθεόρτιο Εσπερινό της εορτής του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και, εν συνεχεία, την Ιεράν Παράκλησιν του Αγίου και ακολούθως την 20.30 βραδινή τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων Εκθέσεως διά τον Ευαγγελιστή Μάρκον εις τον



έτος 2020
άρκον και











