

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος](#)



Στο πλαίσιο της περιοδείας της σε εκπαιδευτικές δομές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών στο γραφείο του στις εγκαταστάσεις του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Για αρκετή ώρα η Υπουργός και ο Σεβασμιώτατος είχαν μια ουσιαστική συνομιλία για τοπικά θέματα, για ζητήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, της τοπικής εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.







Ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε την Υπουργό στις εκπαιδευτικές δομές της Μητροπόλεως. Η κα Κεραμέως είχε την ευκαιρία τόσο στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχολήσεως Παιδιού της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» να συνομιλήσει με παιδιά, τα οποία εκείνη την ώρα είχαν διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά και στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» να έχει μία ευχάριστη επικοινωνία με ενήλικους μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι μέσω διαδικτύου παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα το μάθημα Μουσικής τους.





Σε δήλωση της στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως (89,4 Fm) χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Είναι πολλή μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας. Περιηγήθηκα στους χώρους του Κέντρου και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θέλω να συγχαρώ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, αλλά και όλους τους συνεργάτες του και συντελεστές αυτής της μεγάλης προσπάθειας και του μεγάλου και σημαντικού έργου. Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με παιδιά και μαθητές στο Κ.Δ.Α.Π και στο Ωδείο. Νομίζω όλα αυτά συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στην συνολική εκπαίδευση».

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε την κ. Υπουργό για την επίσκεψή της και εξέφρασε την ευαρέσκειά του και την χαρά του, διότι η κ. Κεραμέως συνομίλησε άμεσα και ζωντανά με τα παιδιά της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τα οποία όπως τόνισε σε δήλωσή του «αποτελούν το μέλλον του τόπου μας, γι αυτό και τα διακονούμε όλοι μαζί και ο καθένας μας χωριστά από τον τομέα της διακονίας του».













Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου