

Με αφορμή τις επιθέσεις κακής δημοσιογραφίας σε ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον covid

[/ Επικαιρότητα](#)



Το παρακάτω κείμενο δίνει πραγματικά μαθήματα δημοσιογραφίας και απαντήσεις σε όλους αυτούς που προσπαθούν να χτίσουν καριέρες πάνω στην ασθένεια ενός ανθρώπου.

Άλλωστε, από την ημέρα που ξεκίνησε η επέλαση του covid αποδείχθηκε ότι πολλοί ιεράρχες και ιερείς έγιναν στόχος από δημοσιογράφους, οι οποίοι ξεπέρασαν κάθε όριο ηθικής και δεοντολογίας.

Το παρακάτω κείμενο, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και μία ανακοίνωση από την Ένωση Συντακτών, η οποία φανταζόμαστε βλέπει τον πόλεμο που γίνεται σε ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Διαβάστε το άρθρο εδώ:

Ηγούμενος Εφραίμ Βατοπεδινός: Ενώ νοσηλεύεται ασθενής, τα

αρπακτικά της «δημοσιογραφίας» ασχολούνται με το αν είναι... εμβολιασμένος

Ένα νέο επεισόδιο δημοσιογραφικής αλητείας και αποκάλυπτου κοινωνικού ρατσισμού εκτυλίχθηκε με το άκουσμα της είδησης πως ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, Γέροντας Εφραίμ, παρουσίασε επιδείνωση της υγείας του λόγω κορωνοϊού την Παρασκευή (28/05) και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, ώστε να εισαχθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και να νοσηλευτεί.

Η πρώτη λεπτομέρεια που έσπευσαν με ταχύτητα φωτός να μεγεθύνουν οι υγειονομικοί «δικαστές» της πέννας και τα λαϊκά δικαστήρια των τηλεοπτικών πάνελ, ήταν πως ο Γέροντας Εφραίμ... ήταν ανεμβολίαστος («σύμφωνα με πληροφορίες...»).

Άλλοι με μαύρα έντονα γράμματα στα κείμενα τους, άλλοι με εμφανή αποδοκιμασία στα λόγια τους και άλλοι, ακόμα χειρότεροι γκεμπελίσκοι, με πηχυαίους τίτλους τύπου: «Με κορωνοϊό ο ανεμβολίαστος ηγούμενος Εφραίμ του Βατοπεδίου...».

Ένα θλιβερό φαινόμενο κανιβαλισμού που γίνεται ολοένα και συχνότερο στα χρόνια της πλήρως εξαρτημένης και υποκινούμενης δημοσιογραφίας. Μία παγιωμένη πλέον τακτική, που στην περίοδο του κορωνοϊού φάνηκε ξεκάθαρα πως ιερείς, μοναχοί και χριστιανοί αποτελούν τα νούμερο 1 εξιλαστήρια θύματα που αμαυρώνονται, για την καλύτερη διάδοση της υγειονομικής (ή κομματικής) προπαγάνδας.

Χωρίς ίχνος ηθικής σε αυτά τα δημοσιεύματα, καταστρατηγούν το ιατρικό απόρρητο επικαλούμενοι κάποιες αόριστες... «πληροφορίες», προπαγανδίζουν πατώντας πάνω στην περιπέτεια υγείας ενός Ιερομόναχου, δεν σέβονται την ασθένεια του, δεν λογαριάζουν τις δύσκολες ώρες που περνάει.

Ο κατά τα άλλα ΜΗ υποχρεωτικός εμβολιασμός, έχει καταστεί προαιρετικός μόνο στα προσχήματα, αφού με τις ευλογίες της κυβέρνησης επιστρατεύονται αρπακτικά των ΜΜΕ που εμφανίζουν τον μη εμβολιασμό ως όνειδος, ως ντροπή, ως μια μιαρή πράξη άρνησης του «ιερού» σκεύασματος της «αγίας» επιστήμης.

Φτάσαμε στο σημείο που διάφοροι «ειδικοί» επιστήμονες (με διδακτορικό στην μαϊντανολογία) βγαίνουν σε κανάλια δημοκρατικής υποτίθεται χώρας, και χωρίς ίχνος τσίπας δηλώνουν πως όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο.

Και μέσα σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση χυδαίου κοινωνικού ρατσισμού που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες από δημοσιογράφους, «ειδικούς» και πολιτικούς, ένας Ηγούμενος του Αγίου Όρους που για 1002 λόγους που δεν γνωρίζουμε (και δεν θα έπρεπε να μας αφορούν γιατί είναι αυστηρά προσωπικό του θέμα), δεν εμβολιάστηκε ως σήμερα, και με την ασθένεια του, αμέσως κρεμάστηκε σε διαδικτυακά μανταλάκια ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Και με ξεχειλωμένες υπόνοιες τύπου:

«να τι παθαίνουν όσοι δεν κάνουν το εμβόλιο...»

«να η ανευθυνότητα της Εκκλησίας...»

Το ίδιο άθλιο έργο που παρακολουθούμε εδώ και 15 μήνες, με συστηματική στοχοποίηση προσώπων της εκκλησίας, των ιερών ναών και των θρησκευτικών εορτών.

Ο Γέροντας Εφραίμ (και ο κάθε άνθρωπος) έχει κάθε δικαίωμα να μην κάνει εμβόλιο ή να κάνει εμβόλιο ή να τηρεί στάση σκεπτικισμού λόγω των υποκείμενων νοσημάτων που έχει (σακχαρώδη διαβήτη και καρδιολογικά). Δεν θα έπρεπε να μπαίνουμε καν στη διαδικασία να ασχολούμαστε με το ποιος έχει εμβολιαστεί και ποιος δεν έχει.

Βιαστικά και εύκολα συμπεράσματα και χαρακτηρισμοί τύπου «ανεμβολίαστος», παραπέμπουν απευθείας σε ειδησεογραφία ναζιστικών καθεστώτων. Τι άλλο παρά σε ναζιστική ευγονική παραπέμπει, το να επιχειρείς να στιγματίσεις κάποιον, ανάλογα με το αν έχει χρησιμοποιήσει ή όχι, ένα συγκεκριμένο ιατρικό σκεύασμα; Και ειδικά τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος νοσηλεύεται, είναι ανέντιμο, απάνθρωπο, και δείχνει απίστευτη εμπάθεια.

Αρκετά πια με αυτήν την δημοσιογραφία του υπονόμου, που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, που λασπολογεί ανεξέλεγκτα και παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, στο όνομα μιας άνωθεν «γραμμής».

Και για τα όσα αβάσιμα ακούστηκαν περί... ανευθυνότητας, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου σε ανακοίνωση της αναφέρει πως ο Γέροντας Εφραίμ διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 από την προηγούμενη Παρασκευή 21 Μαΐου, και ήδη από

τότε πέρασαν από επανειλημμένους ελέγχους όλοι οι μοναχοί της Μονής. Αμέσως μετά τη διάγνωση, ο Γέροντας παρέμεινε άμεσα σε αυτοπεριορισμό μέχρι τη μέρα που οι θεράποντες ιατροί του, συνέστησαν την μεταφορά του σε νοσοκομείο για περαιτέρω παρακολούθηση.

Πλέον, ο Γέροντας Εφραίμ βρίσκεται σε απλή κλινική Covid, και η κατάσταση της υγείας του -σύμφωνα με τους γιατρούς- κρίνεται σχετικά καλή.

Εμείς από τη μεριά μας θα του ευχηθούμε ολόψυχα, να έχει μια ταχεία ανάρρωση.

Πηγή: www.sportime.gr