

## Γ.Γ. ΔΣΟ: “Η Ορθοδοξία κοινή κληρονομιά των Βαλκάνιων λαών”

/ [Επικαιρότητα](#)



**Προστασία των χριστιανικών μνημείων του Κοσσυφοπεδίου - Χαρακόπουλος στη Διεθνή Γραμματεία της ΔΣΟ: Η Ορθοδοξία κοινή κληρονομιά των Βαλκάνιων λαών**

**«Η ορθόδοξη Εκκλησία στα Βαλκάνια, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο στην αντίσταση απέναντι στον ξένο δυνάστη, κυρίως στο πνευματικό πεδίο. Γι’ αυτό και είναι ταυτισμένη με την ταυτότητα των λαών μας, δεμένη αδιάλυτα με τις παραδόσεις και τα βιώματά του. Αυτή η αίσθηση της ενότητας, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, κατά τη ρήση του Γιόργκα, συνιστά τη σπουδαιότερη κοινή κληρονομιά μας, που πρέπει να διαφυλάξουμε και να διευρύνουμε απέναντι στις σύγχρονες**

## προκλήσεις και απειλές».



Τα παραπάνω ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), Μέλος της Βουλής των Ελλήνων, **δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος**, στην προσφώνησή του προς τον πρόεδρο της σερβικής βουλής κ.Ίβιτσα Ντάσιτς, κατά την συνάντησή που είχαν μαζί με τον πρόεδρο της Γ.Σ της ΔΣΟ, Μέλος της Ρωσικής Δούμα, κ. Σεργκέι Γκαβρίλοφ, στην έδρα του Σερβικού κοινοβουλίου, με αφορμή τη συνεδρίαση της Διεθνούς της Γραμματείας στο Βελιγράδι.

Όπως είπε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος «η επιλογή του Βελιγραδίου και της Σερβίας δεν έγινε τυχαία. Εκτός από ιδρυτικό μέλος της ΔΣΟ, η Ορθοδοξία στην χώρα σας έχει μακρά παράδοση, είναι ταυτισμένη με την σερβική ταυτότητα, είναι αυτή που βοήθησε τους Σέρβους στο διάβα της ιστορίας να ανταπεξέλθουν έναντι των πολλαπλών απειλών, ακόμη και στο πλέον πρόσφατο παρελθόν από ανοίκειες παρεμβάσεις τρίτων. Και η Ορθοδοξία παραμένει ακόμη ζωντανή και ακμαία ως πίστη μεταξύ του ορθοδόξου πληρώματος, του σερβικού λαού».





## Ενότητα Ορθοδόξων

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ αναφερόμενος **στις ενέργειες για την Αγία Σοφία** και την μετατροπή της σε τζαμί επισήμανε πως «γνωρίζοντας ότι το ζήτημα της καταστροφής και αλλοίωσης των χριστιανικών μνημείων, λόγω της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και του εξτρεμισμού, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και στη Σερβία, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια πρωτοβουλία ανάδειξης του προβλήματος για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως για την περιοχή της Συρίας, του Ιράκ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της κατεχόμενης Κύπρου, της Τουρκίας, και βεβαίως του Κοσσυφοπεδίου, που είναι η κοιτίδα της σερβικής Ορθοδοξίας».

**Ο Γ.Γ. της ΔΣΟ στην προσφώνησή του υπογράμμισε** ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σύγχρονη πραγματικότητα θέτει και ζητήματα που άπτονται των εννοιών της εθνικής ταυτότητας, στο πλαίσιο μάλιστα της διαμορφούμενης κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων, που οδηγούν σε ανάλογες πρωτοβουλίες συμμαχιών και πολυεπίπεδων συνεργασιών. Τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν μοιραία και την στάση των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες καλούνται με νηφαλιότητα και αίσθημα ευθύνης να τα προσεγγίζουν, ενισχύοντας το πνεύμα της ενότητας και τις εκκλησιαστικές παραδόσεις. Τούτο συνεπάγεται ότι όπου προκύπτουν προβλήματα δεν είναι απαραίτητο τα σύνορα μιας εκκλησίας να ταυτίζονται με συγκεκριμένα κρατικά διοικητικά όρια. Ταυτοχρόνως, όμως, και ο κυρίαρχος λαός του κάθε κράτους είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις αποφάσεις του, τις οποίες ουδείς δύναται να αγνοεί, μηδέ η Εκκλησία εξαιρουμένη. Απαιτείται, επομένως, μια σοφή σύνθεση, ώστε οι δύο αυτές αρχές να καταφέρουν να συντεθούν επιτυχώς. Αν αυτό

δεν γίνει τότε προκύπτουν οδυνηρές κρίσεις, που πλήττουν την ενότητα και υπονομεύουν το αύριο και την κοινή πορεία μας. Η ΔΣΟ προσφέρει πάντα τις υπηρεσίες της προς την κατεύθυνση της ενότητας της Ορθοδοξίας, χωρίς βεβαίως να υπεισέρχεται σε αμιγώς εκκλησιαστικά ζητήματα, που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς της».



## Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, κατά τη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας, κάνοντας τον απολογισμό της δράσης της ΔΣΟ κατά το προηγούμενο διάστημα και ενόψει της 28ης Γενικής Συνέλευσης του θεσμού που θα πραγματοποιηθεί **στην Κρήτη, 22-25 Ιουλίου**, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για την προστασία των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, την διάσωση των χριστιανικών μνημείων από την θρησκευτική μισαλλοδοξία, την προώθηση της ενότητας των ορθοδόξων και την ενίσχυση των χριστιανικών αξιών της Ευρώπης. Ιδιαίτερα για το τελευταίο σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ένας από τους στόχους που έχει θέσει η ΔΣΟ είναι η ενίσχυση των χριστιανικών αρχών και αξιών, οι οποίες μαζί με την αρχαία κλασική παιδεία και το ρωμαϊκό δίκαιο συναπαρτίζουν τους βασικούς πυλώνες επί των οποίων οικοδομήθηκε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκός πολιτισμός. Και σε αυτόν τον πολιτισμό, σε αυτήν την Ευρώπη ανήκουν όλες οι χώρες που πιστεύουν σε αυτά τα ιδεώδη, δικαιωματικά, χωρίς αποκλεισμούς. Δυστυχώς, τις προηγούμενες δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή υπήρξαν απαράδεκτες παρεμβάσεις τρίτων, οι οποίες παρέβλεψαν αυτές τις ουσιώδεις αλήθειες, προξενώντας ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες. Προσδοκούμε και επιδιώκουμε αυτές οι μελανές σελίδες να αντικατασταθούν με νέες, που θα γραφούν επί τη βάση του δικαίου, της ιστορικής αλήθειας και της ευημερίας όλων των λαών της Ευρώπης. Στη Δ.Σ.Ο. θεωρούμε



ότι το Μέλλον της Ευρώπης είναι υπόθεση του συνόλου των 47 Ευρωπαϊκών Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης, από τον ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια».



**Υπογράμμισε ότι** «ο διάλογος αυτός θα πρέπει να είναι δομημένος με επιχειρήματα και εποικοδομητική κριτική που να αποσκοπεί όχι στον «ευρωσκεπτικισμό για τον ευρωσκεπτικισμό», αλλά στο να οδηγήσει σε διορθωτικές κινήσεις τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, προκειμένου η Ενωμένη Ευρώπη να επαναπροσανατολιστεί στα ιδεώδη με τα οποία ξεκίνησε. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, η Δ.Σ.Ο. επιδιώκει να αναλάβει πρωτοβουλίες που να αναδεικνύουν ευρύτερες απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης ακόμη και απόφορείς εκτός Ευρώπης. Και ίσως αυτή η ανταλλαγή απόψεων να συμβάλει στην ώσμωση και στην κατανόηση όσων φιλοδοξούν να έρθουν στην γηραιά ήπειρο της δημοκρατίας και της ελευθερίας, του κοινωνικού κράτους και του απόλυτου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες της γιατί πολύ απλά αν το κάνει θα πάψει να είναι Ευρώπη!».

Κατέληξε λέγοντας ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε συνθήκες ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου, χωρίς ηγεμονικές επιδιώξεις και χωρίς αποκλεισμούς, με επίδειξη ειλικρινούς αλληλεγγύης απέναντι στις όποιες προκλήσεις που υπονομεύουν την διεθνή νομιμότητα και απειλούν με επιστροφή σε ξεπερασμένες τακτικές άσκησης βίας, η Ευρώπη θα βρει το δρόμο της στην νέα εποχή που ανατέλλει προς όφελος των λαών της».

**Στη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας της ΔΣΟ συμμετείχαν εκτός από τα μέλη της ,βουλευτές από Ελλάδα, Ρωσία, Σερβία, Κύπρο, Αλβανία,**

**Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Πολωνία και Σλοβενία.**



