

25/02/2019

Ο Αρχιεπ. Αθηνών τιμά τη μητέρα του Μητρ. Φθιώτιδος

[Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος](#)



Σε κατανυκτικό κλίμα και με αισθήματα χαρμολύπης τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, την Β΄ Κυριακή του Τριωδίου (του Ασώτου) 24 Φεβρουαρίου 2019 το τεσσαρακονθήμερο Ιερό μνημόσυνο της πολυσεβάστου Μητρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, αιμνήστου Μαρίας Πρωτοπαπά.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως:

Του Ιερού μνημοσύνου προηγήθηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξαρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών: Σύρου - Τήνου κ. Δωροθέου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, του Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μοζαμβίκης (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας) κ. Χρυσοστόμου.



Στο Ιερό βήμα παρέστησαν συμπροσευχόμενοι: ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος ο Β΄, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:

Ιλίου, Αχαρνών και Πετρούπολεως κ. Αθηναγόρας, Φωκίδος κ. Θεόκτιστος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών κ. Συμεών, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.



Συμμετείχαν επίσης Ιερείς και Διάκονοι της Μητροπόλεως μας, καθώς και από άλλες Ιερές Μητροπόλεις της Ελλάδος, οι Πολιτικοί και Στρατιωτικοί άρχοντες του τόπου και πλήθος ευσεβών πιστών, οι οποίοι παρά το δριμύ ψύχος και το χιονιά, προσήλθαν στον Καθεδρικό Ναό, προσευχόμενοι δια την ανάπαυση της ψυχής της αιμνήστου Μητρός του Ποιμενάρχου μας, της καλοκάγαθης και ταπεινής Κυρά -Μαρίας, όπως την αποκαλούσαν όλοι, η οποία 23 χρόνια με την παρουσία της στην πόλη της Λαμίας άφησε το στίγμα μιας καλής χριστιανής, μιας πνευματικής γυναίκας που με τον απλό και γεμάτο αγάπη και νησιώτικη αρχοντιά χαρακτήρα της, κατέκτησε τις καρδιές όλων των κατοίκων, όχι μόνο της πόλεως αλλά ολοκλήρου της Φθιώτιδος.



Οι Ιερές ακολουθίες μετεδόθησαν απευθείας από τον Τηλεοπτικό Σταθμό «Star Κεντρικής Ελλάδος» και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας (89,4 fm).

Κατά την διάρκεια του Κοινωνικού ο προεξάρχων Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ωμίλησε με αφορμή την ακουσθείσα Ευαγγελική περικοπή του Ασώτου Υιού , αναλύοντας τα μεγάλα διδάγματα που εκπηγάζουν απ' αυτήν και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και στον γνήσιου χριστιανικού ήθους χαρακτήρα, της αιμνήστου μητρός του Ποιμενάρχου μας.



« Ακούσαμε αγαπητοί μου αδελφοί, την κορωνίδα των παραβολών του Κυρίου μας, όπως την αναφέρουν οι Πατέρες. Στην παραβολή αυτή κυριαρχεί η μορφή του οικτίρμονος και ελεήμονος Πατέρα. Αυτός ο Πατέρας είναι Ένας, ο Θεός.



Ο Κύριος με αυτή την παραβολή μας δείχνει, τι σημαίνει αληθινή μετάνοια και τι σημαίνει βεβαιότητα, ότι υπάρχει Θεός.

Η μετάνοια είναι μια μεγάλη επιστροφή εκεί που ανήκουμε, στο σπίτι και στην

αγάπη του Πατέρα μας. Αυτή η παραβολή είναι μία πρόσκληση και ταυτόχρονα μία πρόκληση.

Σήμερα ήλθαμε εδώ, προσεγγίζοντας την χαρμολύπη του αγαπητού αδελφού μας και Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας κ. Νικολάου, μνημονεύοντας την αείμνηστη Μητέρα του.

Όταν ο Θεός μας δώσει αγίους γονείς, όπως ήταν και η Μητέρα του Σεβασμιωτάτου, η οποία στάθηκε στα παιδιά της, ως γνήσια Μητέρα και ιδιαιτέρως σ' αυτό τον υιό της τον ηγαπημένο, όπου θυσίασε τα πάντα για να μείνει κοντά του, τότε μαθαίνουμε τι σημαίνει αληθινή αγάπη.



Απ' αυτή τη Μάνα έμαθε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης σας τι σημαίνει στοργή, αληθινή και ουσιαστική αγάπη προς κάθε άνθρωπο και γι' αυτό εσείς να δοξάζετε το όνομα του Θεού που σας χάρισε έναν στοργικό Πατέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον λόγο του ο άγιος Δημητριάδος.

Ακολούθως, προεξάρχοντας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και συγχοροστατούντων των ως άνω αγίων Αρχιερέων, τελέσθηκε το τεσσαρακονθήμερο Ιερό μνημόσυνο της αειμνήστου Μαρίας Πρωτοπαπά.



Προ της απολύσεως του Ιερού μνημοσύνου ο Ποιμενάρχης μας εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο και τους αγίους Αρχιερείς λέγοντας:



« Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμε, επιτρέψατέ μου δυο λόγια ευγνωμοσύνης,, βαθυτάτου σεβασμού και ευχαριστιών προς το σεπτό πρόσωπό Σας, δια την παρουσία Σας σήμερα εις το

τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της αιμνήστου Μητέρας μου, παρά τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Η αγάπη Σας τα ενίκησε όλα. Η αγάπη Σας και προς το πρόσωπό μου, αλλά και προς την Μητέρα μου, η οποία εγνώριζε ότι την αγαπούσατε και Σας εσέβετο και αγαπούσε πολύ.



Ομοίως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους αδελφούς Αρχιερείς που ήλθαν σήμερα κι' αυτοί εδώ με πολλές δυσκολίες. Οι μεν Στερεοελλαδίτες και οι Μακεδόνες από τα χιόνια, ο δε άγιος Σύρου από την φουρτουνιασμένη θάλασσα.



Δεν υπερβάλλω αν πω πάλι, ότι ήταν μία καλή χριστιανή και μία καλή Μητέρα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ζει μέσα στην Εκκλησία. Η Λειτουργία γι' αυτήν ήταν παράδεισος και σκεπτόμουν σήμερα, πόσο ευφραίνεται η ψυχή της από το ωραίο συλλείτουργο, την ψαλμωδία και την συρροή του λαού που προσευχήθηκαν δια την ανάπαυση της ψυχής της.



Ήταν μία αφοσιωμένη Μητέρα, ήταν ο Φύλακας Άγγελος, όχι μόνο για μένα αλλά

και για όλους τους Κληρικούς, τους οποίους συμβούλευε και αγαπούσε ως Μητέρα.

Ένα του χαρακτήρος της ακόμη είναι και η υπομονή. Εκράτησε Σταυρούς. Έθαψε τρία της παιδιά και μου έλεγε: « Βλέπω παιδί μου την Παναγία και παίρνω κουράγιο», η ζωή της ήταν ταυτισμένη με τους αγίους, ήταν ταυτισμένη με την ζωή της Εκκλησίας και είμαι βέβαιος ότι απολαμβάνει της Μακαριότητας, την οποία ετοίμασε ο Κύριος για εκείνους τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν.



Μακαριώτατε ευχηθείτε, η Χάρις του Κυρίου και της Παναγίας, δια προσευχών της Μητέρας μου, να με σκεπάζουν και όλη την οικογένειά μας και εκ βάθους καρδιάς εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη εις το τιμόνι της Εκκλησίας μας, μέσα σε μια καταιγίδα, όπως είναι η παρούσα περίσταση για να οδηγήσετε τον Κλήρο και τον Λαό εις νομάς σωτηρίους. Και πάλι όλους Σας ευχαριστώ. Ας είναι η μνήμη της αιωνία».



Τέλος εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου παρετέθη καφές και κέρασμα προς όλους, εις το Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού εις μνήμην της αιμνήστου Μητρός του, καθώς και γεύμα προς τον Μακαριώτατο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τις συνοδείες τους και τους επισήμους εις το Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Ίδρυμα Αργύρη Πετρή - Στέγη Γερόντων», στη Στυλίδα.

