

Οι Άγιοι Απόστολοι, συνεργοί του Απ. Παύλου, είναι ένα πλήθος ανθρώπων

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους](#)



Την Παρασκευή, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο και στο πλαίσιο των «ΙΕ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ 2021» πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν «πάντων των Αγίων Αποστόλων, συνεργών του Αποστόλου Παύλου εις τον καταρτισμόν της εν Κόρινθω Αγίας Εκκλησίας», προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών κ. Αγαπίου και συμπροσευχομένου του Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου. Τον Θεοφιλέστατο

πλασίωσαν Ιερομόναχοι της Ι. Μητροπόλεως.

Στην Ι. Αγρυπνία τα Ιεροψαλτικά αναλόγια κόσμησαν ο Λαμπαδάριος του Ι. Ναού κ. Ιωάννης Λιούντρης και ο Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και υπεύθυνος του Γραφείου Γάμων της Ι. Μητροπόλεως, Αιδεσ. Πρωτ/ρος π. Αθανάσιος Κοντογιάννης.















Στο κήρυγμα του ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε ότι αποτελεί ευλογημένη συγκυρία η απόδοση της εορτής της Πεντηκοστής με αυτή της Σύναξης πάντων των Αγίων Αποστόλων, συνεργών του Αποστόλου Παύλου, αφού σκοπός της Χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, απόρροια δε της εκχύσεως του Αγίου Πνεύματος είναι η Εκκλησία, η οποία αποτελεί εργαστήριο αγιότητας. Τέλος (σκοπός) της Εκκλησίας είναι ο αγιασμός των Χριστιανών.

Παράλληλα, εξήρε τον λειτουργικό ζήλο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ο οποίος ενέταξε στις εορταστικές Εκδηλώσεις προς τιμή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Τοπικής Εκκλησίας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ», τις Τοπικές Εορτές των Συνάξεων:

α) πάντων των εν Κορινθία διαλαμπάντων Αγίων και β) πάντων των Αγίων Αποστόλων, συνεργών του Αποστόλου Παύλου εις τον καταρτισμόν της εν Κορίνθω Αγίας Εκκλησίας, που εθέσπισε ο προκάτοχός του κυρός Παντελεήμων Καρανικόλας.

Οι Άγιοι Απόστολοι, συνεργοί του Απ. Παύλου, είναι ένα πλήθος ανθρώπων, που

εργάστηκαν για την Τοπική μας Εκκλησία, αλλά και για άλλες Τοπικές Εκκλησίες, όπως π.χ. ο Απόστολος Τιμόθεος, ο οποίος ήρθε από την Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος Εφέσου. Τιμούμε την μνήμη των Αποστόλων γιατί κοπίασαν, υπό τον Απόστολο Παύλο, ώστε να συσταθεί αυτή η Εκκλησία η οποία το έτος 2051 συμπληρώνει 2.000 χρόνια ζωής και υπάρξεως! Αυτό που είναι άξιο προσοχής, συνέχισε ο άγιος Κεγχρεών, είναι ότι αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι, που τιμούμε απόψε, ήταν συνδεδεμένοι με τον σύνδεσμο της εν Χριστώ αγάπης με τον Απόστολο Παύλο και αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα Αγιοπνευματικό, καθώς το Άγιο Πνεύμα είναι Αυτό που καλεί τους πάντες σε ενότητα.

Η ενότητα αυτή των Αποστόλων γύρω από τον Πρώτο μετά τον Ένα, τον Απόστολο Παύλο, φαίνεται από την βοήθεια, που του παρείχαν, όταν Εκείνος αποφάσισε να εξέλθει και να κηρύξει τον Χριστό στα Έθνη. Δεν τον βοήθησαν ο καθένας χωριστά για τη δική του προβολή και δόξα, αλλά συνολικά για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των ανθρώπων.

Εκείνο που χρειαζόμαστε, τόνισε ολοκληρώνοντας ο άγιος Κεγχρεών, ειδικά στις μέρες μας, που ο διάβολος θέλει να χωρίσει τους Χριστιανούς με «αστείες αιτίες», είναι να μείνουμε στερεωμένοι και εδραιωμένοι στην πίστη του Χριστού και στο χώρο της Εκκλησίας, όπως ακριβώς έμειναν οι Άγιοι Απόστολοι, που τιμούμε απόψε, θυσιαστικά ενωμένοι με τον Απόστολο Παύλο προσφέροντας ό,τι είχαν, πνευματικό και υλικό, για να κατορθώσουν το ακατόρθωτο, να κηρύξουν τον Χριστό σε όλη την οικουμένη και να μετατρέψουν τους αποστάτες ειδωλολάτρες σε παιδιά του αληθινού Θεού!















