

26/02/2019

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ: Δεν στηρίζουμε πολιτικούς σχηματισμούς

/ [Επικαιρότητα](#)



Ακολουθεί επίκαιρη ανακοίνωση του πολύ γνωστού στον ορθόδοξο κόσμο Σωματείου της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ σε σχέση με ερωτήματα για το αν η Ε.Ρω. στηρίζει εκκολαπτόμενες πολιτικές κινήσεις:

“Γίναμε δέκτες έρωτημάτων και παραπόνων – δυστυχώς όχι για πρώτη φορά – πώς έκκολαπτόμενες πολιτικές κινήσεις έχουν τη στήριξη της «Ένωμένης Ρωμηοσύνης, ή ότι η Ένωμένη Ρωμηοσύνη βρίσκεται πίσω από την δημιουργία τους.

Άρνούμαστε κατηγορηματικά τυχόν τέτοιους ισχυρισμούς και θλιβόμαστε πραγματικά τόσο για αυτούς που τους διαδίδουν όσο και για εκείνους που πιστεύουν ή προβληματίζονται από τέτοιους ισχυρισμούς. Και τούτο γιατί είναι

προφανές ότι δεν έχουν αντιληφθεῖ τὸν σκοπὸ τῆς προσπάθειας τῆς Ἐνωμένης Ρωμοσύνης. Ἡ θέση μας εἶναι ἐκπεφρασμένη ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή πού ἰδρυθήκαμε ὡς Σωματεῖο καὶ βρίσκεται στὸ κείμενο τῆς Ταυτότητάς μας πού ἐξηγεῖ τὸ ποιοὶ εἴμαστε. Ἐκεῖ λοιπὸν ἐπὶ λέξει ἀναφέρουμε: «...Τὸ σωματεῖο δὲν σχετίζεται μὲ κανένα τρόπο μὲ τὴν πολιτική. Ἀπὸ τὸ καταστατικό του δὲν γίνονται δεκτὰ ὡς μέλη πολιτικὰ πρόσωπα ὅσο διάστημα ἀσχολοῦνται μὲ τὴν πολιτική. Τηρεῖ τοὺς νόμους, σέβεται τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα καὶ υἰοθετεῖ ἀπόλυτα τὰ χρηστὰ ἥθη...».

Εἶναι λοιπὸν σαφές ὅτι ἡ Ἐνωμένη Ρωμοσύνη ἐκ τοῦ καταστατικοῦ της ἀπέχει μὲ κάθε τρόπο ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ ἐπομένως σὲ καμία περίπτωση δὲν τάσσεται ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ τάδε ἢ τοῦ δεῖνα πολιτικοῦ σχηματισμοῦ. Ἀντίθετα, ἐπειδὴ σκοπὸς μας εἶναι ἡ ἐνότητα τοῦ Γένους μας, ὀφείλουμε νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἀνάγκη νὰ παραμείνουμε ἐνωμένοι, αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμὲς πού περνᾶμε, μὲ κοινὸ συνεκτικὸ δεσμὸ μας τὶς Πνευματικὲς Ἀξίες πού μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες.

Ἡ Ἐνωμένη Ρωμοσύνη δὲν σχετίζεται μὲ ὀργανώσεις ἢ πολιτικὲς κινήσεις, δὲν ἔχει παραρτήματα ἢ «ἀδελφὰ» σωματεῖα καὶ πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ σωτηρία μας δὲν βρίσκεται στὰ συνθήματα καὶ τὴν πολιτικὴ ἰδεολογία. Ἀντίθετα ἔστω καὶ τώρα, ἀρκεῖ αὐτὴ τὴν ὕστατη στιγμή νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ποῦμε «Ὡς ἐδῶ!» Νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ νὰ ὑπομείνουμε ἄφοβα τὶς συνέπειες τῶν λαθῶν μας, νὰ ζητήσουμε μὲ ἐλπίδα τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγιᾶς πού πάντα μᾶς παραστέκουν καὶ νὰ τραβήξουμε τὸν ἀνήφορο τῆς Ἀλήθειας, τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Τιμιότητος”.