

Σερρών Θεολόγος για τις φωτιές: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα» (Μτθ. η,25)

/ Γνώμες



- Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου

Κάθε χρόνο τὰ δάση τῆς πατρίδος μας, ὁ φυσικός μας πλοῦτος, ἀπειλοῦνται μέ ὀλοκληρωτικό ἀφανισμό ἐξ αἰτίας τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν τοῦ καλοκαιριοῦ, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν μέγα ἐθνικό πρόβλημα. Ἡ ἀντιμετώπισή τους ἀπαιτεῖ τή συμμετοχή καί τή συστράτευση ὅλων μας σέ αὐτή τήν πανεθνική προσπάθεια, τόσο γιά τήν πρόληψη καί ἀποφυγή τῆς ἐκδήλωσής τους, ὅσο καί τή συνδρομή τῶν ἀρμοδίων ἀρχῶν στό κατασβεστικό τους ἔργο.

Πρέπει νά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ὅλους ὅτι οἱ δασικές πυρκαϊές ἀπειλοῦν τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, τό ἴδιο τό μέλλον τοῦ πλανήτη μας, τοῦ σπιτιοῦ μας δηλαδή, πού ὑφίσταται ἤδη τίς ὀδυνηρές συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Ἀνάγκη ἐπιτακτική γιά ὅλους μας εἶναι νά καλλιεργήσουμε στήν ζωή μας οἰκολογική συνείδηση, τήν ἀγάπη δηλαδή γιά τό περιβάλλον, νά βοηθήσουμε ὅλοι

μας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οικολογικής καταστροφής. **Άλλωστε μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ φυσικό μας περιβάλλον τὸ κληρονομήσαμε μὲν ἀπὸ τοὺς πατέρες μας, ἀλλὰ τὸ ἔχουμε δανειστεί καὶ ἀπὸ τὰ παιδιά μας καὶ πρέπει νὰ τοὺς τὸ παραδώσουμε καλύτερο. Ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται ἐκτενῶς «ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν», ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἁρμονίας καὶ τῆς ὠραιότητος τοῦ κόσμου, πού ἀποτελεῖ δημιουργία καὶ δῶρον τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ τὸ λεγόμενο οικολογικό ζήτημα πού καθημερινῶς γίνεται ὄλο καὶ πιό ἔντονο, εἶναι πρωτίστως πρόβλημα πνευματικό καὶ ἠθικό, συνδεδεμένο μέ τὴν ἀπιστία, ἀπληστία καὶ ἠθική φτώχεια τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.**

Δυστυχῶς καὶ ἐφέτος ἡ πατρίδα μας δοκιμάζεται σκληρὰ ἀπὸ πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μέγα μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας καὶ ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας. Παρὰ τίς ὑπεράνθρωπες καὶ γενναῖες προσπάθειες τῶν πυροσβεστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀξίζουν πολλῶν συγχαρητηρίων, ἡ οικολογική καὶ οἰκονομική καταστροφή ὑπῆρξε τεραστία. Ἰδιαιτέρως ἐπλήγησαν ἀπὸ τὴν μανίαν τοῦ πυρός οἱ περιοχές τῆς Ἀττικῆς, τῆς Ἡλείας, τῆς Μεσσηνίας, τῆς Εὐβοίας, τῆς Φθιώτιδος καὶ τῆς Μάνης. Οἱ σκέψεις μας καὶ οἱ προσευχές μας εἶναι μαζί τους.

Ὡς Σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς μέλη τῆς μεγάλης πνευματικῆς οἰκογενείας τοῦ Κυρίου μας, ἅς προσευχηθοῦμε, λοιπόν, μέ ὅλην μας τὴν δύναμη πρὸς τόν Σωτῆρα Χριστόν, ὑπὲρ καταπάσεως τῆς καταστροφικῆς λαίλαπας τοῦ πυρός καὶ τῆς κατὰ Θεόν ἐνισχύσεως τῶν ἀγωνιζομένων ἡρωϊκῶς γιὰ τὴν κατάσβεσίν της, πυροσβεστῶν, μονίμων καὶ ἐθελοντῶν, ἀλλὰ κυρίως ὑπὲρ τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται σκληρῶς καὶ ποικιλοτρόπως ἐκ τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν. Ἐξίσου σημαντικό ἐπίσης εἶναι νὰ σταθοῦμε δίπλα τους μέ πράξεις ἀλληλεγγύης γιὰ νὰ ἀνακουφίσουμε τόν ὀξύ πόνο τους καὶ τὴν ἀπολύτως δικαιολογημένη ἀγωνία καὶ θλίψη τους.

Ειδική ευχή συντεθείσα το 2007 υπό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου δια την κατάπαυσιν της οργής του πυρός

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός καὶ Σωτῆρ μας. Τούτη τὴν ὥρα τῆς μεγάλης δοκιμασίας, πού διέρχεται ὁ τόπος μας ἐξ αἰτίας τῶν πυρκαϊῶν πού κατακαίου τόν φυσικό μας πλοῦτο καὶ καταστρέφουν περιουσίες, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ καταφύγουμε στή βοήθειά Σου, ζητώντας τὸ ἔλεός Σου γιὰ τὴ σωτηρία μας. Σὺ Κύριε διεφύλαξες ἀπὸ τὴ φωτιά τοὺς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδας καὶ πολλοὺς Ἁγίους Μάρτυρές Σου ἐδόξασες, ὅταν διέταξες νὰ μὴ τοὺς ἐγγίσουν οἱ φλόγες τῆς

καμίνου καί τά πεपुरακτωμένα σίδερα τῶν βασανιστῶν τους.

Κατάπαυσε Κύριε, τούς ἰσχυρούς ἀνέμους πού πολλαπλασιάζουν τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς φωτιᾶς καί ἐνίσχυσε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ὡς καθῆκον τους τήν ἀντιμετώπισή της. Δῶσε δύναμη καρτερίας σ' ἐκείνους πού ἐπλήγησαν καί ἔχασαν τίς περιουσίες τους καί παρηγόρησε ἐκείνους πού εἶχαν στήν οἰκογένειά τους θύματα.

Δέν γνωρίζουμε, Κύριε, τίς αἰτίες αὐτῶν τῶν πυρκαϊῶν. Ἄλλ' εἴτε αὐτές ὀφείλονται στόν καύσωνα εἴτε σέ ἀμελῆ ἐνέργεια ἀνθρώπου, συγχώρησε τούς ἀμελεῖς καί διάσωσε τόν λαόν Σου καί τήν κληρονομίαν Σου ἀπό τήν ἀπειλή, ἀπό τυχόν συνέχιση τῆς καταστροφῆς καί ἀπό ἀναζωπύρωση τῶν ἐστιῶν.

Κύριε, εἴμεθα ἁμαρτωλοί καί ὁμολογοῦμε τά πάθη μας. Ὅμως Κύριε "σοί μόνῳ ἁμαρτάνομεν ἀλλά καί σοί μόνῳ λατρεύομεν". Ἀναγνωρίζουμε τά λάθη μας καί μετανοοῦμε γι' αὐτά μέ δάκρυα. Συγχώρησέ μας τούς ἁμαρτωλούς καί δίδαξέ μας τά δικαιώματά Σου. Σ' αὐτή τή δύσκολη ὥρα μέ τό εὐλογημένο χέρι Σου σκέπασέ μας καί προστάτευσε τόν τόπο μας, ρύσαι μας ἀπό πάσης περιστάσεως καί ξαναδῶσε μας τή χαρά τῆς εὐτυχίας καί τῆς ἀσφάλειας. Πρεσβευτές μας ἐπικαλούμεθα τήν Πάναγνη Μητέρα Σου καί ὅλους τούς Ἁγίους Σου. Ἀμήν».