

29/08/2021

## Εορτάστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος στην Αργολίδα

/ [Ενορίες](#)



Εορτάστηκε και φέτος στο Κιβέρι ο μεγαλύτερος των Προφητών, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Το πρωί τελέσθηκε ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος από τον Εφημέριο της Ενορίας Κιβερίου και Γενικό Αρχιερατικό της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος π. Πέτρο Αθανασόπουλο.



Την Παραμονή της εορτής, Σάββατο 28 Αυγούστου 2021, τελέσθηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός μετά θείου κηρύγματος, προεξάρχοντος του Αιδ/του Πρωτ. π. Δημητρίου Κωστόπουλου, Εφημερίου του Ι.Ν Αγίου Βασιλείου Άργους. Στον Εσπερινό συμμετείχαν αρκετοί ιερείς των γειτονικών ενοριών καθώς αρκετοί πιστοί, για να ζητήσουν την Χάρη και την ευλογία του Τιμίου Βαπτιστού.

Στον Εσπερινό παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του **Δήμου Άργους-Μυκηνών κ. Δημήτριος Κρίγγος** και κ. **Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ Κιβερίου κ. Παναγιώτης Χασάπης και η Πολιτευτής κ. Σόνια Τάνταρου-Κρίγγου.









**STUDIO B&G**  
ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ - ΡΑΣΣΙΑΣ





Επίσης, ο Εσπερινός της εορτής τελέστηκε και στον προσφάτως ανακαινισμένο

Βυζαντινό Ιερό ναό, που βρίσκεται στο χωριό Ήρα της Αργολίδας.

Ο ναός ανήκει στον ενοριακό ναό Αγίου Γεωργίου Ήρας και με την αρωγή των κατοίκων, των επιτρόπων και του δραστήριου Ιερέα π. Θεόδωρου, ο κοιμητηριακός ναός έχει συντηρηθεί εξ ολοκλήρου.

Κάθε χρόνο πάρα πολύς κόσμος από τις γύρω περιοχές του Άργους και του Ναυπλίου, παρακολουθεί τον πανηγυρικό εσπερινό.

Φέτος την ακολουθία τέλεσε ο **Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπουλέσης**, ο οποίος κήρυξε και τον **θείο λόγο**. Στον εσπερινό παραβρέθηκε κι ο πρόεδρος του **ΙΣΚΕ**, πρωτοπρεσβύτερος π. **Γεώργιος Σελλής**, ενώ έψαλλε ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Δημήτριος Καρκαλάτος.



*rbt*





*rbt*







rbt

Λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του covid-19, δεν πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά η περιφορά της Ιερής εικόνας του Τιμίου Προδρόμου.

Στο τέλος του εσπερινού ο εφημέριος του ναού π. Θεόδωρος Μποτσώνης ευχαρίστησε τους Ιερείς και τον κόσμο που παραβρέθηκαν στην εορτή.

Τέμνει κεφαλήν χεῖρ μαιφόνος ξίφει,  
Τοῦ χεῖρα θέντος εἰς κεφαλήν Κυρίου.  
Εἰκάδι ἀμφ' ἑνάτη Προδρόμου τάμεν ἀύχένα χαλκός.

«Οὐκ ἔξεστὶ σοὶ ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δεν σου επιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴ γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὅποιος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, που ἀποτελοῦσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιά Ἡρώδη Αντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου τοῦ Ἡρωδιάδος, που ἦταν, γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Φιλίππου. Ὁ Ἡρώδης, μὴ ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους τοῦ Προδρόμου, τὸν φυλάκισε. Σὲ κάποια γιορτὴ ὅμως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρώδης υποσχέθηκε με ὄρκο νὰ δώσει στὴν κόρη τῆς Ἡρωδιάδος ὅτι ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορὸς τῆς. Τότε ἡ αἰμοβόρος Ἡρωδιάς εἶπε στὴν κόρη τῆς νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Πράγμα που τελικὰ ἐγένε. Ἔτσι, ὁ ἑνδοξὸς Πρόδρομος τοῦ Σωτήρα θὰ παραμένει στους αἰῶνες ὑπόδειγμα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ υπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς διαφθοράς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες. Καὶ νὰ τι λένε οἱ 24 πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκάλυψης στὸ Θεὸ γιὰ τοὺς διεφθαρμένους: «ἦλθεν... ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν

κριθήναι... καὶ διαφθείραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν». Ἦλθε, δηλαδή, ο καιρὸς τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ κριθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ καταστρέψῃς (Θεέ μου) ἐκεῖνους, ποὺ με τὴ διεφθαρμένη ζωὴ τοὺς διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν τὴ γῆ.

```
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>
```