

01/09/2021

1 Σεπτεμβρίου: Αρχή της Ινδίκτου

/ [Βίοι Αγίων](#)



Πρώτη Σεπτεμβρίου σήμερα και θεωρείται αρχή του Εκκλησιαστικού έτους. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιησού του Ναυή, ο οποίος υπήρξε διάδοχος του θεόπτη Μωυσή. Επίσης, τιμούμε τη μνήμη του Οσίου Συμεών του Στυλίτου, της μάρτυρος Καλλίστης και των αγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων γυναικών, που κατάγονταν από την Αδριανούπολη της Θράκης και μαρτύρησαν επί αυτοκράτορα Λικινίου, και του

διδασκάλου τους, Αμμούν διακόνου.

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματά των μαρτύρων γυναικών: Αδαμαντινή, Καλλιρρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειώ, Θάλεια, Μαριάνθη, Ευτέρπη, Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ερατώ, Πολύμνια, Δωδώνη, Αθηνά, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ασπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη, Ερασμία, Ερμηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα, Αντιγόνη, Πανδώρα, Χάιδω, Λάμπρω, Μόσχω, Αριβοία, Θεονύμφη, Ακριβή, Μελπομένη και Ελπινίκη.

«Εὐφραινέσθω ὁ λαὸς Κυρίου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων· καὶ μεγαλύνθητι, ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ τῇ νίκῃ τῶν ἀθληφόρων· πᾶσαν πλάνην γὰρ τῶν εἰδώλων πατήσασαι τὸν Χριστὸν γενναίως ὡμολόγησαν· οὐ τὸ πῦρ ἐδειλίασαν, οὐ τὸ ξίφος, οὐ πᾶσαν ἄλλην βάσανον· ἔνδον γὰρ τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἐλάλει ἡ χάρις τοῦ Παρακλήτου· διὸ νομίμως ἀθλήσασαι καὶ στεφανωθεῖσαι ἰκετεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν» (Εἰς τὴν λιτὴν. Στιχηρὸ ἰδιόμελο τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν. Ἦχος γ´).

Σήμερα, ὅπως ἤδη αναφέραμε, εορτάζουμε τὴν ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τὴν ἐναρξὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Ἡ ὀνομασία «Ἰνδικτος» προέρχεται ἀπὸ τὴ λατινικὴ λέξις *indictio* καὶ σημαίνει ὀρισμός. Πρόκειται γιὰ τὸ Ρωμαϊκὸ αυτοκρατορικὸ διάγγελμα, σύμφωνα με τὸ ὁποῖο οἱ υπῆκοοι τῆς Ρωμαϊκῆς αυτοκρατορίας ἔπρεπε τὴν πρώτη Σεπτεμβρίου, ἀρχὴ τοῦ οικονομικοῦ ἔτους, νὰ πληρώνουν φόρο γιὰ τὴ συντήρησι τῆς στρατοῦ.

«Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα δημιουργήσας, καὶ ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ τὴν πόλιν ἡμῶν φύλαττε ἀπολιόρκητον· τοὺς δὲ πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανον, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς κατὰ τῶν πολεμίων, διὰ τῆς Θεοτόκου δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.» (Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς Ἰνδίκτου, Ἰωάννου Μοναχοῦ. Ἦχος α´).

Ἐνεκα τοῦ ὅτι τὸ μῆνα Αὐγούστο συμπληρώνεται ἡ συγκομιδὴ ἀρκετῶν εἰδῶν καρπῶν τοῦ ἔτους, ὁ μῆνας Σεπτέμβριος λογαριάζεται ὡς ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους.

Ἡ Ἐκκλησία, με δεήσεις καὶ ὕμνους, προσεύχεται πρὸς τὸν Κύριο καὶ Δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὅπως χαρίζει κατὰ τὴ διάρκειά τοῦ νέου ἔτους κάθε εὐλογία καὶ ευκαιρία γιὰ τὴ δημιουργία ἀγαθῶν ἔργων πρὸς δόξα Θεοῦ.

Καθ' ὅλη τὴ διάρκειά τοῦ ἔτους εὐχόμεσθε μέσα στη λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας: «ὑπὲρ ευκρασίας ἀέρων, ευφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν». Ὅμως, ἡ ἀλαζονεία καὶ «ἀπληστία» τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἐπέφερε

την απομάκρυνση από το Θεό, την καταπάτηση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανελέητη σπατάλη και τη ρύπανση των φυσικών πηγών και την εξάντληση των φυσικών πόρων και ταυτόχρονα την αύξηση της τοξικότητας και των αποβλήτων.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, που συγκροτήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, επαναβεβαιώνει αυτή την ευαισθησία και την ευθύνη μας με τα ακόλουθα:

«Ἡ οἰκολογική κρίσις, ἡ ὁποία συνδέεται πρὸς τὰς κλιματολογικὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανῆτου, καθιστᾷ ἐπιτακτικὸν τὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ, διὰ τῶν εἰς τὴν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τὴν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Ἡ ἀπληστία διὰ τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν ὁδηγεῖ εἰς τὴν πνευματικὴν πτώχευσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ εἰς τὴν καταστροφὴν τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νὰ λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι περιουσία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ Δημιουργοῦ: «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. κγ´ 1). Οὕτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τονίζει τὴν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς καλλιέργειας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ θεοσδότου περιβάλλοντος καὶ διὰ τῆς προβολῆς τῶν ἀρετῶν τῆς ὀλιγαρκείας καὶ τῆς ἐγκρατείας. Ὁφείλομεν νὰ ἐνθυμώμεθα ὅτι ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλὰ καὶ αἱ μελλοντικαὶ γενεαὶ ἔχουν δικαίωμα ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐχάρισεν ὁ Δημιουργός».

Ἀς παρακαλέσουμε τὸν Πανάγιο Τριαδικὸ Θεό, Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου, νὰ εὐλογήσῃ τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, χαρίζοντάς μας τὸν ἀπαραίτητο πνευματικὸ ὀπλισμὸ με νέες δυνάμεις καὶ ἀντοχές, καθὼς καὶ ετοιμότητα γιὰ νέους πνευματικούς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν καθημερινῶν κινδύνων καὶ θλίψεων καὶ με προοπτικὴ τὸν ἐν Χριστῷ ἀγιασμό.

«Καὶ τὴν πόλιν ἡμῶν φύλαττε ἀπολιόρητον» ἀπὸ κάθε ἐπιβουλή ορατὸ καὶ ἀόρατο ἐχθρό. Ἡ νέα πανδημία Κόβιτ-19 τοῦ 21οῦ αἰῶνα, μέχρι τὴν πλήρη ἐξαφάνισή της ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν, με τὴ συμβολὴ ὅλων, θα μας υπενθυμίζει τὴν ἀδυναμία καὶ τὴ δύναμή μας. Μόνον εἴμαστε ἀδύναμοι. Με τὴν παραδοχὴ τῆς παντοδυναμίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γινόμαστε δυνατοὶ καὶ ἀνθεκτικοὶ καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, ἀφοῦ συνεχίζουμε νὰ τηροῦμε τὰ πρωτόκολλα υγιεινῆς τῆς υπεύθυνης πολιτείας.

Καλὸ καὶ εὐλογημένο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος.

Τοῦ Ἐπισκόπου Μεσσαορίας Γρηγορίου