

«Η αποποίηση του Σταυρού είναι αποποίηση του Χριστού»

[Πατριαρχία / Πατριαρχείο Βουλγαρίας](#)



Στη σημασία που έχει το να φέρουμε οι Χριστιανοί τον Σταυρό μας και να μην τον αποποιούμαστε επικεντρώθηκε στην ομιλία του για την ημέρα της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ.κ. Νεόφυτος.

Διαβάστε το μήνυμά του:

Αδελφοί και Αδελφές εν Κυρίω,

Η γιορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Χριστού μάς μεταφέρει στις αρχές του μακρινού τέταρτου αιώνα, στα πρώτα χρόνια της βαπτισμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν χάρη στον ζήλο της Αγίας ισαποστόλου βασίλισσας Ελένης ανακαλύφθηκε ένα από τα πιο υπέροχα ιερά του Χριστιανικού κόσμου, ο Σταυρός επάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Ο σταυρός, που στην αρχαιότητα ήταν ο δρόμος για τον πιο επαίσχυντο θάνατο και τον οποίο ο Κύριος μετέτρεψε σε όργανο της σωτηρίας μας και στο πιο σημαντικό σύμβολο υπαγωγής μας στην αγία Του Εκκλησία, σήμερα υψώνεται πάνω από όλο τον κόσμο, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο

χριστιανικός δρόμος είναι σταυρικός. Ένα μονοπάτι γεμάτο με κάθε είδους δοκιμασίες και δυσκολίες που ξεπερνάμε με τη δύναμη του Σταυρού. Ένα μονοπάτι, που πήρε πρώτος ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, εξαιτίας μας, και το οποίο είναι ακανθώδες και εξαντλητικό, αλλά που είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας για εμάς, που βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού.

Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μάς το δίδαξε αυτό: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.» (Κατά Ματθαῖον 16:24), γιατί, για εμάς που θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριο, είναι αδύνατον να μην του μοιάσουμε και στον τρόπο που θα φέρουμε τον Σταυρό μας. Η αποποίηση αυτού είναι, επίσης, αποποίηση του ίδιου του Χριστού, ο οποίος υπέστη τα πιο φοβερά και ταπεινωτικά βάσανα, για να απαλλάξει την ανθρωπότητα από τη δύναμη του θανάτου και της φθοράς, να αποκαταστήσει την αρχική αξιοπρέπεια του ανθρώπου και να μας δώσει ζωή “σε αφθονία” (γὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. (Κατά Ιωάννην 10:10). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μεταφορά του Τιμίου Σταυρού είναι μεγάλη τιμή για κάθε χριστιανό. «Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστὶ, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστὶ (Α Κορ. 1,18 - Διότι το περί σταυρού θείον κήρυγμα εις εκείνους μεν, που απιστούν και επιμένουν να βαδίζουν τον δρόμον της απωλείας, φαίνεται και θεωρείται μωρία· εις ημάς όμως, που το εδέχθημεν και ευρισκόμεθα στον δρόμον της σωτηρίας, είναι, όπως και η προσωπική μας πείρα βεβαιώνει, δύναμις Θεού).

Ας αξιοποιήσουμε γενναιόδωρα αυτήν τη δύναμη, για να έχουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας τον Σταυρό του Χριστού και μαζί του να ξεπερνάμε κάθε πειρασμό και δοκιμασία, που θέλει να μας κλείσει τον δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού. Για το μυστήριο του Σταυρού, ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι «αυτός είναι ο Σταυρός - να πεθάνεις για όλο τον κόσμο, να υποφέρεις τις λύπες, τους πειρασμούς και άλλα βάσανα του Χριστού. Όταν φέρουμε τον σταυρό μας με τέλεια υπομονή, μιμούμαστε τα βάσανα του Χριστού και έτσι δοξάζουμε τον Θεό και Πατέρα μας - ως υιοί Του κατά χάρη και συν -κληρονόμοι του Χριστού».

Ο σταυρός είναι η δύναμη και η δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και επομένως είναι η δύναμη και η δόξα της αγίας Του Εκκλησίας και καθενός από εμάς. Η χαρά της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη αυτήν την ημέρα - γιατί ο Σταυρός του Κυρίου είναι «ένα ανίκητο τρόπαιο ευσεβείας, μια πύλη του παραδείσου, μια επιβεβαίωση των πιστών, μια ασπίδα της Εκκλησίας με την οποία η κατάρα νενέκρωται και ξεπερνιέται η δύναμη του θανάτου. «Ανεβήκαμε από τη γη στον Παράδεισο» όπως λέει ο Μέγας Εσπερινός της Υψώσεως.

Λατρεύοντας τον Σταυρό, λατρεύουμε Εκείνον που σταυρώθηκε πάνω του.

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τιμούμε Εκείνον που ανέβηκε πρώτος, ανεβαίνοντας στον Παράδεισο ως Θεάνθρωπος, ανεβάζοντας εμάς, τους αδελφούς Του, στη Βασιλεία του Πατρός. Γι' αυτό την πανηγυρική ημέρα αυτή, η Εκκλησία ψάλλει και υμνεί: «Τον Σταυρό Σου προσκυνούμεν, Δέσποτα, και την Αγία Σου Ανάσταση δοξάζουμε».

Η δύναμη και η νίκη του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού του Χριστού να είναι μαζί σας!

Καλή και ευλογημένη εορτή!

† Νεόφυτος

Πατριάρχης Βουλγαρίας

Επιμέλεια-Μετάφραση: Ευγενία Δίτσα