

16/10/2021

Σερρών: Ο Θεός είναι Εκείνος που ευλογεί τους κόπους

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτης](#)



Με τη χάρη του αγίου Θεού και τις ευχές του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, έλαβε χώρα η πρώτη εφετινή Σύναξη ιερέων υπευθύνων νεότητας, κατηχητών και κατηχητριών και ραδιοφωνικών παραγωγών, συνεργατών και ηχοληπτών του Ρ/Σ «Ράδιο Κιβωτός» της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης, σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, στον ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνος Σερρών, με αφορμή την έναρξη του νέου ιεραποστολικού και κατηχητικού έτους 2021-2022.

Μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος ανέφερε: «Η κατηχητική διακονία της Εκκλησίας μας, η οποία ανήκει στον εσώτατο πυρήνα του έργου και της

αποστολής Της ως και η αγιοπνευματική και παρακλητική μαρτυρία Της μέσω και του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, αφορούν στην δόξα του Θεού και στην οικοδομή του Εκκλησιαστικού Σώματος και ως εκ τούτου πρέπει να υπηρετούνται με δοξολογική διάθεση, ταπεινό φρόνημα και υψηλή συναίσθηση της τιμής, της ευλογίας αλλά και της ευθύνης έναντι του Κυρίου μας και της Εκκλησίας Του. Το άγιο αυτό έργο προϋποθέτει, προς ευόδωσίν του, βαθεία και καθαρή πίστη και αγάπη στον θείο Οικοδεσπότη Χριστόν, ολόθυμη προσευχή, λειτουργική ζωή και εμπειρία, υπακοή στην Εκκλησία, θυσιαστικό φρόνημα, **εκκλησιαστικό ήθος, έμπνευση, ταπείνωση, πρωτοτυπία, σοβαρότητα, πνεύμα συνεργατικότητας**, υπομονή στις επώδυνες στιγμές αγωνίας και αγώνος. Το κατηχητικό έργο όταν επιτελείται με αυτές τις προϋποθέσεις είναι πράγματι μια δυνατή προσευχή προς τον Θεό. **Ο άγιος Θεός είναι Εκείνος που ευλογεί τους κόπους και τις αγωνίες αυτού του έργου** και το κάνει να καρποφορεί. Μαζί με τον Αρχηγό της ζωής μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος αγιάζεται, φωτίζεται, θεραπεύεται, ελευθερώνεται και νιώθει ασφαλής και ικανός να

της».





Το πρωί, τελέσθηκε η θ. Λειτουργία, μετά το τέλος της οποίας οι προσκεκλημένοι γεύθηκαν το κέρασμα που δόθηκε σε όλους.

Στη συνέχεια τελέσθηκε υπό του Σεβ. κ. Θεολόγου, η ακολουθία του αγιασμού για τα στελέχη των κατηχητικών δράσεων και των ραδιοφωνικών εκπομπών της Εκκλησίας των Σερρών.

Ακολούθως, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ανέπτυξε εισήγηση, στην οποία, αφού ευχαρίστησε υικώς τον Σεβ. κ. Θεολόγο, για την ιδιαίτερη ευλογία - τιμή, στην συγκεκριμένη διακονία, τόνισε αφενός μεν την μοναδική και διαρκή αξία του κατηχητικού έργου στην Εκκλησία και μάλιστα στα ελληνικά νιάτα της σύγχρονης ταραγμένης εποχής, αφετέρου δε την ανάγκη ενίσχυσης του έργου ευαγγελισμού και κατηχήσεως του λαού μας στα ζωηφόρα νάματα του ευαγγελικού λόγου και της κατά Χριστόν ζωής.



Έπειτα, ο Διευθυντής του Ρ/Σ «Ράδιο Κιβωτός» της Εκκλησίας των Σερρών, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος Καμπουρίδης, ομίλησε για την δυναμική μαρτυρία της Εκκλησίας, η οποία προσφέρει μέσα από την συχνότητα των 99,2 των FM τον πάντα σωστικό και αληθινό λόγο του Κυρίου. Ανέπτυξε τις προοπτικές τεχνολογικής εξελίξεως του Ρ/Σ, ο οποίος μετρά 17 έτη συνεχούς λειτουργίας. Ευχαρίστησε δε τον σεπτό Ποιμενάρχη της κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησίας κ. Θεολόγο, τον εμπνευστή και δημιουργό του πνευματικού αυτού άμβωνος της Εκκλησίας για το ανύστακτο ενδιαφέρον και την πατρική του μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του, τονίζοντας εκ παραλλήλου την πολύτιμη πνευματική προσφορά του «Ράδιο Κιβωτός» στον χρόνο της παρούσης υγειονομικής κρίσεως. Ήταν προσφορά ελπίδος, παρηγοριάς και δυνάμεως.



Στη συνέχεια, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, με τον μεστό αγιοπνευματικό του λόγο, βγαλμένο μέσα από τον πλούτο της πατρικής του αγάπης και εμπειρίας, από την πολύχρονη διακονία του και στους νεανικούς και εν γένει κατηχητικούς τομείς, επανέλαβε τις βασικές πνευματικές και εκκλησιολογικές αρχές αυτού του έργου πρώτης προτεραιότητας της Εκκλησίας μας, τον σκοπό της κατηχητικής διακονίας προς την νεότητα αλλά και όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα.



Μετά το πέρας των ομιλιών, ο Σεβ. επέδωσε τα διοριστήρια έγγραφα στους υπευθύνους ιερείς, τους κατηχητές, κατηχήτριες και τους συνεργάτες του Εκκλησιαστικού Ρ/Σ «Ράδιο Κιβωτός», καθώς και μία ευλογία ιδιαίτερη, ένα πνευματικό βιβλίο, ευχόμενος σε όλους πλούσια την ευλογία του Θεού στη ζωή και την διακονία τους.

Εξωτερική φώτο αρχείου