

## **Ο Σάμου Ευσέβιος για τον έναν χρόνο από τη «θλιβερή επέτειο»**

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών



**Στη “θλιβερή επέτειο” της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τον φονικό σεισμό που χτύπησε το νησί της Σάμου στις 30 Οκτωβρίου 2020 που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεαρά παιδιά να χάσουν τη ζωή τους αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος.**

“Ένα χρόνο τώρα αναλογιζόμαστε τους αγώνες και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση, την υποστήλωση και την ετοιμορροπία των Ναών μας και τις μελέτες αποκαταστάσεώς τους. Έχουμε δρόμο ακόμη. Μας χρειάζεται υπομονή και επιμονή, προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς. Ελπίζουμε”, σημειώνει ο

Σεβασμιώτατος και καλεί όλους να αναλογισθούμε την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού στη ζωή μας και κυρίως ας μάθουμε να ζητούμε την χάρη και το έλεος του Θεού ζώντας κατά το θέλημά Του.

### **ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:**

*“Συμπληρώνεται σήμερα ένα έτος από τον περυσινό φονικό σεισμό, από τον οποίο βιώσαμε με θλίψη την απώλεια δύο νέων, αλλά και την καταστροφή οικιών και κτιρίων, αλλά και πολλών Ιερών Ενοριακών και Μοναστηριακών Ναών. Οι συνήθεις ρυθμοί της ζωής μας ανετράπησαν απότομα σε πολλούς τομείς. Στο πεδίο της Εκκλησιαστικής μας ζωής οι θείες λειτουργίες και οι λοιπές ιερές Ακολουθίες τελούνται ακόμη σε Αίθουσες ή σε μικρά Παρεκκλήσια και τούτο σχεδόν σε όλες τις πόλεις και χωριά Σάμου. Έτσι από την πρώτη στιγμή κατανοήσαμε πως η Παναγία μας και οι προστάτες μας Άγιοι, κράτησαν με την παρουσία τους το μένος του σεισμού και προτίμησαν να πληγεί το μεγαλύτερο μέρος των δικών τους Ναών και όχι τα σπίτια των ανθρώπων.*

*Ένα χρόνο μετά έχουμε ακόμη την ευκαιρία να δεχθούμε ταπεινά ο,τι συνέβη ως μια ευεργετική παιδαγωγία, την οποία επέτρεψε ο Κύριος σύμφωνα με την σοφή πρόνοιά Του για την ζωή και τη σωτηρία μας.*

*Ένα χρόνο τώρα αναλογιζόμεθα τους αγώνες και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση, την υποστύλωση και την ετοιμορροπία των Ναών μας και τις μελέτες αποκαταστάσεώς τους. Έχουμε δρόμο ακόμη. Μας χρειάζεται υπομονή και επιμονή, προς όλους τους εμπλεκομένους Φορείς. Ελπίζουμε.*

*Ας θυμηθούμε πόσες φορές και από πόσες συμφορές λυτρωθήκαμε με τη χάρη του Θεού, ως Έθνος, ως κράτος, ως ακρίτες και πόσες φορές με την χάρη του Θεού αναδειχθήκαμε νικητές και τροπαιοφόροι.*

*Τέλος ας αναλογισθούμε την αναγκαιότητα της χάρης του Θεού στη ζωή μας και κυρίως ας μάθουμε να ζητούμε την χάρη και το έλεος του Θεού ζώντας κατά το θέλημά Του. Ο,τι κι αν επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, τούτο είναι πάντοτε για το καλό και το συμφέρον μας”.*

