

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ρατσισμός και (αντι-)εμβολιασμός

/ Γνώμες



- του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου

Μέ αφορμή πού άκροδεξιές και ναζιστικές όργανώσεις σέ όλη τήν Εύρώπη στράφηκαν μέ συλλαλητήρια και δυναμικές άντιδράσεις έναντίον τών έμβολίων και τών προστα-τευτι-κών μέτρων για τον κορωνοϊό, προσπάθησα νά έντοπίσω τήν αίτία τών άντιδράσεων αυτών. Διερωτήθηκα: Γιατί οί άκροδεξιές αυτές όργανώσεις είναι έναντίον τών προστατευτικών μέτρων και του έμβο-λιασμοϋ;

Έγραψα ένα σχόλιο πού δημοσιεύθηκε στην Έφημερίδα μας «Έκ-κλη-σιαστική Παρέμβαση» για τό θέμα, τό όποιο παραθέτω στην συνέχεια:

«Οί αντιδράσεις τών ναζιστικῶν μορφωμάτων έναντίον τοῦ ἐμβολίου καί τών προστατευτικῶν μέτρων καί στην πατρίδα μας, κυρίως στην Εὐρώπη μοῦ προκάλεσαν τήν ἀπορία για τό τί σχέση μπορεῖ ὑπάρχει μεταξύ τοῦ ναζισμού (ἀκροδεξιῶν) καί τοῦ ἀντι-εμβο-λιασμοῦ, καί γιατί ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτήν τήν θεωρία εἶναι ἐναν-τίον τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων.

Κατ' ἀρχάς σκέφθηκα ὅτι πιθανόν τό χρησιμοποιοῦν αὐτό τό θέμα ὡς ἀφορμή για νά ἐκφράσουν τήν ἀντίδρασή τους στην Κυβέρνηση πού θέλει τόν ἐμβολιασμό τῶν ἀνθρώπων ἢ εἶναι ἐναντίον τῶν μεγάλων Ἑταιρειῶν ἢ ἐπιδιώκουν νά προ-σεταιρισθοῦν αὐτούς πού ἀντιδροῦν για τήν ἐνίσχυση τῆς ὀργα-νώσεώς τους.

Ὅμως, συζητώντας μέ κάποιον φίλο μου πού διατύπωσε σοβαρά ἐπιχειρή-ματα, κατάλαβα ὅτι τό θέμα εἶναι βαθύτερο, δηλαδή ἔχει βαθιές ρίζες καί δέν εἶναι τόσο ἀπλό καί ἀθῶο.

Ὁ Νίτσε μέ τίς θεωρίες του προσδίδει στόν «ὑπεράν-θρωπό» του τέσσερα στοιχεῖα. Τό πρῶτον ἡ ἀνάγκη νά φονευθῇ ὁ Θεός, τό δεύτερον τό νά μή λυπᾶται κανείς τόν πλη-σίον, τό τρίτον ὁ ἀνεύθυνος καί ἀνελέητος πόθος για τήν ἐξουσία καί τό τέταρτον ὅλα ἐπιτρέπονται. Για τόν ὑπεράν-θρωπο δέν ὑπάρ-χει οὔτε καλό οὔτε κακό, καί αὐτό ἐπηρέασε τίς θεωρίες τοῦ Χίτλερ για τήν Ἀρία φυλή, καί κάθε τί πού εἶναι ἀδύνατο καί ἀσθενικό πρέπει νά ἐκλείψη.

Τέτοιες θεωρίες εὐνοοῦν τόν κοινωνικό δαρβινισμό καί τήν εὐγονική. Ὁ ὅρος εὐγονική εἰσήχθη τό 1883 ἀπό τόν Francis Galton ἐξάδελφο τοῦ Δαρβίνου. Σύμφωνα μέ τήν θεωρία αὐτή ἡ ἀνθρώπινη φυλή χρειαζόταν ἕνα εἶδος τεχνητῆς ἐπιλογῆς, κατ' ἀντίθεση μέ τήν φυσική ἐπιλογή. Ἔτσι, πρέπει νά ἐλέγχεται καί νά ἀπο-φεύγεται ἡ ἀναπαραγωγή τῶν ἀδυνάτων καί τῶν ἀσθενῶν, καί νά ἐπιζοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού εἶναι δυνατοί, ἰσχυροί, ὑγιεῖς. Καί, βέβαια, αὐτά ἰσχύουν καί στίς θεωρίες πού σχετί-ζονται μέ τήν ἀναπαραγωγή τῶν ἀνθρώπων, ὅποτε ἐφαρμό-ζονται οἱ ἐκτρώ-σεις, ἀλλά καί σέ ἤδη ζῶντες ἀνθρώπους πού εἶναι ἀσθενεῖς μέ ἀνιάτα νοσήματα, μέ τήν πρακτική τῆς εὐθανασίας.

Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ μεγάλης ἡλικίας ἄνθρωποι πού εἶναι συντα-ξιοῦχοι, ἀλλά καί οἱ ἄρρωστοι θεωροῦνται ἀπό αὐτούς πού ἔχουν τέτοιες ναζιστικές καί ρατσιστικές θεωρίες, ὡς ἄχρηστοι για τήν κοινωνία, καί ἀποτελοῦν τροχοπέδη στό κοινωνικό σύνολο καί γι' αὐτό πρέπει νά ἐξαφα-νισθοῦν.

Μέσα σέ αὐτήν τήν ἰδεολογική προοπτική τά ἐμβόλια δη-μιουργοῦν ἀρνητικές

καταστάσεις στην κοινωνία, αφού έπιζοῦν γιά πολλά χρόνια ἄνθρωποι μέ ἀνιάτες ἀσθένειες, μέ ἀποτέλεσμα νά ζημιώ-νεται τό Κράτος, οἱ ἀσφαλιστικές Ἐταιρεῖες, καί τό Σύστημα Ὑγείας μιᾶς Χώρας. Γι' αὐτόν τόν λόγο μερικοί ἰδεολόγοι ἀντι-εμβολιαστές ἐπι-διώκουν τήν ἀπελευθέρωση τῆς κοινωνίας ἀπό τά ἀσθενικά στοι-χεῖα.

Ἴσως καί «ἡ ἀνοσία τῆς ἀγέλης» νά ἐντάσσεται μέσα σέ αὐτήν τήν προοπτική, δηλαδή νά περάση ὁ ἴός καί νά ἐξαφανίση τά ἄρρωστα ζῶα, ὥστε νά παραμένουν τά ὑγιῆ καί δυνατά.

Ἐναντίον αὐτῆς τῆς ναζιστικῆς καί ρατσιστικῆς νοοτρο-πίας ἀντιδρᾷ τό πολιτισμένο Κράτος πού προστατεύει ὅλους τούς πολίτες του καί ἰδιαίτερα τούς ἀνήμπορους σωματικά ἀνθρώπους, ἔστω κι' ἂν κοστίζει οἰκονομικά γιὰ αὐτό εἶναι τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ πολιτισμός καί ὁ ἐκδημοκρατισμός μιᾶς Χώρας ἐντοπίζεται κυρίως στό ὅτι τό Κράτος δείχνει τόν ἀλτρουϊσμό καί τήν φιλανθρωπία στους ἀδυνάτους ἀνθρώπους.

Ἔτσι, ἡ σύνδεση τῶν ρατσιστῶν-ναζιστῶν μέ τό ἀντιεμβο-λια-στικό κί-νη-μα εἶναι προφανές.

Φυσικά ὅλοι οἱ ἀντιεμβολιαστές δέν διακατέχονται ἀπό τέτοιες ἀπόψεις, ἀφοῦ ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀφετηρίες, ὅμως στό μικρό αὐτό σχόλιο προ-σπάθησα νά ἐντοπίσω τήν σχέση μεταξύ αὐτῶν τῶν ρατσιστικῶν-φασιστικῶν μορφωμάτων καί τοῦ ἀντιεμβολιασμοῦ, ὅταν μάλιστα ἐκφρά-ζεται μέ δυναμικό τρόπο».

Αὐτό ἦταν ἕνα πρῶτο σχόλιο πού ἔγραψα γιά τό θέμα αὐτό, χωρίς νά ἀναφέρομαι σέ Χριστιανούς ἀντιεμβολιαστές, πού κινοῦνται ἀπό διαφορετικά αἷτια, οἱ ὁποῖοι συγχέουν τήν πίστη μέ τήν ἐπιστήμη καί καταλήγουν σέ ἐσφαλμένα συμπεράσματα, πού ἐκφεύγουν ἀπό τήν Ὁρθόδοξη θεολογία καί ἐκφράζονται ἀπό τήν σχολαστική καί προτεσταντική θεολογία.

Δέν ἀναφέρθηκα σέ αὐτήν τήν κατηγορία καίτοι οἱ φανατικοί Χριστιανοί μέ χλεύασαν μέ ἐμπάθεια, κατά τόν συνήθη τρόπο τους.

Ὅμως χρειάζεται νά παραθέσω ἐπιπρόσθετα στοιχεῖα στό παρόν ἄρθρο πού ἀναφέρονται στήν σχέση ρατσισμοῦ-ναζισμοῦ καί ἀντιεμβο-λιασμοῦ.

Ὁ ρατσισμός ἢ φυλετισμός εἶναι ἡ θεωρία ἐκείνη «πού στηρίζεται πάνω στήν ἀποψη τῆς βιολογικῆς ἀνισότητος τῶν ἀνθρώπων, καί δια-κηρύσσει ὅτι ἡ ἱστορία τῆς κοινωνίας καί τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτι-σμοῦ ὑπακούει σέ αἰωνίους καί ἀναλλοίωτους νόμους». Οἱ ὀπαδοί τοῦ ρατσισμοῦ ἐπιδιώκουν νά ἀποδείξουν «ὅτι ὁ κόσμος ἀναγνώριζε ἀνέ-καθεν ἀνώτερες καί κατώτερες φυλές, δηλαδή, αὐτές πού

δέν μπορούν νά αναπτύξουν κάποιον πολιτισμό, είναι καταδικασμένες νά υπομένουν τήν δουλεία, ένῶ οί άνώτερες, πού δημιουργοῦν ἢ άφο-μοιώνουν τόν πολιτισμό, μπορούν καί δικαιούνται νά έκμεταλ-λεύονται τίς κατώ-τερες» (Άντώνης Διαμαντίδης).

Ἡ Έλενα Μπλοβάτσκι τό 1888 σέ δύο τόμους πού συνέγραψε μέ τίτλους κοσμογένεση καί άνθρωπογένεση άνέπτυξε τήν θεωρία περί «ριζικῶν φυλῶν», πού εἶναι στάδια στήν άνθρώπινη εξέλιξη, σύμφωνα μέ τήν όποία ἡ άνθρωπότητα διαιρεῖται σέ έπτά φυλές πού χωρίζονται σέ έπτά ύποφυλές καί αὐτές σέ έπτά πολιτισμούς ἢ καθεμιά. Ἡ πρώτη φυλή ἦταν αίθερική, πού δέν ύπάρχει• ἡ δεύτερη φυλή ἦταν ύπερ-βορεία, έρμαφρόδιτη πού δέν ύπάρχει• ἡ τρίτη φυλή ἦταν ἡ Λεμούρια, μαύρου χρώματος• ἡ τέταρτη φυλή ἦταν ἡ Άτλαντία, κιτρίνου-καφέ χρώματος, εἶχαν μογγολικά χαρακτηριστικά καί άναμείχθηκαν μέ τούς κόκκινους Ἰνδιάνους• ἡ πέμπτη φυλή εἶναι ἡ Άρία, λευκοῦ χρώματος• ἡ έκτη φυλή άναμένεται καί «θά δημιουργηθῆ μέ εύγονική καί έπιλε-κτική άναπαραγωγή»• καί ἡ έβδομη φυλή άναμένεται νά έλθῃ, πού θά εἶναι «ό ύπεράνθρωπος» ἢ «ό νέος άνθρωπος» πού θά προέλθῃ μέ τήν έξελικτική διαδικασία μέσα άπό τά «σκαλοπάτια».

Αὐτές οί θεωρίες εἶναι τό θεμέλιο τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, πού τόν 19ο αἰώνα έπηρέασαν πολλές μυστικιστικές όργανώσεις, «άφοῦ υιοθετήθηκαν καί άπό τούς τέκτονες Ροδόσταυρους, Ἰλλουμι-νάτι, “Έταιρεία τῆς Θούλης” καί “τό Τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς”. Άξίζει νά σημειωθῆ ότι ἡ Έταιρεία τῆς Θούλης καί τό Τάγμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς υπῆρξαν ό πυρῆνας τοῦ Τρίτου Ράιχ». Ἡ λέξη Ράιχ σημαίνει «Βασίλειο ἢ Αὐτοκρατορία» πού εἶναι ό χῶρος ένός λαοῦ ἢ Ἔθνους καί προῆλθε άπό τό όνομα τῆς «Άγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτο-κρατορίας τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους» τῶν Φράγκων πού ἦταν τό Πρῶτο Ράιχ, ἡ Γερμανική Αὐτοκρατορία τοῦ Μπίσμαρκ (19ος αἰώνας) ἦταν τό δεύτερο Ράιχ, καί τό τρίτο Ράιχ εἶναι ἡ άνεπίσημη όνομασία τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας (Βικιπαίδεια).

Ο ναζισμός εἶναι μιá «όλοκληρωτική ιδεολογία» πού άναπτύχ-θηκε άπό τόν Χίτλερ μέ τό Ἐθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Γερμανίας πού ιδρύθηκε τήν δεκαετία τοῦ 1920. Ὑποστήριζε ότι εἶναι «ύπέρμαχος τῆς κοινω-νικῆς δικαιοσύνης, φυσικά μόνο γιά τούς φυλετικά καθαρούς ύπηκόους του», καί έξόντωσε μέ τρόπους άπάνθρωπους έκατομμύρια άθῶνων πολιτῶν «μόνο καί μόνο έπειδή δέν εἶχαν “ἄρια” καταγωγή» (Άντώνης Διαμαντίδης).

Ο ναζισμός υιοθέτησε τήν ρατσιστική θεωρία, ότι «ἡ ἄρια φυλή εἶναι άνώτερη άπό όλες τίς ἄλλες καί προορισμένη νά κυριαρχήσει, διότι οί διάφορες ύποομάδες της άνέπτυξαν κατά καιρούς διαφόρους σημαντικούς πολιτισμούς». Οί ναζιστές υιοθέτησαν τόν ρατσισμό «γιατί ύποστήριζαν τήν άνωτερότητα τοῦ γερμανικοῦ

λαού». Ο Γερμανικός λαός είναι μιά ανώτερη φυλή, ή άρια φυλή, «πού αποτελείται κυρίως από τά γερμανο-σαξονικά φύλα και πρέπει νά είναι ή κυρίαρχη φυλή του κόσμου. Όλες οι υπόλοιπες πρέπει νά είναι υποτεταγμένες σέ αυτήν, διότι είναι κατώτερες».

Ο Richard Evans (Ρίτσαρντ Έβανς) ό όποιος υπήρξε άρχικά καθη-γητής ιστορίας στό Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και άργότερα καθηγητής νεότερης ιστορίας στό Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, έγραψε τρεις τόμους μέ τίτλους «Η έλευση του Τρίτου Ράιχ», «Τό Τρίτο Ράιχ στην έξουσία», και τό «Γ' (τρίτο) Ράιχ στον πόλεμο».

Στόν τρίτο από αυτούς τούς τόμους αναφέρεται διεξοδικά στην περίοδο από τό ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τήν 1η Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι τό τέλος του πολέμου στην Εύρώπη δηλαδή στις 8 Μαρτίου 1945, και περιγράφει όλες τις θηριωδίες των ναζιστών στον χώρο της Εύρώπης και στις Σλαυικές χώρες.

Στό βιβλίο αυτό παρουσιάζονται όλα τά γεγονότα που εφαρμόσθηκαν για «τήν πολιτική γενοκτονία» που έντάσσονται μέσα στις φυλετικές πο-λιτικές «άπέναντι στους Σλάβους και σέ μειονότητες όπως οι Τσιγγάνοι, οι όμοφυλόφιλοι, οι μικροεγκληματίες και τά “άντι-κοι-νω-νικά” στοι-χειά».

Οι ναζιστές θεωρούσαν ότι «οι Πολωνοί και οι Έβραίοι της άνατολής» ήταν υπάνθρωποι και στην ίδια τήν Γερμανία οι ναζιστές αντιμετώπισαν μέ παρόμοιο τρόπο, άν και μέ σημαντικές διαφορές, τούς ψυχικά άσθενείς και τά άτομα μέ σωματικές άναπηρίες, των όποιων ή μαζική έξόντωση στη διάρκεια του Προγράμματος “εύθα-νασίας” υπό τήν διεύθυνση της Καγκελαρίας του Χίτλερ στό Βερολίνο» παρουσιάζεται σέ ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Η ναζιστική ιδεολογία ήταν έμποτισμένη από τήν ρατσιστική νοοτροπία της άριας φυλής. Όταν ό Χίτλερ και οι ναζιστές κατέλαβαν τήν Πολωνία «ήταν έτοιμοι για πρώτη φορά νά εφαρμόσουν βίαια και πλήρως τή φυλετική ιδεολογία τους». Έτσι, «ή κατεχόμενη Πολωνία θά γινόταν πεδίο δοκιμών για τή δημιουργία μιās νέας φυλετικής τάξης πραγμάτων στην άνατολικοκεντρική Εύρώπη, πρότυπο για όλα όσα έπιδίωκε ό Χίτλερ νά εφαρμοστούν στην συνέχεια στην υπόλοιπη πε-ριο-χή, δηλαδή στη Λευκορωσία, στη Ρωσία, στις βαλτικές χώρες και στην Ούκρανία». Ο Χίτλερ έλεγε στον Γκαϊμπελς ότι οι Πολωνοί ήταν «μάλ-λον ζώα παρά άνθρωποι, βραδύστροφοι και άξεστοι».

Σέ ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο μέ τίτλο «Γερμανική ήθική», μεταξύ των άλλων, αναφέρεται στην «φονική έπιστήμη». Αναφέρεται στό γεγονός ότι «ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση έπαψε ούσιαστικά νά υπάρ-χει» και χιλιάδες φοιτητές

έπιστρατεύθηκαν στό μέτωπο καί ἄλλοι «ἐπιτάχθηκαν γιά νά ἐργαστοῦν σέ πολεμικές βιομηχανίες». Ἦταν δύσκολο νά συνεχιστοῦν οἱ ἔρευνες καί οἱ δημοσιεύσεις καί «δινόταν προτεραιότητα σέ μιά ἔρευνα μόνο ἂν ἦταν ἐπωφελής μέ ἄμεσο τρόπο γιά τήν πολεμική προσπάθεια ἢ γιά πράγματα πού συνδέονταν μέ αὐτήν».

Ἐπιστρατεύθηκε ἡ ἱατρική ἐπιστήμη γιά τούς σκοπούς τῆς ναζι-στικῆς ἰδεολογίας. Οἱ ναζιστές, ἐπειδή ὑπῆρχε φόβος γιά τούς γερμανούς στρα-τιῶτες νά μολυνθοῦν ἀπό διάφορες ἀσθένειες, ἐντατικοποίησαν τίς ἱατρικές ἔρευνες στήν Γερμανία, καί στήν παραγωγή τῶν ἐμβολίων. Ἦδη οἱ Πολωνοί ἐρευνητές τοῦ 1930 ἀνέπτυξαν ἕνα ἐμβόλιο γιά τόν τύφο πού μεταφερόταν μέ τίς ψεῖρες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀλλά ἡ παραγωγή του «ἦταν δύσκολη, ἀκριβῆ καί χρονοβόρα». Ἔτσι, παρήχθησαν ποικίλα ἐμβόλια, ἀλλά τά πειράματα γίνονταν στό στρα-τόπεδο συγκεντρώσεως. Τούς κρατούμενους, καί μάλιστα μέ αὐτούς πού εἶχαν «σωματικές ἀνωμαλίες ἢ ἦταν καχεκτικοί, τούς χρησιμοποιοῦσαν ὡς πειραματόζωα, μάλιστα ὑπῆρχαν περιπτώσεις πού τούς πυροβολοῦσαν γιά νά κάνουν νεκροψία».

«Στό Ἄουσβιτς, γιά παράδειγμα, γιατροί πού ἐργάζονταν γιά τόν Χίτλερ ἔκαναν πειράματα σέ γυναῖκες μέ ἐνέσεις καί ἀκτῖνες Χ ἀναζητώντας ἕνα ταχύ καί φθηνό μέσο μαζικῆς στείρωσης».

Οἱ ναζιστές, ἐνῶ ἔκαναν ἱατρικές ἔρευνες καί χρησιμοποιοῦσαν τούς κρατουμένους στά στρατόπεδα συγκεντρώ-σεως ὡς πειραματό-ζωα, πρὸς χάρη τῶν γερμανῶν στρατιωτῶν, συγχρόνως ἀποδεκάτιζαν τούς Πολωνούς, Οὐκρανοί, Λευκορώσους, μεγάλα κομμάτια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ρωσίας μέχρι τόν Καύκασο μέ τήν στέριση τῶν ἐμβολίων.

Στούς γηγενεῖς κατοίκους τῶν Χωρῶν πού κατελάμβαναν, σύμ-φω-να μέ συνομιλίες τοῦ Χίτλερ, δέν θά ἔδειχναν «κανένα ἔλεος». «Δέν θά τούς παρείχαν ὑπηρεσίες ὑγείας καί ἐκπαίδευση. Ὅχι μόνον δέν θά τούς ἐμβολίαζαν καί δέν θά ἔπαιρναν προληπτικά μέτρα γιά αὐτούς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί θά τούς ἔπειθαν ὅτι τά ἐμβόλια εἶναι ἐπικίνδυνα γιά τήν ὑγεία τους. Αὐτές οἱ ἀπόψεις συνεπάγονταν ὅτι ἡ ρωσική κοινωνία θά ἔφθινε καί τελικά θά ἐξαφανιζόταν μαζί μέ τίς ἄλλες σλαβικές κοινωνίες στή Λευκορωσία, τήν Οὐκρανία καί τήν Πολωνία. Μέσα σέ ἑκατό χρόνια ὁ σλαβικός πληθυσμός τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης θά εἶχε ἐξαφανιστῆ καί τῆ θέση του θά εἶχαν πάρει «ἐκα-τομμύρια Γερμανοί ἀγρότες» πού θά ζοῦσαν στά ἐδάφη του».

Σέ ὅλα αὐτά φαίνεται ἡ σχέση τῆς θεωρίας τοῦ ρατσισμοῦ μέ τά ἐμβόλια, γι' αὐτό οἱ ἀκροδεξιοί συμμετεῖχαν σέ ἀντιδράσεις ἐναντίον τοῦ ἐμβολιασμοῦ, τούς ὁποίους, δυστυχῶς, μιμοῦνται διάφορες προτεσταντικές ὁμάδες, πού ἐπη-ρεά-ζουν

καί άλλους.