

## **Δύο χρόνια από την εκδημία του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας (βίντεο)**

[/ Επικαιρότητα](#)



**Δύο χρόνια έχουν περάσει από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ της Αριζόνας (ή αλλιώς γνωστού ως Γέροντα Εφραίμ Φιλοθείτη), του τελευταίου εν ζωή υποτακτικού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και θεμελιωτή του Αγιορείτικου Μοναχισμού στην Αμερική.**

**Στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 προς την Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, τελέστηκε το ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του γέροντα, καθώς και ιερό τρισάγιο.**

Ο Γέροντας Εφραίμ Μωραΐτης, εκ Βόλου καταγόμενος, ήταν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, που επανέφερε την Ιερά Μονή σε Κοινόβιο.

Υπήρξε Γέροντας, Πνευματικός Πατέρας, Καθοδηγητής και Διδάσκαλος της νοεράς εργασίας πολυάριθμων μοναστών και λαϊκών. Έκτισε την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θεμελίωσε και αναβίωσε πολυάριθμα κοινόβια στο Άγιον Όρος, στην Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και αλλού. Η αγιασμένη του βιωτή υπήρξε υπόδειγμα αρετής και αγιότητας, στήριγμα και παρηγοριά, δια των ευχών του προς τον Κύριο, αναρίθμητων ψυχών σε όλο το

κόσμο.

**Στην ανακοίνωσή της, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής την ημέρα της εκδημίας του έγραψε:**

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Μετ’ ιδιαιτέρας συγκινήσεως η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνει την εν Κυρίω μακαρία κοίμηση του Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, συμβάσα το παρελθόν Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου ε.ε., στην Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου Αριζόνας, όπου εγκαταβιούσε ο αείμνηστος Γέροντας κατά τα τελευταία έτη.

Η εξόδιος ακολουθία αυτού θα τελεσθεί στην ως άνω Ι. Μονή την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου και ώρα 1:00 μ.μ. προεξάρχοντας του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, τη συμμετοχή Ιεραρχών της Ι. Αρχιεπισκοπής και παρουσία, ως εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Καθηγουμένου της Ι. Μονής Φιλοθέου, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Νικοδήμου.

Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος δήλωσε τα εξής: «Υποκλίνομαι στην αγία μορφή του Γέροντος Εφραίμ με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη, διότι θεμελίωσε τον ορθόδοξο μοναχισμό στην Αμερική και εγεώργησε το άγιο της πνευματικής ερήμου της χώρας μας».

**Παρακολουθήστε το αφιέρωμα με τις πνευματικές νουθεσίες του Γέροντα Εφραίμ και με τα μοναστήρια που ίδρυσε στην Αμερική:**