

24/03/2019

Ο π. Νίκων Αγιορείτης μίλησε για τη νηστεία στη Νάουσα

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



Το Σάββατο 23 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, χοροστάτησε στον Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης.

Στο τέλος του Εσπερινού ομιλήσε ο ιερομόναχος π. Νίκων Αγιορείτης με θέμα: « Η νηστεία».





Η προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας :

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ὀλοκλη-ρώ-σαμε ἤδη τίς δύο πρῶτες ἐβδο-μά-δες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ-σα-ρα-κοστῆς, τῆς περιόδου αὐτῆς τῆς νηστείας, ὅπως συχνά τήν ὀνομά-ζουμε, καθώς ἕνα ἀπό τά πνευ-μα-τικά ἀγώνισματα στά ὁποῖα ἀγω-νιζόμεθα κατά τήν περίοδο αὐτή εἶναι τό ἀγώνισμα τῆς νηστείας.

Ὅμως ἡ νηστεία δέν εἶναι ἀπλῶς ἕνα πνευματικό ἀγώνισμα. Εἶναι συγχρόνως καί ἕνα μέσο, εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο καί ἕνα βοήθημα, πού ἔχει θέσει στή διάθεσή μας ἡ Ἁγία μας Ἐκ-κλη-σία, προκειμένου νά μᾶς βοη-θή-σει νά ἀνταπεξέλθουμε στά ἄλ-λα πνευματικά ἀγώνισματα στά ὁποῖα μᾶς κα-λεῖ νά ἀγωνισθοῦμε τόσο γιά νά προετοιμασοῦμε κα-τάλ-ληλα γιά τήν Ἁγία καί μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὅσο καί γιά νά προα-χθοῦ-με στήν ἐν Χρι-στῷ ζωή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τόν σκοπό καί τόν στόχο τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας.

Ἡ διπλή αὐτή φύση καί χρήση τῆς νηστείας δείχνουν πόσο σημα-ντική εἶναι γιά τόν κάθε πιστό, ἀλλά καί πόσο ἀπαραίτητη γιά τόν ἀγῶνα του. Πολλές φορές ὅμως δυστυχῶς δέν συνειδητοποιοῦμε ὅσο πρέπει οὔτε τήν ἀξία καί τή σημασία της οὔτε τήν ἀναγκαιότη-τά της, καί εἴτε τή θεωροῦμε κάτι ἀπλό καί εὐκολο καί τήν περιο-ρί-ζουμε στήν ἀντικατάσταση κά-ποι-ων τροφῶν μέ κάποιες ἄλλες, εἴτε τήν παραθεωροῦμε, ἐπειδή νο-μί-ζου-με ὅτι δέν εἶναι ἀπαραί-τητη καί μποροῦμε νά προχωρή-σουμε στήν πνευματική μας ζωή χωρίς αὐτή, χωρίς δηλαδή τή νηστεία.

Σήμερα, λοιπόν, ὁ λόγος εἶναι γιά τή νηστεία, τό μεγάλο αὐτό ἀγῶ-νι-σμα, τή μεγάλη ἀρετή καί συγ-χρο--νως τό ἰσχυρό ὄπλο στόν πνευ-μα-τικό μας ἀγῶνα, γιά τήν ὁποῖα ἔχει μιλήσει καί ὁ Κύριός μας. Ἄλλωστε ἡ πρώτη ἐντολή τήν ὁποῖα ἔδωσε στους πρωτοπλάστους μέσα στόν Παράδεισο ἦταν ἡ ἐντολή τῆς νηστείας: νά μὴν φᾶνε ἀπό τόν καρπό τόν ἀπηγορευμένο. Ἄλ-λά ἔχουν μιλήσει καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-σίας μας. Καί ἔχουμε ὅλοι πολλά νά δι-δαχθοῦμε ἀπό τόν λόγο τους ἀλλά καί ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ὁσίων καί τῶν ἀσκητῶν πού θά μᾶς με-τα-φέρει μέ τήν ὁμιλία του ὁ ἀπο-ψινός μας ἐκλεκτός προσκεκλημέ-νος, ὁ προσφιλῆς καί σεβαστός πα-νο-σιο-λο-γιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Νί-κων Ἀγιορείτης, γνωστός σέ ὅλους σας ἀπό παλαιότερες ἐπι-σκε-ψεις του στήν Ἱερά Μητρόπο-λή μας καί ἐδῶ, στή Νάουσα, ὁ ὁποῖος θά μᾶς μιλήσει μέ αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα: «Ἡ νηστεία».

Τόν καλωσορίζουμε μέ πολλή ἀγάπη, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη, καί τόν εὐ-χα-ριστοῦμε γιά τόν κόπο τόν ὁποῖο κάνει ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐγκαταλείποντας τή Σκήτη του, τό Ἅγιον Ὄρος, τά πνευματικά του παιδιά, καί εὐρισκόμενος ἐδῶ γιά νά μᾶς μεταφέρει αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς νηστείας. Τόν παρακα-λοῦ-με νά λάβει τόν λόγο.