

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας](#)



Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του εξέδωσε ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ Γεώργιος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Δεν έμεινε ξένος και αδιάφορος για τα προβλήματα των πλασμάτων Του, δορυφορούμενος υπό αγγέλων στον ουράνιο θρόνο της δόξας Του, αλλά ποθώντας και σχεδιάζοντας τη σωτηρία μας, ήλθε αυτεπάγγελτος κοντά μας».

«Όντως το πεπρωμένο του ανθρώπου μετά την πτώση συναντά την τραγωδία. Και την κάθαρση σε αυτήν την τραγωδία, τη λύση στο πολύμορφο αυτό δράμα, δεν την έδωσε ένας «από μηχανής θεός», όπως φαντάσθηκε ο αρχαίος τραγικός ποιητής Ευριπίδης, αλλά ο αληθινός Θεός, ο πάνσοφος Δημιουργός του παντός. Δεν έμεινε

ξένος και αδιάφορος για τα προβλήματα των πλασμάτων Του, δορυφορούμενος υπό αγγέλων στον ουράνιο θρόνο της δόξας Του, αλλά ποθώντας και σχεδιάζοντας τη σωτηρία μας, ήλθε αυτεπάγγελτος κοντά μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Ίδού λοιπόν γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος: για να ακυρώσει την αμαρτία, αυτή την αιτία της συγχύσεως και εχθρότητας εναντίον του Θεού, και όχι μόνον ειρήνευσε τα επί της γης, αλλά ανεβίβασε τον άνθρωπο στους αγίους αγγέλους, τον αγνώμονα άνθρωπο που είχε αστόχαστα επιλέξει να είναι εχθρός και εναντίος στην θεία προοπτική. Αυτό είναι αληθινή ειρήνη», υπογράμμισε.

«Η εορτή αυτή, «Μητρόπολης των εορτών» κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μας θυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση ο Θεός έρχεται κοντά μας προπάντων, όπως η πανδημία που μας ταλανίζει σήμερα. Έρχεται για να γίνει «τα πάντα τοις πάσι»», επεσήμανε.

«Έτη πολλά, ευλογημένα, υγιεινά και ευφρόσυνα με τη χάρη του νησιάσαντος Κυρίου μας», κατέληξε.



Χριστούγεννα 2021

**Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου
Θηβών, Λεβαδείας & Αυλίδος κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
πρός τους εύσεβεις Χριστιανούς της καθ' ἡμᾶς Τερᾶς Μητροπόλεως**

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας καταγράφει καὶ ἀναδεικνύει τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὸν μεταλλαγμένο κόσμο, μὴ πορεία διαρκοῦς ἀποξένωσης ἀπὸ τὸν Δημιουργό Θεό καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ὁ ἄνθρωπος μὲ κακὴ γρήση τῆς θεόδοτης δωρεᾶς τῆς ἐλευθερίας, πλανηθεὶς ἀπὸ τὸν «ἀρχέκακον ὄφιν», ἐπέλεξε νὰ ἐπιδιώξει τὴν αὐτοθέωση του, ἀντὶ γιὰ τὴ θέωση κατὰ χάριν πού μὲ τόση ἀγάπη τοῦ πρότεινε ὁ Θεός. Ἡ πλάνη καὶ ἡ αὐταπάτη μεγάλη καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τραγικό! Τὸ κακὸ εἰσέδωσε στὴ φύση μας καὶ στὸν κόσμο πού μᾶς περιβάλλει. Ὁ ἄνθρωπος συμπαρασύροντας στὴν πτώση του κάθε κτιστὸ στοιχείο, διολίσθησε ἀνεπανόρθωτα στὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Ἐχασε τὴν ἀρχικὴ ἁρμονία καὶ μακαριότητα τοῦ παραδείσου καὶ βυθίσθηκε σὲ ἐρέβη δυστυχίας.

Ἐχοντας ἐξορισθεῖ ἀπὸ τὸν κήπο τῆς Ἐδέμ, παρέμεινε στὴν καλύτερη περίπτωση τραγικός νοσταλγὸς τοῦ ἀπωλεσθέντος παραδείσου. Ἐκεῖνος πού πλάσθηκε νὰ εἶναι ἀθάνατος, αὐτοδικάσθηκε νὰ ὀδεύει διὰ θλίψεων μέσα ἀπὸ τὴν ἀτραπὸ τῶν ἀσθενειῶν καὶ τῆς φθορᾶς, φορτωμένος τὸ ὑπαρξιακὸ βᾶρος τῆς ἐνοχῆς, πρὸς τὸν θάνατο.

Ὅντως τὸ πεπρωμένο τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τὴν πτώση συναντᾷ τὴν τραγωδία. Καὶ τὴν κάθαρση σ' αὐτὴ τὴν τραγωδία, τὴ λύση στοῦ πολύμορφου αὐτοῦ δράμα, δέν τὴν ἔδωσε ἓνας «ἀπὸ μηχανῆς θεός», ὅπως φαντάσθηκε ὁ ἀρχαῖος τραγικός ποιητὴς Εὐριπίδης, ἀλλὰ ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ πάνσοφος Δημιουργὸς τοῦ παντός.

Δέν ἔμεινε ξένος καὶ ἀδιάφορος γιὰ τὰ προβλήματα τῶν πλάσμάτων Του, δορυφορούμενος ὑπὸ ἀγγέλων στὸν οὐράνιο θρόνο τῆς δόξας Του, ἀλλὰ ποθώντας καὶ σχεδιάζοντας τὴ σωτηρία μας, ἦλθε ἀτεπάργγελτος κοντὰ μας.

«**Ἐπεδήμησε δι' ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς ἀποδήμονες τῆς αὐτοῦ χάριτος**». Ἀπέδειξε ὅτι εἶναι Θεός ἀγάπης, ἐλέους, οἰκτιρῶν καὶ φύλακτῶν.

Ἐρχόμενος πρὸς τὸν ἀποστάτη ἄνθρωπο μὲ μὴ κίνηση ἢ ὁποῖα στὴ θεολογικὴ γλώσσα λέγεται «κένωση», κατέβη ἀπὸ τὸν πάμφοτο οὐρανὸ στὴ σκοτία τοῦ κόσμου μας μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ ἀγάπη. Συμμερίσθηκε τοὺς πόνους μας καὶ τοὺς ἀνέλαβε. Ἔτσι ἔγινε ὁ «**Ἐμμανουήλ**», δηλαδὴ ὁ Θεὸς κοντὰ μας, σύμφωνα μὲ τὸν προφητικὸ λόγο.

Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, δέχθηκε καὶ ἔγινε Αὐτός, ὁ τελειότερος ὑπερβατικὸς Θεός, καὶ ἀληθινὸς ἄνθρωπος, σαρκωθείς ἀφράστως ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου. Προέλαβε κάθε στοιχείο τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἐκτός ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ τὴν σώσει καὶ θεώσει.

«**Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν**» καὶ διαπιστώσαμε πραγματικά τὴ δόξα Του, δόξα πού ἔχει ἓνας μονογενῆς Υἱὸς ἀπὸ τὸν Πατέρα, γεμάτος χάρι καὶ ἀλήθεια.

Ὁ Θεὸς Λόγος ἐγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὸν κόσμον στὸ ἀρχαῖον κάλλος πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση καὶ νὰ τὸν ὀδηγήσει σὲ ἀκόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα ὡς ὑπερπρωτικό γεγονός.

Ἰδοὺ, λοιπὸν, γιατί ὁ Θεὸς ἐγινε ἄνθρωπος: γιὰ νὰ ἀκυρώσει τὴν ἁμαρτία, αὐτὴ τὴν αἰτία τῆς συγχύσεως καὶ ἐχθρότητας ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μόνον εἰρήνευσε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλὰ ἀνεβίβασε τὸν ἄνθρωπο στοὺς ἀγίους ἀγγέλους, τὸν ἀγνώμονα ἄνθρωπο πού εἶχε ἀστόχαστα ἐπιλέξει νὰ εἶναι ἐχθρὸς καὶ ἐνάντιος στὴν θεία προοπτική. Αὐτὸ εἶναι ἀληθινὴ εἰρήνη!

Νὰ γιατί οἱ ἀγγελοὶ ἐμφανίζονται νὰ ψάλλουν τὸ «**Δόξα ἐν ὑψίστοις**» τὴν νύκτα τὸν Χριστουγέννων στὴ Βηθλεὲμ, γιὰ νὰ φανερωθεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύσας θά μπορεῖ νὰ ἀνέλθει στοὺς οὐρανοὺς. Ὁ Θεὸς ἔφερε τοὺς ἀγγέλους κοντὰ στοὺς ἄνθρώπους γιὰ νὰ ἐξυψώσει τοὺς ἄνθρώπους κοντὰ στοὺς ἀγγέλους. Ἡ γῆ μὲ τὴν θεία ἐνσάρκωση κατέστη οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς ἄνοιξε γιὰ τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς ἐγινε ἡ εἰρήνη, ὄχι ἀλλὰ σὰν κατάργηση τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, ἀλλὰ πρὸ πάντων στὴν ἐσωτερικὴ εἰρήνη καὶ ἄρση τῶν πνευματικῶν συγχύσεων καὶ ἐνοχικῶν ἀναταραχῶν.

Μὲ τὴν θεία Γέννηση κάθε ἀνθρώπινο στοιχεῖο ἀπαλλάσσεται θεραπευτικὰ ἀπὸ κάθε τι τὸ ἁμαρτωλὸ, θνητὸ καὶ δαιμονικὸ. Θεραπεύεται διότι κληρὴ ἡ ἀσθενοῦσα ἀνθρώπινη φύση.

Ἡ σωτήρια καὶ ἀγιαστικὴ ἐνανθρώπιση τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ περιλαμβάνει τὸν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματικὴ ἐνότητα καὶ ἐπεκτείνεται ἀκόμη καὶ σ' αὐτοὺς πού ἦταν μὲ τὴν ἁμαρτία ἀποξενωμένοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ στοχασμοὶ αὐτοὶ καθίστανται ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιροι μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ ἑορτὴ αὕτη, «**Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν**» κατὰ τὸν Ἱερό Χρυσόστομο, μᾶς θυμίζει ὅτι σὲ κάθε περίσταση ὁ Θεὸς ἔρχεται κοντὰ μας προπάντων, ὅπως ἡ πανδημία πού μᾶς ταλανίζει σήμερα. Ἐρχεται γιὰ νὰ γίνῃ «**τὰ πάντα τοῖς πᾶσι**».

Ἡ εἰρήνη τῶν πολεμουμένων, ἡ δικαιοσύνη μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἀδικία, ἡ καλοσύνη σ' ἓναν ἄκαρδο κόσμον, ἡ θεραπεία καὶ ὁ ἰατρὸς ψυχῶν καὶ σωμάτων.

Μὴ μᾶς τρομοκρατοῦν οἱ περιστάσεις καὶ οἱ θλίψεις τοῦ παρόντος βίου. «**Τὰ πάντα ἰσχύει ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ**».

Ἐγκάρδια, λοιπὸν, σᾶς εὐχομαί ὁ ἐφετινὸς ἑορτασμὸς τῶν Χριστουγέννων νὰ πληρώσει τίς ψυχές σας μὲ θεϊκὴ εἰρήνη, ἀγάπη καὶ αἰσιοδοξία καὶ παρά τίς ἀρνητικὲς παραμέτρους τῆς καθημερινότητός μας νὰ ἀντέξουμε καὶ νὰ πορευθοῦμε δημιουργικὰ σκορπίζοντας παντοῦ τὸ μήνυμα ὅτι «**ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος.....**».

Ἐτη πολλά, εὐλογημένα, ὑγιεινὰ καὶ εὐφρόσυνα μὲ τὴ χάρι τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας.

«Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιά!»



Μετ' εὐχῶν καὶ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἱεροῦ Θεοδοίου Λεβαδείας & Ἁγίου Γεωργίου
Ο ΘΗΒῶΝ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΥΛΙΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ