

Μητροπολίτης Γρεβενών: Να απαλλαγούμε από τον εγωισμό και την καταστροφική επιμονή

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Γρεβενών](#)



Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του εξέδωσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, στο οποίο μεταξύ άλλων μας υπογραμμίζει ότι “όλη η δοκιμασία που ζούμε, είναι μία πρόσκληση και πρόκληση να απογραφούμε σωστά και να μείνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Είναι πρόσκληση και πρόκληση να απαλλαγούμε από τον εγωισμό και την καταστροφική επιμονή και να δούμε το νεογέννητο Χριστό στο πρόσωπο του αρρώστου και διασωληνωμένου αδελφού μας και να του δωρίσουμε τη σύνεση, την υπευθυνότητα, την προστασία, την

πρόληψη, την αγάπη μας”.

Παρακάτω διαβάστε όλη ητην εγκύκλιο:

Δαβίδ έλέω Θεού Έπίσκοπος καί Μητροπολίτης Γρεβενών

Πρός τό εύσεβές πλήρωμα τής Ίεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

«Τά σύμπαντα σήμεραν χαράς πληροϋνται,

Χριστός έτέχθη έκ τής Παρθένου»

Άγαπητοί μου άδελφοί,

Μέσα σέ αυτόν τόν κόσμο τής συγχύσεως καί άποστασίας, τής πανδημίας καί τής άπογνώσεως, ή γέννηση τοϋ Χριστοϋ καί πάλι εΐναι πραγματικότητα. Ούρανός καί γή στολίζονται για νά γιορτάσουν μαζί τή λύτρωση τής ανθρωπότητας. Οί αιώνιοι πύρινοι πόθοι όλων εκείνων τών δικαίων όλων τών γενεών, τούς όποιους έστελναν προς τόν ούρανό, μέ προσευχές καί ίκεσίες προσδοκώντας τήν έλευση τοϋ Σωτήρος, σήμερα έκπληρώνονται.

Βλέποντας τήν κατάπτωση καί τόν έκφυλισμό τοϋ ανθρωπίνου γένους, όσο ποτέ άλλοτε, άτενίζουμε μέ τά μάτια τής ψυχής στόν ούρανό, προσδοκώντας τήν έξ ύψους αντίληψη καί σωτηρία. Καί σήμερα ή προσδοκία όλων μας γίνεται χαρά καί αγαλλίαση, για τήν θεία αυτή συγκατάβαση. **Τό άπ’ αρχής άπολυτρωτικό σχέδιο τής Θείας πρόνοιας καί αγάπης τοϋ Θεοϋ, σήμερα πραγματοποιεΐται. Ο μονογενής Υιός καί Λόγος τοϋ Θεοϋ, σήμερα γίνεται αυτός ό άνθρωπος.** Ο άχρονος καί άχώρητος Θεός, χωράει μέσα στα στενά όρια τής ύλης καί ύποτάσσεται στό χρόνο καί τούς νόμους.

Καί όπως τότε ό δίκαιος Ίωσήφ μαζί μέ τήν παρθένο Μαρία ξεκίνησαν για νά άπογραφοϋν στή Βηθλεέμ, έτσι καί έμεΐς άς ξεκινήσουμε τή δικιά μας πορεία, για νά άπογραφοϋμε καί έμεΐς στήν κοινωνία καί πολιτεία τοϋ Θεοϋ, στήν έκκλησία Του. Νά γίνουμε πολΐτες τής Βασιλείας τοϋ Θεοϋ μέ τήν αυτογνωσία μας, τήν ταπείνωση καί τήν μετάνοια μας. Οί Μάγοι προσφέρουν στό Χριστό ως δώρα χρυσό, λίβανο καί σμύρνα· έμεΐς αντί για χρυσό άς τοϋ δώσουμε τό «έγώ» μας, αντί για λίβανο τήν αγάπη μας σ’ Έκείνον καί αντί για σμύρνα τήν αγάπη μας προς τόν συνάνθρωπο. Οί βοσκοί ξαγρύπησαν βλέποντας καί άκούγοντας τούς άγγελικούς ύμνους, πρῶτοι έπισκέφθηκαν τόν νεογέννητο Χριστό, στόν σταϋλο τής Βηθλεέμ. Έμεΐς άς έχουμε τά μάτια τής ψυχής ξάγρυπνα για νά δοϋμε τό μήνυμα τής αγάπης πού έρχεται καί ψέλνεται από τόν ούρανό καί άς έπισκεφθοϋμε

τόν νεογέννητο Χριστό στό πρόσωπο τοῦ κάθε συνανθρώπου μας. Οἱ ἄγγελοι ἀπό τόν οὐρανό ἔψελναν τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», καί ἐμεῖς ἄς ψάλλουμε μαζί τους «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς ψυχῆς ὑγεία καί ἐν ἀνθρώποις σύνεση καί σωτηρία».

Ἄς προσεγγίσουμε ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τό μεγάλο μυστήριο τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ μέ πίστη, μέ ἀγάπη, μέ σύνεση καί ταπείνωση. Ὁ Θεός ἔγινε καί γίνεται καθημερινά ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο ὅμοιο Του, νά τόν κάνει Θεό, νά τόν σώσει. Ὅλη ἡ δοκιμασία πού ζοῦμε, εἶναι μία πρόσκληση καί πρόκληση νά ἀπογραφοῦμε σωστά καί νά μείνουμε πολῖτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πρόσκληση καί πρόκληση νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἐγωισμό καί τήν καταστροφική ἐπιμονή καί νά δοῦμε τό νεογέννητο Χριστό στό πρόσωπο τοῦ ἀρρώστου καί διασωληνωμένου ἀδελφοῦ μας καί νά τοῦ δωρίσουμε τή σύνεση, τήν ὑπευθυνότητα, τήν προστασία, τήν πρόληψη, τήν ἀγάπη μας. Ἔτσι καί ἐμεῖς, σάν Μάγοι, σάν βοσκοί, σάν ἄγγελοι θά ἔχουμε μετοχή καί γνώση στό μεγάλο γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καί θά ζήσουμε πραγματικά Χριστοῦ-γέννα στίς ψυχές μας, πού τό εὐχομαι ὀλόψυχα σέ ὅλους καθημερινά καί παντοτινά.

Χρόνια καλά, πολλά, εὐλογημένα, ἀναγεννημένα ἀπό τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός σας πατέρας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΑΒΙΔ