

26/03/2019

Προηγιασμένη στο χωριό Αρχάγγελος (φώτο)

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, τέλεσε Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στο χωριό Αρχάγγελος, κατα την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, το πρωί.



© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK



© Kosmas Karagiannis IMBNK



Αναλυτικά, η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Μακάριοι, οἱ τάς ὁδοὺς μου φυ-λά-ξουσιν».

Ἐορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπε-ραγίας Θεο---τόκου χθές, καί ἐμεῖς εἶδαμε τόν ἀρχάγγελο Γα-βρι-ήλ νά κατέρ-χε-ται ἀπό τόν οὐρανό γιά νά μετα-φέρει τή χαρμόσυνη εἶδηση στήν Παρθένο Μαρία. Τόν εἶδαμε νά πη---γαίνει στή Ναζαρέτ γιά νά συ-να-ντήσῃ μία ταπεινή κό-ρη καί νά τήν πληροφορήσῃ γιά τήν ἐπι-λο-γή τοῦ Θεοῦ στό πρό-σωπό της. «Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος με--τά σοῦ· εὐλογημένη σύ ἐν γυ-ναι--ξί καί εὐλογημένος ὁ καρ-πός τῆς κοιλίας σου».

Πώς όμως ήταν δυνατόν από ό-λες τις γυναίκες του κόσμου ο Θε-ός να επιλέξει την Παρθένο Μα-ρι-άμ και να στείλει σέ αυτήν τόν Άρχάγγελό του για να την πλη-ρο-φορήσει ότι την διάλεξε για να γί-νει Μητέρα του Υιού του, για να γίνει αυτή διά τής όποιας θά γινό-ταν ο Θεός άνθρωπος, προκειμέ-νου να λυτρώσει τόν άνθρωπο από την άμαρτία και να τόν κατα-στήσει θεό κατά χάριν;

Την άπάντηση μάς την δίδει ο σο-φός Σολομών στό ανάγνωσμα από τό βιβλίο τών Παροιμιών πού άκούσαμε σήμερα. Τί μάς λέει; «Μα-κάριοι οί τάς όδούς μου φυ-λά-ξουσιν». Μακάριοι και εύτυχεϊς εϊ-ναι εκείνοι, οί όποιοι θά τηρήσουν τις έντολές μου και δέν θά παρεκ-κλίνουν από αυτές.

Και αυτό άκριβώς έκανε ή Πανα-γία Παρθένος, ώστε να επιλεγεί από τόν Θεό για να φέρει στόν κό-σμο τόν σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Και τό έκανε μάλιστα ή Παναγία μας σέ υπέρτατο βαθμό, τό έκανε πε-ρισ-σότερο από κάθε άλλο άνθρω-πο στόν κόσμο. Τό έκα-νε, καθώς εισήλθε στόν ναό του Θεού, εισήλθε στά Άγια τών Άγίων από την ήλικία τών τριών έτών και εϊχε εκεί ως μοναδική ένασχόληση την προσευχή και τή μελέτη του λόγου του Θεού, τόν όποιο και έφήρμοζε στην καθημε-ρι-νότητά της. Και τό ίδιο έκανε, όταν άργότερα βρέθηκε υπό την προστασία του Ίωσήφ του μνή-στο-ρος, αλλά και όταν άξι-ώ--θηκε να γίνει Μητέρα του Κυ-ρίου μας.

Ή ταπείνωση και ή ύπα-κοή τής Παναγίας μας, πού έκφρά-ζεται μέ την άπάντησή της πρός τόν άρ-χάγ-γελο Γαβριήλ την ήμέρα του Εύ-αγγελισμού της «ίδού ή δούλη Κυ-ρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρήμα σου», εϊναι αυτές πού έκαναν την ταπεινή Κόρη τής Ναζαρέτ να έλ-κύ-σει την προσοχή του Θεού και να την επιλέξει και να την άνυ-ψώ-σει σέ μία θέση στην όποια κα-νένας άνθρωπος δέν άξι-ώ-θηκε και δέν θά άξιωθει να βρε-θει. Την άξι-ω-σε να γίνει «ύψη-λο-τέρα τών ού-ρανών» και να εϊναι αυτή ή όποια όχι μόνο θά εϊναι μα-καρία και εύ-τυχισμένη αλλά και αυτή την ό-ποια θά μακαρίζουν «πάσαι αί γε-νεαί».

Γι' αυτό και στό πρόσωπο τής Πα-ναγίας Μητέρας του Κυρίου και μητέρας όλων τών ανθρώπων, έπι-βεβαιώνεται μέ τόν πιο πανη-γυ--ρικό τρόπο ή υπόσχεση του Θεού διά του σοφού Σολομώντος στους ανθρώπους, ή υπόσχεση ότι θά εϊναι εύτυχεϊς και μακάριοι όσοι τηρήσουν τις έντολές του.

Τί σημαίνει όμως τηρῶ τις έντο-λές του Θεού; Σημαίνει ότι άγω-νί-ζομαι να τις κάνω πράξη στή ζωή μου, άγωνίζομαι να τις έφαρμόσω στην καθημερινότητά μου. Ση-μαί-νει ότι δέν προσπαθῶ να τις έφαρ-μόσω έπιφανειακά, όσο δηλαδή δέν συγκρού--ονται μέ τά συμφέ-ρο-ντά μου, μέ τις άδυναμίες μου και μέ τά πάθη μου, διαφορετικά προ-σπα-θῶ να τις προσαρμόσω στά μέ-τρα μου, έπιτρέποντας στόν

ἐαυτό μου τήν ψευδαίσθησις ὅτι τηρῶ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ στήν πραγ-μα-τικό-τητα αὐτό πού κάνω εἶναι τό θέ-λημά μου.

Ὁ Χριστός δέν μᾶς ζητᾷ νά τη-ροῦ--με τίς ἐντολές του ὅπως τη-ροῦμε τούς νόμους τοῦ κράτους, ἀλλά νά τούς κάνουμε πράξις στή ζωή μας ἀπό ἀγάπη πρὸς Ἐκεῖνον. Διότι, ὅπως μᾶς λέγει, «ὁ τηρῶν τὰς ἐντολάς μου ἐκεῖνος ἐστίν ὁ ἀγαπῶν με». Καί ὅποιος ἀγαπᾷ τόν Θεό ὄχι μόνο θέλει νά ἐφαρ-μόζει τίς ἐντολές του, ἀλλά φρο-ντίζει νά ἐναρμονίζει ἀπόλυτα τή ζωή του μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ταυτίζει τό θέλημά του μέ αὐτό τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι δέν δυ-σκο-λεύ-εται νά ζεῖ σύμφωνα μέ αὐτό καί νά βαδίζει τόν δρόμο τόν ὁποῖο μᾶς ὑποδεικνύει μέ τίς ἐντο-λές του ὁ Θεός καί ὁ ὁποῖος καταλήγει σέ Ἐκεῖνον.

Καί εἶναι μακάριος ὄχι μόνο στή μέλλουσα ζωή ἀλλά καί ἐδῶ στή γῆ, γιατί ἡ ἐφαρμογή τοῦ θελή-μα-τος τοῦ Θεοῦ τόν ἀναπαύει καί δέν ἔχει λόγο νά ἀνησυχεῖ ἐάν οἱ ἐπι-λογές του εἶναι ὀρθές. Ἀκολουθεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀγω-νιά, γιατί εἶναι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός δέν θά τόν ὀδηγήσει ποτέ στήν ἀπο-τυχία.

Αὐτό ἔκανε, ἀδελφοί μου, καί ἡ Παναγία Παρθένος, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, καί γι' αὐτό ἀνεδείχθη ὄντως μακαρία, καί μακαρίζεται ὄχι μόνο στή γῆ ἀλλά καί στόν οὐρανό, ὅπου ἀπολαμβάνει τή μα-καριότητα τήν ὁποία ὑποσχέθηκε ὁ Θεός σέ ὄσους τηροῦν τίς ἐντο-λές του.

Αὐτή τή μακαριότητα, ἡ ὁποία εἶναι μόνιμη καί αἰώνια, ἄς ἐπι-διώ-ξουμε καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου στή ζωή μας, ἀγωνιζόμενοι νά τη-ροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί προσπαθώντας νά ἐναρμονίζουμε τή ζωή μας μέ τό θέλημά του, ἀκο-λουθώντας τό παράδειγμα τῆς Πα-ναγίας μας γιά νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς τῆς μακαριότητος τοῦ Θεοῦ στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.