

Φθιώτιδος: «Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στην Ζωή εν αληθεία»

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Φθιώτιδος



Στο διαχρονικό και πάντα επίκαιρο κάλεσμα, το οποίο μας απευθύνει το Ιερό Ευαγγέλιο, το κάλεσμα της μετανοίας, και στον δρόμο της αληθινής ζωής, αναφέρθηκε χθες, Κυριακή προ των Φώτων, 2 Ιανουαρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ιερουργώντας μεθεόρτως στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Μεγάλου Βασιλείου Σ.Σ. Λιανοκλαδίου.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η Αγία μας Εκκλησία τόσο με το Αποστολικό Ανάγνωσμα, όσο και με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και την Ιερά Υμνολογία, μας εισαγάγει στο θεολογικό νόημα και στην θεολογική προοπτική της Εορτής.

Ο Απόστολος Παύλος δεν παρουσιάζει μία θριαμβευτική αυτοβιογραφία για να λάβει θαυμασμό και αναγνώριση. Στο τέλος της περικοπής ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι ο «της δικαιοσύνης στέφανος» δεν είναι μόνο για εμένα, αλλά για όσους αγάπησαν την Επιφάνεια του Θεού, «πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ». Για όσους θέλησαν να ζήσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος του Ιορδάνου, για όσους έχουν τηρήσει τον πραγματικό δρόμο και την πραγματική πίστη, για όσους αγάπησαν τον Επιφανέντα. Όσοι θέλησαν στην ζωή τους όχι απλώς να είναι καλοί άνθρωποι, όχι απλώς να είναι θρησκευόμενοι τυπικά, όχι απλώς να είναι ικανοποιημένες οι ενοχές τους και ολίγον τι τακτοποιημένες μέσα από κάποιες φαινομενικά αγαθοεργίες ή άλλες ακτιβιστικές πράξεις, αλλά αυτοί, οι οποίοι έζησαν με τον πόθο και την λαχτάρα να λάβουν το Βάπτισμα της μετανοίας, το Βάπτισμα της αφέσεως των αμαρτιών, αυτοί οι οποίοι θέλησαν να βαπτισθούν μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στο Φως του Θεού και να φανερωθεί η Αγία Τριάδα μέσα στην ζωή τους.

Αυτό είναι το μήνυμα των Θεοφανείων και με αυτό το μήνυμα μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το οποίο ποθούμε, η φανέρωση του Θεού στην ζωή μας και η φανέρωση του Θεού μέσα από την ζωή μας στην ζωή των άλλων δεν θα έρθει χωρίς νήψη, δεν θα έρθει χωρίς κακοπάθεια, δεν θα έρθει μαγικά, δεν θα έρθει αυτόνομα, δεν θα μας προσφερθούν ως μία εξωτερική αμοιβή, αλλά προϋποθέτουν μία ζωή αγώνα, μία ζωή συνέπειας στην πίστη και μία ζωή συνέπειας στο ήθος. Αυτό σημαίνει ακολουθήσα τον δρόμο. Έμεινα πιστός και αφοσιωμένος στις εντολές του Θεού, δεν ήμουν διχασμένη προσωπικότητα, αλλά ένας άνθρωπος με μία ενότητα πράξεων και συναισθημάτων.

Μόνο με μία σχέση αληθινής αγάπης μπορεί ο άνθρωπος να βαπτισθεί και να αναβαπτισθεί, να γεννηθεί και να αναγεννηθεί. Το προσκλητήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, το προσκλητήριο του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, το μήνυμα και ο πυρήνας του Ευαγγελίου είναι μονάχα μία λέξη: «Μετάνοια». «Μετανοείτε, ἤγγικεν γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Μετανοείτε, ήλθε η ώρα του βαπτίσματος. Μετανοείτε, ήλθε η ώρα του αγιασμού. Ο αγιασμός δεν θα επιδράσει μαγικά, ο αγιασμός θα ευεργετήσει όσους μετανοούν. Η Χάρις του Θεού θα ευεργετήσει όσους μετανοούν και περιεχόμενο της μετάνοιας είναι να πάψει ο άνθρωπος να υποκρίνεται. Να σταματήσει ο άνθρωπος να είναι διπρόσωπος, πολυπρόσωπος. Μετάνοια σημαίνει ο άνθρωπος να επιστρέψει στην ευθύτητα, να επιστρέψει στην ειλικρίνεια, να ζήσει την αλήθεια του και να ζήσει την ζωή εν αληθεία. Να ζήσει σχέσεις αληθινές για να μπορέσει να προχωρήσει στην ζωή του.

Η αλήθεια είναι προϋπόθεση της Θεοφανείας και της ανθρωποφανείας, της φανέρωσης δηλαδή της πραγματικής ανθρωπιάς και της πραγματικής θεϊκής

ζωής. Ζούμε σε μία εποχή που οι άνθρωποι εύκολα ρέπουμε προς την εικόνα και το ψέμα. Προτιμούμε να ακούμε γλυκά ψέματα, παρά πικρές και οδυνηρές αλήθειες. Όμως η αλήθεια σώζει, η αλήθεια λυτρώνει, η αλήθεια απελευθερώνει. Σε αυτή την απελευθέρωση μας καλεί η αγάπη του Θεού, σε αυτή την απελευθέρωση μας καλεί το Άγιο Βάπτισμα, σε αυτή την απελευθέρωση μας καλεί η μετάνοια, αυτά είναι τα Φώτα, τα οποία θα εορτάσουμε. Απελευθέρωση από την δουλεία του ψεύδους και της εικόνας και είσοδος στην ελευθερία της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της ευθύτητας, της τιμιότητας και του Φωτός στη ζωή μας, αδελφοί μου. Αμήν».

Προ της απολύσεως ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους ανεξαιρέτως το νέο έτος 2022, που μόλις ανέτειλε να φέρει υγεία, την ευλογία του Θεού και πάνω απ' όλα ελπίδα και χαρά.

Τέλος, ο κ. Συμεών προ της αναχωρήσεως του από το Ναό, στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο, ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα της Ενορίας, παρουσία των Βουλευτών Φθιώτιδος κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα και κ. Ιωάννη Σαρακιώτη, του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθυμίου Καραΐσκου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Κυροδήμου, τοπικών αρχόντων και εκπροσώπων άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου, καθώς και συνεργατών της Ενορίας, ανταλλάσσοντας με όλους ευχές για καλή και ευλογημένη χρονιά.

Για περισσότερες φωτογραφίες, κάνετε κλικ [εδώ](#)

Φωτογραφίες: Δημήτριος Ανάγνου