

## **Ο Μητροπολίτης Γλυφάδος για τις ύβρεις Μόσιαλου**

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Γλυφάδας](#)



**Για την ασθένεια του κορωνοϊού, η βαριά σκιά της οποίας αντί να μας αφυπνίσει, πολλές φορές δεν μας ταρακουνά καθόλου αλλά και για τις ύβρεις του κυρίου Μόσιαλου έγραψε στην εγκύκλιό του για τα Θεοφάνεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδος κ. Αντώνιος, δίνοντας απαντήσεις στο ποίμνιό του, με στόχο να μην εμφυτευθεί ο σπόρος της αμφιβολίας σε κανέναν.**

Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχεται ότι τον βασάνισε πολύ το εάν θα έπρεπε μια τόσο χαρούμενη μέρα, όπως αυτή των Θεοφανείων, να αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο:

Άριθμ. Πρωτ. 1 Έν Βούλα τῆ 4ῆ Ἰανουαρίου 2022

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

**Ἐορτάζουμε καί πάλι ἐφέτος τήν ἔνδοξη φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ ἄναρχος Πατέρας βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός Του ὁ ἀγαπητός, ὁ συνάναρχος Υἱός βαπτίζεται γιά νά καθαρίση τοῦ κόσμου τά ἁμαρτήματα καί τό συναῖδιο Πνεῦμα κατεβαίνει**

**μέ μορφή περιστερᾶς στήν κεφαλή τοῦ βαπτιζομένου Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.**

Ὅμως, τήν χαρά τῆς λαμπρᾶς αὐτῆς πανηγύρεως σκιάζει βαριά, γιά ἄλλη μιά χρονιά, ἡ **λοιμώδης ἀσθένεια τοῦ κορονωϊοῦ, πού ἔχει θερίσει μέ τό δρέπανο τοῦ θανάτου πολλούς συνανθρώπους μας σέ ὅλο τόν κόσμο,** παρ' ὅλες τίς καλές προσπάθειες τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν ἀνακάλυψη ἀποτελεσματικῶν φαρμάκων.

**Ἀλλά, ἀντί τό γεγονός αὐτό νά μᾶς ἀφυπνίση, νά μᾶς κάμη νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀδυναμία καί τήν μικρότητά μας καί νά μᾶς ὀδηγήση νά ζητήσουμε ὅλοι τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ γιά νά σταματήση αὐτό τό κακό, ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά τρέφουμε τήν νοσηρά ψευδαίσθηση, ὅτι εἴμεθα παντοδύναμοι, ὅτι εἴμεθα ἀνθρωποθεοί καί δέν ἔχουμε ἀνάγκη τόν Θεό. Καί ὄχι μόνον δέν Τόν ἔχουμε ἀνάγκη, ἀλλά πολλοί χλευάζουν καί εἰρωνεύονται ὅσους πιστεύουν στόν Θεό καί ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα τῆς ζωῆς τους στήν ἀγάπη Του.**

Καί μάλιστα, ὅλοι αὐτοί οἱ χλευαστές ἔχουν τόν μανδύα τοῦ δῆθεν ἀπελευθερωμένου, τοῦ δῆθεν προοδευτικοῦ καί τοῦ δῆθεν δημοκράτη, ὅπως ὁ Ἥλιος Μόσιαλος, πού παραμονές τῆς ἐορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφρόντισε νά ἐμέση τό δηλητήριό του, καθυβρίζοντας καί τόν Χριστό καί ὅσους πιστεύουν στόν Χριστό ὡς ἀνοήτους, ὁ Νίκος Φίλης, πού ἔσπευσε νά τόν ὑπερασπίση, βγάζοντας γιά ἄλλη μιά φορά τό φαρμάκι καί τά ὅποια ἀπωθημένα του ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, προφανῶς σάν ἀντίδωρο γιά τό ψωμί πού τοῦ ἔδωκε στά νεανικά του χρόνια, καί κάποιοι ἄλλοι.

Μέ ἐβασάνισε πολύ,

Ἀδελφοί μου,

**Ἄν ἔπρεπε νά ἀσχοληθῶ μέ τό θέμα αὐτό, καί μάλιστα μιά τέτοια χαρούμενη ἡμέρα. Ἀλλά τελικά ἔκρινα, ὅτι ἔπρεπε νά εἰπῶ δύο λόγια, ὄχι γιά νά μεταπείσω τούς συκοφάντες· αὐτοί εἶναι ἀμετανόητοι. Κάθονται στόν θρόνο τοῦ ναρκισσισμοῦ τους καί τῆς ψευδιασθήσεως ὅ,τι τά ξέρουν ὅλα καί δέν πρόκειται οὔτε νά σκύψουν νά δώσουν σημασία στά εὐτελῆ μας λόγια.**

Ὅμως, ὡς ἐπίσκοπος, ἔχω ὑποχρέωση σέ σᾶς, τά παιδιά μου τά πνευματικά, νά μήν ἀφήσω νά φυτρώση κάποιο ζιζάνιο στήν καρδιά σας, πού τυχόν θά ἀμφιταλαντεύση τήν πίστη σας λόγω ἐλλείψεως κάποιων γνώσεων.

**Γι' αὐτό, κατ' ἀρχάς θά ἤθελα νά ἐπισημάνω, ὅτι ἡ στοιχειώδης εὐγένεια ἐπιβάλλει νά μή εἰρωνεύεται κάποιος τόν ἄλλο καί τίς πεποιθήσεις του.**

Τό μόνο πρόσωπο πού δικαιούται νά είρωνεύεται κάποιος εΐναι ό έαυτός του. Πολλῶ δέ μᾶλλον δέν ἔχει δικαίωμα νά είρωνεύεται τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις ἄλλου ἢ ἀκόμη χειρότερα τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Αυτό, πέραν τῆς εὐγενείας, εΐναι κατοχυρωμένο καί συνταγματικά. Ἡ σπερμολογία ψευδῶν διαδόσεων, ἢ ὅπως λέγεται στήν καθομιλουμένη “τό πέταγμα λάσπης”, συνιστᾶ φασιστική πρακτική τοῦ γκαιμπελικοῦ ναζισμοῦ, πού δέν ἀρμόζει σέ ἕνα πρόσωπο πού κατέχει τήν θέση πού ἔχει ό κ. Μόσιαλος καί γιά τήν ὁποία πληρώνεται ἀπό αὐτοῦς πού ἔχει τό θράσος νά ὑβρίζει.

Περαιτέρω εΐναι ἀπορίας ἄξιο, γιατί ό κ. Μόσιαλος περιορίζει ὅλο του τό μένος ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας -καί προφανῶς τέτοιες σοφές συμβουλές δίνει καί στόν Πρωθυπουργό-, ὅταν εΐναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι ἀντιρρησίες διαφόρου εΐδους ὑπάρχουν σέ ὅλες τίς πολιτικές, κοινωνικές καί ἐπαγγελματικές τάξεις καί τίς ὑπάρχουσες στήν Χώρα μας μεγαλύτερες ἢ μικρότερες θρησκευτικές Κοινότητες. Ἔτσι εΐναι λογικό νά ὑπάρχουν ἀντιρρησίες καί στήν Ἐκκλησία, ἐφ’ ὅσον καί οἱ πιστοί ἀποτελοῦν μέρος ὅλης τῆς κοινωνίας. Ὁ περιορισμός, συνεπῶς, τῆς είρωνίας του ἐναντίον τῶν χριστιανῶν δείχνει τούλάχιστον ἐμπάθεια καί μισσαλοδοξία, ἂν μή καί στοχευμένη σκοπιμότητα.

Πέραν ὅμως αὐτῶν, ὅσα ὑπαινίσσεται ό κ. Μόσιαλος εΐναι καθαρά ἐπινοήσεις τοῦ θολωμένου μυαλοῦ του. Καί τοῦτο, διότι ἰσχυρίζεται, ὅτι δῆθεν ἀνόητα ό ἅγιος καί δίκαιος Ἰωσήφ, καί δι’ αὐτοῦ καί ὅλα τά δισεκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν ἐδῶ καί 2.000 χρόνια, πιστεύουμε στήν ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου. Ὅμως ό Ἰωσήφ δέν ἦταν ἀνόητος. Κατ’ ἀρχάς ἐγνώριζε πολύ καλά τήν προφητεία τοῦ Ἡσαΐου, πού εΐχε προαναγγείλει 800 (!) χρόνια πρίν γεννηθῆ ό Χριστός, ὅτι θά ἐγεννᾶτο ἀπό Παρθένο καί ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὄχι ἀπό κρίνο (!), ὅπως γράφει ό καημένος ό κ. Μόσιαλος, ὁ ὁποῖος φαίνεται δέν ἔχει ἴδι ποτέ του... ὀρθόδοξη εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Διότι, ἂν εΐχε δεῖ, δέν θά ἔβλεπε πουθενά οὔτε κρίνους, οὔτε τριαντάφυλλα... Ὁ Ἰωσήφ ἐπίεσθη ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ὅτι ὄντως ἡ Μαριάμ ἦταν αὐτή ἡ Παρθένος πού περίμεναν ὅλες οἱ γενεές γιά νά γεννήσῃ τόν Λυτρωτή. Καί ἡ πεποίθησίς του αὐτή ἔγινε ἀκράδαντη, ὅταν στό μικρό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ εΐδε τήν Μαρία νά γεννᾶ χωρίς κανένα πόνο· καί ἀμέσως μετά ἀγγέλους νά δοξολογοῦν τόν Θεό· καί ὕστερα ἀπό λίγο βοσκούς νά ἔρχωνται γιά νά προσκυνήσουν τό νεογέννητο παιδί, λέγοντας ὅτι τούς ἔστειλαν ἄγγελοι· καί ἀργότερα τούς ἀστρονόμους νά φθάνουν καί νά προσκυνοῦν τόν Χριστό, ὀδηγημένοι ἀπό ἕνα ἀστέρι. Ὅλα αὐτά ἐστερέωσαν τήν πεποίθηση τοῦ Ἰωσήφ, ὅτι πράγματι τό παιδί πού εΐχε στήν κοιλιά της ἡ Μαριάμ δέν ἦταν καρπός σαρκικῆς ἐνώσεως, ἀλλά προήρχετο ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.

Γι’ αὐτό καί ό Ἰωσήφ, ὄχι μόνον ἐφρόντισε τήν Μαριάμ, ἀλλά καί ὑπεβλήθη σέ

κόπους και θυσίες γι' αυτήν και τό παιδί της. Ξεσηκώθηκε, κατ' έντολήν του άρχαγγέλου Γαβριήλ, μαζί μέ τά παιδιά πού είχε από τόν πρώτο γάμο του, και έκαμε μία πολύ κουραστική πορεία, άκόμη και για τά σημερινά δεδομένα. Έπηγε στην μακρινή Αίγυπτο. Και μετά από δύο χρόνια, πάλιν κατ' έντολήν του Άρχαγγέλου, έπιστρέφει στην Ναζαρέτ. Για ποιό λόγο νά τά υποστή όλα αυτά, άν δέν ήταν άπόλυτα πεπεισμένος για τήν θεότητα του Χριστού και τήν παρθενική γέννησή Του από τήν Θεοτόκο;

**Τήν καθαρότητα, όμως, τής Παναγίας, τήν πιστοποιούν και τά αναρίθμητα θαύματά Της, από τά όποια ό καθένας σας όλο και κάποιο γνωρίζει. Έξ αυτών αναφέρω ένα μόνον, πού μπορεί νά διαπιστώση κάποιος άκόμη και σήμερα. Στόν Ναό του άγ. Δημητρίου Νέας Έλβετίας στόν Βύρωνα, ή εικόνα Της έδω και μήνες δακρυροει. Τήν εξέτασαν ειδικοί και άπεφάνθησαν, ότι είναι ανεξήγητο φαινόμενο. Άν ή Παναγία ήταν μοιχαλίδα και είχε κοροϊδέυσει τόν Ίωσήφ, όπως έμπαικτικά ύπονοεί ό κ. Μόσιαλος, όχι μόνον θαύματα δέν θά έκανε, αλλά θά είχε ξεχασθή και αυτή και τό παιδί της, όπως όλοι οι άνθρωποι. Όμως 2000 χρόνια ό Χριστός λατρεύεται ως Θεός άληθινός και δείχνει τήν ζωντανή παρουσία Του μέ πολλούς τρόπους.**

Και δείχνει τήν δύναμή Του και μέ τήν θεία Κοινωνία.

**Ό κ. Μόσιαλος είχε βγή στην άρχή τής πανδημίας και μέ κάθε τρόπο προσπαθοϋσε νά μάς πείση, ότι θά κολλήσουμε κορονωϊό από τήν θεία Μετάληψη.** Έκτοτε πέρασαν δύο χρόνια. Και δόξα τω Θεω, διεψεύσθη παταγωδώς. Τόσες φορές μετελάβαμε τό Σωμα και τό Αϊμα του Χριστού και από τήν Θεία Μετάληψη ουδείς άρρώστησε. Αντί λοιπόν, νά ταπεινωθή ό κ. Μόσιαλος και νά ζητήση συγγνώμη για τίς ύβρεις του έναντίον του Χριστού, βρήκε άλλο τρόπο νά δείξη τό μίσος του κατά τής χριστιανικής πίστεως. Όσο, όμως, χτυπάει τόν Χριστό, μοιάζει μέ εκείνον πού κτυπάει μέ γυμνά πόδια άτσαλένια καρφιά. Τά καρφιά δέν παθαίνουν τίποτε. Τά δικά του πόδια τρυπάνε.

Προσευχόμεθα νά δώση ό Θεός μετάνοια και σέ αυτόν και στούς άλλους ύβριστές του Χριστού για νά εύρουν έλεος.

Άδελφοί μου αγαπημένοι,

Σταθήτε σταθεροί και άκλόνητοι στην όρθή πίστη μας.

Εύχομαι όλόψυχα, τό Πανάγιο Πνεϋμα πού έπεφοίτησε στόν Ίορδάνη νά έπιφοιτήση και στίς δικές μας καρδιές και νά φωτίζη παντοτινά όλόκληρη τήν ύπαρξή μας.

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ