

Ελπιδοφόρος: «Σε όλη μας τη ζωή, καλούμαστε να ανασύρουμε τον Σταυρό από τα βάθη της καρδιάς μας»

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Αρχιεπισκοπή Αμερικής](#)



«Σε όλη μας τη ζωή, καλούμαστε να ανασύρουμε τον Σταυρό από τα βάθη της καρδιάς μας» είπε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Spring Bayou του Tarpon Springs της Φλόριντα, όπου έγινε η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού για τα Άγια Θεοφάνεια την Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022. Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε δε η καρδιά, ο νους και η ψυχή του καθενός να είναι όσο δυνατά θα είναι τα χέρια που θα ύψωναν τον Τίμιο Σταυρό κατά τον καθαγιασμό των υδάτων στην περιοχή, ενώ συμβούλεψε το ποίμνιο να κρατηθεί από τον Σταυρό του Κυρίου.

Επιμέλεια: Ευγενία Δίτσα

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία:

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Φτάσαμε στη στιγμή που όλοι περιμέναμε – την ιερή παράδοση της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Επιπλέον, έχουμε τους πιο εξαιρετικούς εκπροσώπους των νέων μας συγκεντρωμένους εδώ στο Spring Bayou, οι οποίοι θα βουτήξουν στο νερό, για να μας φέρουν το «Όπλο της Ειρήνης».

Και παρ' όλο που μόνο ένας θα πιάσει τον Σταυρό, όλοι αυτοί που θα βουτήξουν θα συμμετάσχουν στην ευλογία του Βαπτίσματος στα νερά του Bayou και όλοι μας θα συμμετέχουμε στον συμβολισμό αυτής της ιερής πράξης.

Γιατί βουτώντας στο νερό, αυτές οι γενναίες ψυχές μας θυμίζουν τους όρκους που δώσαμε στις δικές μας βαπτίσεις. Ο αγώνας τους να ανασύρουν τον Σταυρό και να τον σηκώσουν ψηλά είναι μια κατ' εξοχήν εικόνα της χριστιανικής ζωής.

Γιατί κάθε Χριστιανός καλείται να σηκώσει τον Σταυρό του Χριστού, όμως μπορούμε να τον βρούμε μόνο στα βάθη της ψυχής μας, εκεί που φυτεύθηκε την ημέρα της Βάπτισής μας.

Σε αυτό το ιερό Μυστήριο, ο Σταυρός μας έρχεται σαν τρυφερός βλαστός, σαν ρίζα που βγήκε από ξερό έδαφος. Και είναι μέσω του Βαπτίσματος που το ξεραμένο έδαφος των πνευμάτων μας ποτίζεται, και ο Σταυρός γαλουχείται και θρέφεται. Σε όλη μας τη ζωή καλούμαστε να ανασύρουμε τον Σταυρό από τα βάθη της καρδιάς μας, από τον τόπο που φυτεύτηκε την ευλογημένη ημέρα της Βάπτισής μας.

Γιατί ο Σταυρός είναι η γέφυρα που μας δίνει τη δυνατότητα να διασχίσουμε τους δρόμους της θυσιαστικής αγάπης, της συγχώρεσης, της ειρήνης με τους εχθρούς μας, της αποκοπής των εγωιστικών επιθυμιών των παθών μας. Και τελικά, είναι η γέφυρα μέσω της οποίας περνάμε από αυτόν τον κόσμο στην αιώνια ζωή.

Γι' αυτό, αγαπημένοι μου,

Καθώς αυτοί οι υπέροχοι νέοι βουτούν στα ύδατα για να ανακτήσουν τον Τίμιο Σταυρό, σκύψτε στα βάθη της δικής σας ψυχής, για να τον κρατήσετε και για λογαριασμό σας. Αφήστε την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή σας να κρατηθούν από τον πολύτιμο και ζωοδόχο Σταυρό και να γίνουν τόσο σταθερά και δυνατά όσο τα χέρια που θα Τον υψώσουν σήμερα από το Bayou.

[...]

Με τη Δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού!

Αμήν!