

Ιεροσολύμων στους Times: «Η παρουσία μας στην Ιερουσαλήμ απειλείται»

[Πατριαρχία](#) / [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων](#)



Στους διωγμούς που υφίστανται οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους αναφέρθηκε με άρθρο του στους Times του Λονδίνου ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, που έγραψε τα εξής:

«Έχοντας υπηρετήσει ως ιερέας στη βορειοανατολική Αγγλία πρίν από πολλά χρόνια, θυμάμαι τίς συννεφιασμένες μέρες του Ιανουαρίου. Έδω στην Ιερουσαλήμ, ένω απολαμβάνουμε ένα πιά φωτεινό και θερμότερο κλίμα, ξέρουμε τί είναι νά ζεις τό σκοτάδι. Ώς Πατριάρχης Ιεροσολύμων έχω τό προνόμιο νά ήγοῦμαι τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας στούς Ἁγίους Τόπους. Ὁ πρῶτος ἀπό τούς 140 προκατόχους μου ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος, ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἱερουσαλήμ καί ὁ ἀδελφός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μαζί μέ ἄλλους ἡγέτες, ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος μαρτύρησε γιά τήν πίστη του. Ώς Κοινότητα ἔχουμε δεῖ αὐτοκρατορίες νά ἀνεβαίνουν καί νά πέφτουν. Ἔχουμε ἐπιζήσει ἀπό πολιορκίες, εἰσβολές, πληγές καί διωγμούς. Καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά, μείναμε πιστοί στόν Κύριό μας, γιατί μέσα

στό σκοτάδι γνωρίζουμε ότι Έκείνος είναι τό φῶς καί ἡ ζωή μας.

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης «ἦλθε ὡς μάρτυρας στό φῶς» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὡς Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία αὐτή ἦταν ἡ ἀποστολή μᾶς ἐδῶ καί δύο χιλιετίες. Δέν εἴμαστε ἀπλῶς οἱ θεματοφύλακες τῶν ἱερῶν τόπων, εἴμαστε ζωντανοί μάρτυρες τοῦ φωτός τοῦ Θεοῦ.

Ὡς μάρτυρες τοῦ φωτός, ἐπιδιώκουμε νά εἴμαστε μία εὐλογία στίς μεταβαλλόμενες καί προκλητικές κοινωνίες, στίς ὁποῖες ζοῦμε. Παρέχουμε ὑγειονομική περίθαλψη, ἐκπαίδευση καί Κοινωνικές ὑπηρεσίες. Φροντίζουμε τούς ἡλικιωμένους, καλωσορίζουμε τούς πρόσφυγες καί φροντίζουμε τούς ἀπόρους, ἀνεξαρτήτως πίστεως, ἐθνικότητας ἢ καταγωγῆς. Καλωσορίζουμε ἑκατομμύρια προσκυνητές καί διατηροῦμε καί ἐξυπηρετοῦμε τούς πῶς ἱεροῦς τόπους τοῦ Χριστιανισμοῦ. Σέ ὅλα αὐτά κατευθύνουμε τούς ἀνθρώπους στό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Παρ' ὅλα αὐτά τά καλά ἔργα, ἡ παρουσία μᾶς στήν Ἱερουσαλήμ ἀπειλεῖται. Οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπειλοῦνται ἀπό Ἰσραηλινές ριζοσπαστικές περιθωριακές ομάδες. Στά χέρια αὐτῶν τῶν Σιωνιστῶν ἐξτρεμιστῶν ἡ Χριστιανική Κοινότητα στήν Ἱερουσαλήμ ὑποφέρει πολύ. Οἱ ἀδελφοί καί οἱ ἀδελφές μας εἶναι θύματα ἐγκλημάτων μίσους. Οἱ Ἐκκλησίες μας βεβηλώνονται καί βανδαλίζονται τακτικά. Οἱ κληρικοί μᾶς ὑπόκεινται σέ συχνούς ἐκφοβισμούς. Ἡ ὀρκισμένη πρόθεση αὐτῶν τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἶναι νά σβήσουν τό φῶς τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος ἀπό τήν Παλαιά Πόλη.

Σέ μικρή ἀπόσταση περπατώντας ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Παναγίου Τάφου, στή διαδρομή τοῦ προσκυνηματος, βρίσκεται ἡ Πύλη τῆς Γιάφφας-Πύλη τοῦ Δαυΐδ, ἡ κύρια εἴσοδος στή Χριστιανική συνοικία τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό νά περπατᾶς σέ αὐτόν τόν δρόμο σημαίνει νά συμμετέχεις στό ταξίδι τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος, περιβάλλεσαι ἀμέσως ἀπό ἐκκλησιαστικές ομάδες ἀπό ὅλο τόν κόσμο καθώς πλήθη προσκυνητῶν προσκυνοῦν στήν Ἐκκλησία τοῦ Παναγίου Τάφου, τόν τόπο τῆς Σταύρωσεως καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων εἶμαι μεταξύ ἐκείνων πού περνοῦν ἀπό τήν Πύλη τῆς Γιάφφας, καθώς ὀδεύουμε πρός τήν Βηθλεέμ, γιά νά γιορτάσουμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι στήν Πύλη τῆς Γιάφφας / Πύλη τοῦ Δαυΐδ, ἐκεῖ ὅπου μιά Ἰσραηλινή ριζοσπαστική ομάδα ἐπιδιώκει νά καταλάβει δύο μεγάλα κτίρια, πού ἀποκτήθηκαν μέσω παρανόμων συναλλαγῶν. Μέ περισσή ἀνειλικρίνεια ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ φυσική τούς παρουσία ἐκεῖ δέν θά ἐπηρεάσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Χριστιανικῆς Συνοικίας. Ὡστόσο, γνωρίζουμε ἀπό τίς προηγούμενες ἐνέργειές τους στό St John's Hostel, μιά τοποθεσία ἀκόμα πῶς κοντά στόν Πανάγιο Τάφο πού ἐπίσης

καταλήφθηκε μέ δόλο πρίν άπό μερικά χρόνια, ότι αυτό δέν εΐναι άλήθεια. Ή συμπεριφορά τους θά εΐναι καταστροφική γιά όλους τούς Χριστιανούς. Οί τοπικές οίκογένειες, πού εΐχουν ζήσει έδω γιά γενεές, θά αισθάνονται άνεπιθύμητες στό σπίτι τούς καί οί προσκυνητές πού λαχταροΐσαν νά έπισκεφτοΐν τή γενέτειρα τής Χριστιανικής πίστεως θά εΐχουν μειωμένη έμπειρία.

Ή άλλαγή τοΐ καθεστΐτος τΐν ιδιοκτησιΐν τής Πύλης τής Γιάφφας δέν θά ήταν μόνο δυστυχία γιά τίς τοπικές οίκογένειες καί τήν παγκόσμια Χριστιανική οίκογένεια, άλλά καί γιά τούς ίδιους τούς Άγίους Τόπους. Ή Ίερουσαλήμ φιλοξενεί τρεΐς μονοθεΐστικές θρησκείες, τόν Ίουδαΐσμό, τόν Χριστιανισμό καί τό Ίσλάμ, καί άποτελεΐ έδω καί πολύ καιρό ένα διαφωτιστικό παράδειγμα μιΐς πολυπίκοιλης Κοινότητος. Εΐναι ή πνευματική πρωτεύουσα τοΐ κόσμου, πού άποτελεΐται άπό μία οίκογένεια θρησκειΐν, οί όποιες άπολαμβάνουν μία μακρά καί μοναδική πλούσια κληρονομιά. Ή όμορφιά αυτής τής πόλεως βασΐζεται στην πολιτιστική καί θρησκευτική της ποικιλομορφία. Δουλεύοντας γιά τόν άποκλεισμό μιΐς Κοινότητος, τΐν Χριστιανΐν, αυτοί οί ριζοσπάστες, άποτελοΐν ύπαρξιακή άπειλή όχι μόνο γιά τή Χριστιανική οίκογένεια άλλά καί γιά τήν ίδια τήν Ίερουσαλήμ, ένα σημείο πού ύποστηρίζεται άπό τόσους πολλούς άπό τούς Έβραΐους συγκατοΐκους μας στοΐς Άγίους Τόπους.

Όλοι συμμεριζόμαστε τό όραμα ότι αυτοί οί ριζοσπάστες δέν εΐναι άντιπροσωπευτικοί τοΐ κράτους τοΐ Ίσραήλ ή τοΐ Έβραΐκοΐ λαοΐ καί ότι εΐναι άπαραΐτητο γιά τήν ποικιλομορφία καί τούς διαφορετικούς χαρακτήρες όλων τΐν συνοικιΐν τής Παλιΐς Πόλεως νά προστατεύονται πρός όφελος τής Ίερουσαλήμ καί όλου τοΐ κόσμου».