

“Να αγωνιζόμαστε για να μην ενδίδουμε στους πειρα-σμούς”

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας](#)



“Να αγωνιζόμαστε για να μην ενδίδουμε στους πειρα-σμούς” ανέφερε μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων κατά την χθεσινή εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παλαιού Προδρόμου.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Καί ἐγένετο ὁ ὑετός ἐπί τῆς γῆς τεσ-σαράκοντα ἡμέρας καί τεσσα-ρά-κοντα νύκτας».

Στόν μεγάλο κατακλυσμό πού συνέβη στή γῆ τήν ἐποχή τοῦ Νῶε ἀναφερόταν τό ἀνάγνωσμα ἀπό τό βιβλίο τῆς Γενέσεως πού ἀκούσα-με ἀπόψε. Στόν κα-τακλυσμό πού ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά γίνει γιά νά ἐξαλειφθεῖ ἡ ἀμαρ-τία πού εἶχε πληθυνθεῖ στόν κόσμο, ὁ Θεός δίδει στόν δίκαιο καί εὐσεβῆ Νῶε τήν εὐκαιρία νά σωθεῖ καί μαζί του νά σώσει ἕνα ζευγάρι ἀπό ὅλα τά ζῶα καί τά πτηνά πού ὑπῆρ-χαν στή γῆ.

Δέν τόν σώζει ὁ Θεός ὅμως αὐτό-ματα, θά λέγαμε. Δέν τόν σώζει χω-ρίς νά προ-σπαθήσει καί νά κο-πιάσει. Τόν σώ-ζει ὑποδεικνύοντάς του νά δη-μιουργ-γήσει μία κιβωτό καί δίδο-ντάς του ὁδηγίες γιά τό πῶς θά τήν κατασκευάσει. Ἔτσι ὁ Θεός δο-κι-μάζει καί τήν πίστη καί τήν ὑπακοή τοῦ Νῶε, ὁ ὁποῖος κερδίζει μέ αὐτές τή σωτηρία του.

Δοκιμά-ζει ὅμως συγχρόνως καί τήν ἐγκρά-τεια καί αὐτοκυριαρχία τοῦ Νῶε. Γιατί, ὅταν τελειώνει ἡ κατασκευή τῆς κιβωτοῦ καί ὁ Νῶε κλείνεται μέσα καί ἀρχίζει ὁ κα-τα-κλυσμός, ὁ Νῶε δέν γνωρίζει πότε θά τελειώσει, ἀλλά παραμέ-νει μέ-σα στήν κιβωτό μέ ὑπομονή καί χω-ρίς περιέργεια, ἀναμένοντας τί θά τοῦ πεῖ ὁ Θεός νά κάνει στή συνέχεια. Καί μένει μέσα στήν κιβωτό ἐπί σαράντα ἡμέρες καί σαράντα νύ-κτες, ὅσο διαρ-κοῦσε ὁ κατακλυ-σμός, ἀδια-μαρ-τύρητα καί εὐχαρι-στώ-ντας τόν Θεό, γιατί τόν ἔσωσε μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπό βέβαιο θά-νατο.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Τίς σαράντα ἡμέρες τοῦ κατα-κλυ--σμοῦ, πού ἔζησε ὁ Νῶε μέσα στήν κιβωτό, μᾶς ὑπενθυμίζουν οἱ σαράντα ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Με-γάλης Τεσσαρακοστῆς. Κιβωτός γιά ἐμᾶς εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ἐκκλησία τήν ὁποία ἴδρυσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καί χάρι σέ αὐτήν βρι-σκόμαστε σέ πλεονεκτικότερη θέ-ση ἀπό τόν Νῶε, γιατί ἐμεῖς δέν χρειάσθηκε νά τήν κατα-σκευ-ά-σου-με, οὔτε κᾶν νά τήν ἀναζητή-σου-με. Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τό μέγιστο προ-νόμιο νά γεννηθοῦμε μέσα σέ αὐτήν, τήν Ἐκκλησία, ὥστε νά εἴμαστε ἀσφαλεῖς καί προφυλαγμένοι ἀπό τήν πλημ-μυ-ρίδα τοῦ κακοῦ καί τῆς ἀμαρ-τίας πού πλεονάζει στόν κόσμο γύ-ρω μας.

Μᾶς δίδει ὅμως καί ἕνα ἀκόμη με--γαλύτερο προνόμιο. Μᾶς προσ-φέ-ρει τήν κιβωτό του, μᾶς προσ-φέρει τήν Ἐκκλησία του, αὐτές τίς σαράντα ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Με-γάλης Τεσσαρακοστῆς, καλώ-ντας μας νά ἀποξενωθοῦμε γιά λίγο ἀπό τόν κατακλυσμό πού ἐπι-κρα-τεῖ γύρω μας, ἀπό τόν κα-τα-κλυ-σμό τῶν ἀγαθῶν, τῶν τρο-φῶν, τῶν εἰ-δήσεων, τῶν σκέ-ψεων, τῶν ἐπι-διώ-ξεων, τῆς κα-κίας, τῶν παθῶν καί τῆς ἀμαρτίας, καί νά ἐπικε-ντρω-θοῦμε σέ αὐτά πού μᾶς προσ-φέρει ἡ Ἐκκλησίας μας, στήν προ-σευ-χή, δηλαδή, τή μετάνοια, τή μελέτη, τή

μετοχή στά ιερά μυ-στήρια, τόν άγώνα για τήν έκκοπή τών παθών και τών αδυναμιών μας.

Μας καλεϊ νά κλείσουμε για λίγο τά μάτια και τά αυτιά μας σέ ό,τι συμβαίνει γύρω μας και νά έμ-βα-θύνουμε στή δυνατότητα τής σω-τη-ρίας πού μας προσφέρει διά τής Έκκλησίας του ό Χριστός και δι' όσων αυτή μας προσφέρει, ιδιαιτέ-ρως αυτή τήν περίοδο, μέ τίς ιερές Άκολουθίες και τίς πολλές πνευ-μα-τικές εύκαιρίες.

Μας καλεϊ νά έγκαταλείψουμε γι' αυτές τίς σαράντα ήμέρες τής νη-στείας, δηλαδή, και τής προετοιμασίας για τή Μεγάλη Έβδομάδα του πά-θους αλλά και τής Άναστάσεως του Κυ-ρίου μας τίς άνέσεις, τίς άπο-λαύ-σεις του κόσμου, αλλά και όλα εκείνα, τά όποϊα κατά τό υπόλοιπο έτος δέν μας αφήνουν νά αφιερώ-σου-με καθη-μερινά λίγο χρόνο στήν προσευχή, στήν περισυλ-λο-γή, στά καλά έργα, στή συμμετοχή μας στις ιερές Άκολουθίες τής Έκ-κλησίας μας.

Μας καλεϊ νά άγωνιζόμαστε για νά μήν ένδίδουμε στους πειρα-σμούς, αυτές ιδιαίτερα τίς σαράντα ήμέρες, πού έρχονται και μας πολεμοϋν και προσπαθοϋν νά μας παρα-σύ-ρουν μέ τήν περιέργεια, μέ τήν έλ-λειψη έγκρατείας, μέ τήν άρ-γο-λο-γία και τή φλυαρία, μέ τήν κρί-ση και τήν κατάκριση.



© Kosmas Karagiannis IMBNK

Μᾶς καλεῖ νά παραμείνουμε μέσα στήν πνευματική κιβωτό, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἔμεινε καί ὁ Νῶε, ἀξιοποιώντας ὅλες αὐτές τίς εὐκαιρίες πού μᾶς προσφέρει ὁ Θεός, καί γιά νά προετοιμασοῦμε κατάλληλα γιά τή μεγάλη καί λαμ-προφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστά-σεως, ἀλλά καί γιά νά ἐργασθοῦμε γιά τή σωτηρία μας.

Ἄς μὴν ἀδιαφορήσουμε, ἀδελφοί μου, ἀλλὰ ἄς μείνουμε μέσα στήν κιβωτό τῆς Ἐκκλησίας μας αὐτές τὶς σαράντα ἡμέρες τῆς Ἀ-γί-ας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακο-στῆς, καὶ ἄς εὐ--χαριστοῦμε τὸν Θεό γιὰ τὴν εὐ-ερ---γεσία πού μᾶς χάρισε, παρα-κα-λώντας τον νὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὴ σωτηρία μας.

Βέβαια, πρέπει νὰ ἀξιοποιεῖ κανεὶς ὅλο τὸν χρόνο τὶς εὐκαιρίες πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού οἱ πατέρες τὴν παρομοιάζουν μέ τὶς σαράντα ἡμέρες πού ἔμεινε ὁ Νῶε μέσα στήν κιβωτό. Ἐμεῖς ἄς μένουμε μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στὶς Ἀκολουθίες, τὶς Προηγιασμένες θεῖες Λειτουργίες, τοὺς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας μας, στὰ Μεγάλα Ἀπόδειπνα, καὶ σέ ὅ,τι μᾶς προσφέρει, ἰδιαίτερα τὶς Κυριακές, πού εἶναι λαμπρές ἑορτές καὶ ὅλες ἔχουν κάτι νὰ μᾶς διδάξουν, οὕτως ὥστε ἐτοιμασμένοι καὶ μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια, ἰδιαιτέρως, τῆς Ἐκκλησία μας, νὰ μπορέσουμε νὰ πλησιάσουμε τὴ λαμπρὴ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως γιὰ νὰ συναναστηθοῦμε καὶ ἐμεῖς μαζί μέ τὸν Χριστό. Ἀμήν.