

## Η γιορτή του Αγίου Μακαρίου Α' Επισκόπου Ιερισσού στον Καθεδρικό της Ναό

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου](#)



Τη μνήμη του προκατόχου του, Αγίου Μακαρίου, πρώτου Επισκόπου Ιερισσού θέλησε να τιμήσει σήμερα, Τετάρτη 19η Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, που επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας της Ιερισσού και για να πολυχρονίσει τον εορτάζοντα Προϊστάμενο αυτού, Αιδ. Πρωτ. π. Μακάριο Ζωνάρα, ο οποίος φέρει επαξίως το όνομα του Αγίου. Χοροστάτησε, λοιπόν, στην Ακολουθία του Όρθρου και στην επακολουθήσασα Θεία Λειτουργία, της οποίας προέστη ο εορτάζων, τιμητικώς πλαισιούμενος από τους Παν. Αρχιμ. π. Ειρηναίο Μιχαηλίδη, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας και τον π. Βαρθολομαίο Χατζόγλου, Αρχιερατικό Επίτροπο της Β΄ Περιφέρειας

## της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού.



Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του παρουσίασε τον βίο και την αγία πολιτεία του Αγίου Μακαρίου Επισκόπου Ιερισσού, που ήκμασε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Θεοδοσίου και εκοιμήθη επί της Βασιλείας Αρκαδίου (395-408 μ.Χ.). Ήταν ο Α΄Επίσκοπος Ιερισσού. Έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., βιώνοντας τους διωγμούς που υπέστη η Εκκλησία του Χριστού, αγωνιζόμενη κατά της ειδωλολατρίας. Η Ιερισσός κατά την εποχή εκείνη ονομαζόταν Άκανθος και Απολλωνία, φημισμένη για τη λατρεία του Θεού Απόλλωνος. Μάλιστα κατά τον Μανουήλ Γεδεών, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετωνόμασε την πόλη Ιερισσό, λαμβάνοντας την ονομασία από τις ιέρειες-ιέρισσες του Θεού Απόλλωνος. Μετά το Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313μ.Χ. και την ελευθερία της Εκκλησίας, οργανώνονται οι κατά τόπους Επισκοπές και αποκτούν Επισκόπους. Η Ιερισσός, ως μεγαλύτερη Πόλη της Β. Χαλκιδικής, αποκτά Επίσκοπο που προΐστατο των περιοχών Ιερισσού, Σταγείρων και του Άθωνος, όπου υπήρχαν Κωμοπόλεις.





Πληροφορίες περί του Αγίου Μακαρίου που ωργάνωσε την Επισκοπή του υπαγόμενος στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καταγράφονται σε χειρόγραφο κώδικα της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου, συγγραφέντα από τον Όσιο Δοσίθεο τον Λέσβιο και Κωνσταμονίτη το 1845. Εικόνα του Αγίου, συνέχισε ο Επίσκοπός μας, υπήρχε ιστορημένη στο παλαιό Καθολικό της Μονής Κωνσταμονίτου που καταστράφηκε από πυρκαγιά. Από τον κώδικα αυτό πληροφορούμαστε ότι ήταν σύγχρονος με τον Άγιο Μάρκο Αρεθουσίων. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας ήλθε στην Ιερισσό και αναζήτησε τον Άγιο Μακάριο, για να αναζητήσει τοποθεσία ώστε να κτίσει τη Νέα Ρώμη. Επέλεξε μάλιστα να την ανεγείρη κοντά στην παραθαλάσσιο πόλη Σίγγος, (όπου και ο Σιγγιτικός Κόλπος,) στο σημείο που ο Ξέρξης κατεσκεύασε τον “ακάνθινο” ισθμό για να διαπεράσει τα πλοία του και να καταλάβει τον Ελληνικό χώρο. Ο Άγιος Μακάριος απέτρεψε τον ευσεβή Αυτοκράτορα να ανεγείρη εδώ τη Βασιλευουσα, λέγοντάς του ότι ο Άθως είναι κλήρος της Παναγίας και τόπος ησυχίας των Μοναχών. Ο Αυτοκράτορας κατά την παράδοση και τη γραφίδα του Μανουήλ Γεδεών, έχτισε τρεις Ναούς στον Άθωνα, του Πρωτάτου, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Μονής Βατοπεδίου και του Αγίου Στεφάνου της Μονής Κωνσταμονίτου. Κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου ο Άγιος καταδιωκόμενος καταφεύγει στον απομακρυσμένο Άθωνα για τον επικείμενο κίνδυνο. Μετά την καταστροφή από τον Ιουλιανό των Μονών Βατοπεδίου, Κωνσταμονίτου και του Ναού του Πρωτάτου, ο Άγιος Μακάριος

αναλαμβάνει και ανεγείρει και πάλι το καθολικό της Μονής Κωνσταμονίτου, που το εγκαινιάζει και το λειτουργεί. Έτσι δικαιολογείται γιατί η εικόνα του ιστορείται στην κεντρική εικόνα του καθολικού της Μονής Κωνσταμονίτου, όπου στο κέντρο είναι ο Άγιος Νικόλαος και αριστερά ο Όσιος Νικόλαος ο Μέγας, ο πρώτος κτήτορας της Μονής.









Τέλος δε ο Μητροπολίτης μας ανεφέρθη στο οσιακό τέλος του Αγίου Μακαρίου που ασκούμενος επί έτη πολλά στη Μονή του Κωνσταμονίτου, θεοφιλώς εκοιμήθη ειρηνικά εντός αυτής, κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αρκαδίου. Μετά από 1700 χρόνια, παρετήρησε ο Δεσπότης, ο διάδοχος του Αγίου και προκάτοχός του κυρός Νικόδημος απέδωσε την οφειλόμενη τιμή στον Α΄ Επίσκοπο Ιερισσού, ιστορώντας τη φορητή του εικόνα που θησαυρίζεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας Ιερισσού, απολαμβάνοντας την τιμή και την προσκύνηση και από τον σημερινό Λαό του Θεού και τον ίδιο τον Επίσκοπο!

Να σημειωθεί ότι τα πνευματικά παιδιά του π. Μακαρίου τηρώντας όλες τις προφυλάξεις προς αποφυγήν της διασποράς του Κορωναιού, προσήλθαν στην Ευχαριστιακή Σύναξη για να τιμήσουν τον πρώτο Επίσκοπό τους και να εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους στον εορτάζοντα Ποιμένα τους. Ο π. Μακάριος είναι φιλακόλουθος Κληρικός, λαμπρύνει με την παρουσία του και την πνευματική του εργασία την Ιερισσό και κυριολεκτικώς αναλώνεται υπέρ των λογικών προβάτων





