

02/02/2022

Εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Άργος Ορεστικό

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Καστορίας](#)



Με την προσήκουσα λαμπρότητα εορτάθηκε η Μεγάλη Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο χιονισμένο Άργος Ορεστικό και συγκεκριμένα στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού, όπου τιμάται το αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Κεχαριτωμένης, της οποίας το ιερό εικόνισμα δεσπόζει απέναντι από τον Δεσπότη Υιό και Θεό Της.

Το πρωί της εορτής στον ως άνω αναφερόμενο Μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό τελέσθηκε ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιεουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστορίας κ.Καλλινίκου. Τον Σεβασμιώτατο λειτουργό πλαισίωσε ο εφημέριος του Ιερού Ναού π.Πασχάλης Μουτζίκης, ενώ τα ιερά αναλόγια κόσμησαν οι ιεροψάλτες του Ιερού Ναού.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στα νοήματα της φωτεινής εορτής της Υπαπαντής του Χριστού, τονίζοντας την φράση του δικαίου Συμεών «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα εν ειρήνη». Όπως υπογράμμισε, η φράση αυτή είναι η κατ' εξοχήν αντιμετώπιση του θανάτου που οφείλεται όχι σε κάποια ανθρώπινη γενναιότητα ή ιδεολογία, αλλά στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, τον Οποίον ο Συμεών κρατούσε στα χέρια του.

Στην συνέχεια συνδύασε αυτή την γενναία φράση του Δικαίου Συμεών με το «νυν απολύεις» του μακαριστού Μητροπολίτη Καστορίας κυρού Γρηγορίου Γ', όπως καταγράφεται στην θαυμάσια διαθήκη του: «Νομίζω ότι δεν φοβούμαι τον θάνατο. Δηλαδή: Με τρομάζει το πλησίασμά του. Αλλά δεν λυπούμαι να φύγω από τον παρόντα κόσμο. Δεν αγάπησα με την καρδιά μου ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα, ούτε σπίτια, ούτε την ίδια μου την υγεία, ούτε το καλό φαγητό, ούτε την σωματικήν μου ανάπαυσιν. Μόνο τους ανθρώπους αγάπησα, είτε συγγενείς, όπως την αδελφήν της μητέρας μου θεία Αικατερίνη, είτε ξένους και αγνώστους. Και σείς να προσεύχεσθε διά τους αγνώστους σας, να τους ελεήσει ο Κύριος. Θα γίνουν εις την ζωήν τους θαύματα με την προσευχήν σας, χωρίς να το πληροφορηθήτε, όπως και εκείνοι θα αγνοούν ότι η δική σας προσευχή τους ευεργέτησε. Περισσότερο να προσεύχεσθε υπέρ σωτηρίας των αρρώστων και των ιατρών τους, των ναυτικών, των στρατιωτικών και πάντων των κινδυνευόντων. Επίσης υπέρ των παραστρατημένων. Να δίνη ο Κύριος φωτισμένο μυαλό εις όλους τους ανθρώπους. Διότι όλα τα κακά προέρχονται από τον σκοτισμό του μυαλού υπό του πονηρού, - από εκεί εξασθενεί η θέλησις. Και όλα τα καλά από τον φωτισμό του μυαλού υπό του Ιησού - και τότε ενισχύεται η θέλησις. Δεν λυπούμαι διά τον θάνατον, παρά μόνον διότι θα στενοχωρήσω τους ανθρώπους και διότι «τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως». 60 χρόνια ζωής δεν μου ήσαν αρκετά διά να μετανοήσω, ο αχάριστος εγώ. Ασφαλώς όμως πιστεύω και ελπίζω «εις το έλεος της ευσπλαχνίας» του Κυρίου».

Πριν την απόλυση της Θείας Ευχαριστίας ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά του για την Θεία Λειτουργία και ευχήθηκε καταλλήλως προς το Εκκλησίασμα.











[Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ](#)