

## Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ενορία του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στην Γάνδη

[Οικουμενικό Πατριαρχείο](#) / [Μητροπόλεις Οικουμενικού Θρόνου](#)



**Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 τελέστηκε στην Γάνδη η εις πρεσβύτερον χειροτονία του διακόνου κ. Βαρνάβα Genbrugge, ο οποίος πλέον θα διακονεί την ενορία ως ιερέας.**

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, συμπαραστατούμενος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μπουένος Άϊρες και Έξαρχο Νοτίου Αμερικής κ. Ιωσήφ και από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απολλωνιάδος κ. Ιωακείμ, και με την συμμετοχή ιερέων και διακόνων, μεταξύ των οποίων ο Ιερομόναχος Βαρθολομαίος από την Πατριαρχική Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Έσσεξ.

Ο Σεβασμιώτατος στον λόγο του προς τον χειροτονηθέντα είπε μεταξύ άλλων: «Η επίθεσις των χειρών, ή άλλως η χειροτονία, είναι απτό σημείο της μετάδοσης του

Αγίου Πνεύματος. Ο χειροτονών επίσκοπος, ως φορέας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, την μεταδίδει στον χειροτονούμενο. Στο μυστήριο αυτό, το οποίο δόθηκε ως δωρεά από τον Θεό, κατά την επίθεση των χειρών από τον επίσκοπο, ο χειροτονούμενος λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, ανεξαρτήτως της αγιότητας ή της αναξιότητας του επισκόπου ή του χειροτονούμενου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και κατά την τέλεση όλων των μυστηρίων από τους επισκόπους και τους ιερείς».

**Επιπλέον μίλησε για τους δύσκολους χρόνους στους οποίους ζούμε, στους οποίους η κοινωνία συνεχώς γυρίζει την πλάτη στον Θεό και στην Εκκλησία:** *«Εξάλλου, ζούμε σε έναν κόσμο εκκοσμικευμένο, μέσα στον οποίο υπάρχει παρά ελάχιστος χώρος για τον Θεό και για την εμπειρία της πίστης. Δυστυχώς, η Κυριακή πλέον δεν είναι η «Ημέρα του Κυρίου». Πολλοί βλέπουν την Κυριακή ως μία ημέρα κατά την οποία μπορούν κάνουν οτιδήποτε τους αρέσει να κάνουν. Μία ημέρα για να κοιμηθούν, για να πάρουν ένα νόστιμο πρωινό, για να αθληθούν ή να παρακολουθήσουν κάποιον αθλητικό αγώνα ή απλώς να περάσουν λίγο χρόνο με την οικογένειά τους, αλλά όχι πλέον ως μία ημέρα την οποία δημιούργησε ο Θεός ως ημέρα «ανάπαυσης», αφιερωμένη στον Θεό. Φαίνεται ιδιαίτέρως δύσκολο να εμπνεύσουμε τους νέους μας και τους ανθρώπους γενικότερα. Φαίνεται ολοένα και πιο δύσκολα να ενθαρρύνουμε να προσφέρουν στον εαυτό τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα πνευματική τροφή. Και ποια είναι η πνευματική τροφή; Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι να καταστούμε μέτοχοι στα θεία πράγματα, συμμετέχοντες στα Μυστήρια τα οποία μας ενώνουν με τον Θεό και με την Εκκλησία του».*

**Παράλληλα, καθησύχασε τον χειροτονούμενο ιερέα λέγοντας:** *«Μην φοβείσαι. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις την στήριξη και την βοήθεια της αγαπημένης σου συζύγου Σοφίας, και των αγαπητών σου τέκνων, όπως και του καλού σου πνευματικού πατρός και των πατέρων Dominique και Paolo, οι οποίοι σήμερα -μαζί με όλη την Ενορία- σε καλωσορίζουν ως συμπρεσβύτερο. Ο ρόλος της πρεσβυτέρας, της συζύγου του ιερέως, δεν πρέπει να αγνοείται στην ορθόδοξη Εκκλησία. Η πρεσβυτέρα είναι πάντοτε στο πλευρό του συζύγου της, του ιερέως, παρούσα σε όλες τις ακολουθίες, ως μία μητρική φιγούρα, ως ένα παράδειγμα, ταπεινή, αλλά παρούσα. Αυτήν την ιερή στιγμή, προσευχόμαστε στον Θεό να την φωτίζει και να την βοηθά στο έργο της και στην συνεχή παρουσία της ως «ευήκοον ους» και συμβουλευτική φωνή».*

**Ο π. Βαρνάβας είναι έγγαμος και πατέρας δύο υιών και αρχιτέκτονας στο επάγγελμα.** Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητρολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα το 2014. Και ήταν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αυτός ο οποίος έδωσε το όνομα «Βαρνάβας», ώστε, κατά τον

Πατριάρχη «να μπορούν στο εξής να εορτάζουν την ίδια ημέρα την ονομαστική τους εορτή».

**Με την χειροτονία αυτή, η Ενορία της Γάνδης θα έχει πλέον τρεις ιερείς: τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Dominique Verbeke, τον και Ιερατικώς Προϊστάμενο της Ενορίας, τον Πρωτοπρεσβύτερο Paolo Perletti, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, και τον νεοχειροτονηθέντα ιερέα Βαρνάβα. Ο Θεός να τον ευλογεί και να τον καθιστά πάντοτε άξιο!**





















