

Η μνήμη του Αγίου Κοδράτου και των συν αυτώ στην Κόρινθο

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους](#)



Την Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τέλεσε χθες Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022, το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο, με την ευκαιρία της εορτής της Μνήμης των Αγίων Μαρτύρων Κοδράτου και των συμμαρτύρων αυτού Άνεκτου, Παύλου, Διονυσίου, Κυπριανού και Κρήσκεντος των εν Κορίνθω επί Δεκίου ή και Ουαλεριανού (252-259 μ.Χ).

Τον Ποιμενάρχη πλαισίωσαν ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιος Ραζνύ και ο Αρχιδιάκονος

της Ι. Μητροπόλεώς μας π. Δαμασκηνός Γεννηματάς, το Ιεροψαλτικό Αναλόγιο εκδόμησαν ο Διάκονος π. Χρήστος Χίλιας και ο κ. Ρωμανός Νικολάου, ενώ ετέθη προς προσκύνηση απότμημα εκ των Ι. Λειψάνων του Αγίου.

Λίγο πριν την απόλυση ο Σεβασμιώτατος ομίλησε στους παρισταμένους πιστούς για τα 5.000 χρόνια συνεχούς ιστορίας της πόλεως της Κορίνθου. Ο Όμηρος την αποκαλούσε «η αφνειός Κόρινθος», καθώς ήταν πλούσια και εύφορη και κατά καιρούς έδωσε καρπούς όχι μόνο υλικούς αλλά και πνευματικούς, που προέκυψαν από τους φιλοσόφους κυρίως όμως από τις «ρίζες» του Χριστιανικού δέντρου που «φύτεψε» ο Απ. Παύλος. Στο διάβα των αιώνων τα χώματα της Κορίνθου πάτησαν πολλοί Μάρτυρες και ομολογητές της Πίστεως μας, καθώς τους πρώτους τρεις αιώνες μετά την Γέννηση του Χριστού μας υπήρξαν σκληροί διωγμοί εναντίον των Χριστιανών και εξ' αυτών άλλοι έμειναν γνωστοί με τα ονόματά τους και άλλοι ως ανώνυμοι. Οι Άγιοι Κοδράτος, Άνεκτος, Παύλος, Διονύσιος, Κυπριανός και Κρήσκης, ήταν φίλοι και μαρτύρησαν κατά το διωγμό του αυτοκράτορα Δεκίου ή του Ουαλεριανού στην Κόρινθο σε νεαρή ηλικία. Ο Άγιος Κοδράτος παρά το γεγονός ότι έζησε σε διαφορετική περίοδο από τον Απ. Παύλο κάποιοι τον αποκαλούν και συνεργό του Απ. Παύλου, καθώς Αυτός υπήρξε συνεχιστής του Αποστολικού Του έργου στην Κόρινθο. Οι Άγιοι αυτοί, όντας στην ακμή της ηλικίας τους, έβαλαν πάνω απ' όλα τον Χριστό δίδοντας την ζωή τους για Εκείνον, γιατί είχαν εδραιωμένη πίστη ότι εάν πεθάνουν και είναι μαζί Του θα ζήσουν αιώνια. Έτσι, σήμερα αποτελούν για εμάς παράδειγμα για το πώς θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής και τον φόβο του θανάτου, που σκορπίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής μας, ειδικότερα δε και μέσω της λεγομένης «οπαδικής βίας» που βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση εσχάτως, αλλά και των πολέμων, καθώς τα πάντα, μπροστά στην αγάπη του Χριστού, φαντάζουν πια πολύ μικρά και ελάχιστα.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε να μιμούμαστε τους εορτάζοντες Αγίους, να τους τιμούμε και να τους αγαπάμε και ότι θα αποτελούσε μεγάλη ευλογία αυτή την ημέρα τα σχολεία και οι οικογένειες να γεμίζουν τις Εκκλησίες της Κορινθίας μας, ώστε οι νέοι και οι νέες μας να έχουν φωτεινά, ευδιάκριτα και καθάρια παραδείγματα στην ζωή τους!









