

## Εγκύκλιος Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως για την Μ. Παρασκευή

[Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ελευθερουπόλεως](#)



**Τα πάθη πυροδότησαν και θα συνεχίσουν να πυροδοτούν τους πολέμους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με Εγκύκλιό του για την Μεγάλη Παρασκευή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος.**

“Η θρυαλλίδα, το φυτίλι του πάθους ανάβει την πυρκαγιά του κακού, της αιματοχυσίας. Μας εξηγεί σχετικά ο Αδελφόθεος Ιάκωβος λέγοντας τα εξής: «Από που προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες μεταξύ σας; Δεν προέρχονται από τας απολαύσεις σας (τα πάθη της πλεονεξίας, της φιληδονίας) οι οποίες αλληλοσπαράσσονται εις τα μέλη σας; Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε· φονεύετε και ζηλεύετε και δεν μπορείτε να επιτύχετε· μάχεσθε και πολεμάτε και δεν έχετε, διότι δεν ζητάτε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, διότι ζητάτε με κακόν σκοπόν, για να τα δαπανήσετε στις απολαύσεις σας.» (Ιακώβου 4,1-3)”, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο για την Μεγάλη Παρασκευή:

«οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί εἰσελθεῖν εἰς τήν δόξαν αὐτοῦ;» (Λουκᾶ 24,26)

Αγαπητοί αδελφοί και πατέρες

Ας δοξάσουμε τον φιλόνητο Θεό μας που μας αξιώνει ακόμη μία φορά να εορτάσουμε τα Άχραντα Πάθη του Μονογενούς Υιού Του και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Περάσαμε και περνούμε ακόμη δύσκολες συνθήκες στην καθημερινή μας ζωή και σήμερα ευτυχώς, Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, φθάσαμε και προσκυνούμε τον τίμιο Σταυρό Του και ατενίζουμε με σεβασμό και θλίψη την πονεμένη και γλυκυτάτη Μορφή Του επαναλαμβάνοντας μαζί με την Παναγία Μητέρα Του: «Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατον μου Τέκνον, που έδυ Σου το κάλλος!».

Και ιδιαιτέρως σήμερα θυμόμαστε ότι, μολονότι είχε κάθιδρως παρακαλέσει τον Πατέρα Του στον κήπο της Γεθσημανή «πάτερ μου ει δυνατόν εστιν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο» (Ματθ.26,39) ήπια μέχρι τρυγός το κατάπικρο Ποτήρι του Πάθους του Σταυρού. Και όπως ο ίδιος μας είχε επιβεβαιώσει, ότι «έδει», έπρεπε να το πιεί! «Έδει παθεῖν τον Χριστόν» διευκρίνησε στους συνοδοιπόρους Του μετά την Ανάστασή Του, προς Εμμαούς!

Και γιατί ο Ουράνιος Πατέρας Του δεν έκαμε δεκτό το πρόσκαιρο και τόσο ανθρώπινο αίτημα του Μονογενούς Υιού Του και άφησε να πιεί το κατάπικρο ποτήρι του σταυρικού θανάτου; γιατί «έδει», γιατί έπρεπε να πάθει ο Κύριός μας; Μυστηριώδες, απέραντο πέλαγος ερωτημάτων ανοίγεται τώρα μπροστά στη σκέψη μας.

**Ένας τρόπος δε υπάρχει να το διαπεράσουμε με ασφάλεια και να μη καταποντισθούμε στα σκοτεινά βάθη της αμφιβολίας και της απιστίας. Και αυτός είναι η άπειρη και δυσκατάληπτη Αγάπη του Θεού. Αμαρτωλοί όντες και εχθροί του Θεού δεχθήκαμε την άπειρη Αγάπη και στοργή Του.**

Εδώ βρίσκεται η λύση του αινίγματος: «ούτως γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν» στο φρικτό Πάθος του Σταυρού (Ιωάν.3,16) «ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού!» θα αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, καθώς αδυνατούμε να εισχωρήσουμε στα βάθη τα απροσπέλαστα της θείας Αγάπης (Ρωμ. 11,33).

Έπαθε, λοιπόν, ο Κύριός μας, αν και τελείως ανεύθυνος και αναμάρτητος, προς χάριν μας για να μας λυτρώσει από τα δεσμά των παθών μας. Ο ίδιος ο Κύριος

είχε εξηγήσει το λόγο της επί γης παρουσίας Του. Ήλθε, είπε, «κηρύξαι αιχμαλώτους άφεςιν και τυφλοίς ανάβλεψιν. αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει» (Λουκά 4,19) Όλα αυτά σημαίνουν ότι υπέμεινε τα Άχραντα Πάθη Του ο Κύριός μας για να μας απελευθερώσει από τα δικά μας αμαρτωλά πάθη, για να μας χαρίσει την υγεία στις κομματιασμένες από την αμαρτία ψυχές μας.

**Κακό μεγάλο η αρρώστια. Το ζήσαμε και ακόμη το ζούμε μετά την επέλαση στη ζωή της ανθρωπότητας εκείνου του θανατηφόρου ιού που προκάλεσε τη γνωστή πανδημία του καιρού μας. Είδατε πως αναστάτωσε τη ζωή όλων μας. Είδατε τι εφιάλτη αντιμετωπίσαμε. Είδατε πόσα δάκρυα, τι πόνο, τι θλίψη επισώρευσε στη ράχη της ανθρωπότητας!**

Αλλά μικρότερο κακό είναι ο πόλεμος; Λιγότερα δάκρυα, λιγότερο πόνο και λιγότερη θλίψη έφερε σε εκατοντάδες και μυριάδες συνανθρώπων μας; Συμφορά και δοκιμασία ανείπωτη. Και γιατί όλα αυτά; Εξαιτίας των παθών μας, από τη σκλαβιά των οποίων θέλησε να μας απελευθερώσει ο δι' ημάς Σταυρωθείς Κύριος. Αμφιβάλλετε ότι τα πάθη πυροδότησαν και θα συνεχίσουν να πυροδοτούν τους πολέμους;

Τους πολέμους ανάμεσα στα κράτη, τους πολέμους και τις διαμάχες μέσα στην οικογένεια με θλιβερό αποτέλεσμα τα αναρίθμητα διαζύγια, τους διαξιφισμούς στους ανθρώπους που οδηγούν στις γυναικοκτονίες, στους φόνους και τα ειδική εγκλήματα;

**Η θρυαλλίδα, το φυτίλι του πάθους ανάβει την πυρκαγιά του κακού, της αιματοχυσίας. Μας εξηγεί σχετικά ο Αδελφόθεος Ιάκωβος λέγοντας τα εξής: «Από που προέρχονται οι πόλεμοι και οι διαμάχες μεταξύ σας; Δεν προέρχονται από τας απολαύσεις σας (τα πάθη της πλεονεξίας, της φιληδονίας) οι οποίες αλληλοσπαράσσονται εις τα μέλη σας; Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε· φονεύετε και ζηλεύετε και δεν μπορείτε να επιτύχετε· μάχεσθε και πολεμάτε και δεν έχετε, διότι δεν ζητάτε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, διότι ζητάτε με κακόν σκοπόν, για να τα δαπανήσετε στις απολαύσεις σας.» (Ιακώβου 4,1-3).**

Στις σκέψεις αυτές μας οδηγεί σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, η θέα του Εσταυρωμένου Λυτρωτή μας. Ας το καταλάβουμε επιτέλους, ότι τα πάθη μας, οι κακές μας συνήθειες οδήγησαν στο Πάθος το Άχραντο του Σταυρού. Ας τις μισήσουμε και ας ανανεώσουμε την απόφασή μας να πολεμούμε τα πάθη μας με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Ο ιερός αυτός πόλεμος θα εξαφανίσει τους πολέμους που φέρουν τη καταστροφή και τον όλεθρο. Τούτο θα αποτελέσει το πιο όμορφο και κομψό στεφάνι στην κορυφή του Σταυρού. Γένοιτο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ευχέτης σας διαπαντός πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή τοῦ κόσμου