

## Η Κίσσμος εόρτασε την Παναγία «Βηματάρισσα»

Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου



**Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κισάμου φυλάσσεται πιστό αντίγραφο εκ της ιεράς και θαυματουργού εφεστίου Εικόνας Παναγίας Βηματαρίσης εκ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, ευλογία του και Καθηγουμένου της Μονής Γέροντος Εφραίμ.**

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος τέλεσε τον Εσπερινό και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, μετά Κληρικών, σημειώνοντας: «Λαμπροφορεμένοι και λουσμένοι από το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού, καθώς η Ανάστασις Του «τα πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια», εορτάζουμε την Σύναξη της Παναγίας «Βηματάρισσας». Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ιησού

Χριστό, αφού υπήρξε η «κλίμαξ» δι΄ ης κατέβη ο Θεός στην γη. Προεξάρχων των υπερφυή θαυμάτων της Παναγίας «Βηματάρισσας» η επί 70 ολόκληρα έτη παραμονή Της εντός του πηγαδιού που ο ιεροδιάκονος Σάββας έριξε μέσα στο πηγάδι, (γεμάτο με νερό) που βρίσκεται εντός του ιερού βήματος της Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, μαζί με την αναμμένη λαμπάδα που καίει ενώπιον της θαυματουργού Εικόνας Της, κατά την άλωση της Μονής από τους Άραβες. 70 ολόκληρα έτη ανέμενε η Παναγία μας μέσα στο πηγάδι, όχι διότι δεν μπορούσε να οδηγήσει τους μοναχούς να Την αναζητήσουν και Την εύρουν, αλλά διότι και δια του τρόπου αυτού θέλησε να διδάξει και να μυήσει όλους μας, εις την μεγάλη αρετή της υπομονής. Η ίδια 70 χρόνια υπομονετικά ανέμενε την ανεύρεση και ανάσυρση Της από το πηγάδι και, ω του θαύματος, ανασύρθηκε ακέραιη και χωρίς φθορές μετά από 70 έτη μέσα στο νερό, με την λαμπάδα ακόμα να καίει! Άραγε εμείς τα παιδιά Της έχουμε υπομονή; Στις δυσκολίες και πειρασμούς της ζωής; τις θλίψεις, τις δοκιμασίες; στις συναναστροφές μας; την καθημερινότητα του βίου μας; Πόση υπομονή κάνει σήμερα ο άνθρωπος; ή μήπως... «εδώ και τώρα» θέλει τα πάντα κατά την βούληση και επιθυμία του να εκπληρώνονται;», κατέληξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, ευχαριστώντας τον «σεβαστό Γέροντα Εφραίμ, Βατοπαιδινό, δια την μεγάλη ευλογία, το δώρο της Παναγίας «Βηματάρισσας», προς την Ι. Μητρόπολη», ευχόμενος όπως: «η υπομονή της Παναγίας μας, γίνει οδηγός της βιωτής μας».





